

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần biên khảo tổng quát về **Lịch Sử Biên-Hoà (1558-1975)** của đồng hương **Nguyễn Văn Đáng**, được khởi đăng trên diễn đàn. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời quý vị.

Trân trọng.



LỊCH SỬ BIÊN-HOÀ
(1558-1975)
PHẦN 35

Tết Mậu Thân

Năm 1968, vào ngày Tết Mậu-Thân, binh chính quy Cộng-Sản Bắc-Việt thừa cơ hội các ngày nghỉ lễ lớn của dân tộc miền Nam, chúng mở nhiều cuộc tấn công khắp miền Nam. Làm cho dân mất đi những ngày Tết cổ truyền vui tươi.

Ngày 31 tháng 1 năm 1968, đêm Giao-Thừa chưa dứt tiếng pháo đi ùng khắp nơi đón mừng năm mới, tiếng súng AK47 của binh chính quy Bắc-Việt nổ ròn tan chen lẫn tiếng pháo khó phân biệt. Tiếng nổ càng vang rền, gần hơn, bà con ra đường lắng nghe định hướng "pháo ở đâu, nhà ai mà đốt nhiều dữ vậy", thì ra, từ hướng rạp hát Biên-Hùng. Bà con đóng kín cửa, không dám ra đường, tiếng chân dép cao-su binh Cộng-Sản, xuất phát từ ấp Núi-Đất, xã Vĩnh-Thị (gần cầu Rạch-Cát, sông Đồng-Nai). Sau khi vượt qua Ga Biên-Hoà tiến trên đường Hưng Đạo Vương đến ngã năm Biên-Hùng chúng tấn công đồn cảnh sát quốc gia, cùng thời gian một loạt hoả tiễn 122 ly rớt vào phi trường, gây khó cho phi cơ cất cánh, và yểm trợ toán Việt-Cộng khác xuất phát từ ấp Gò-Me, Lân-Thành, tiến ra đài kỷ niệm, đồng loạt tấn công công số 2 phi trường Biên-Hoà, dọc vành đai, hoả lực mạnh của súng đại liên. Bọn Việt-Cộng đánh thẳng đến cổng chánh Bộ Tư-Lệnh Quân-Đoàn 3. Trạm xăng ở ngay mũi tàu ngã ba Vườn-Mít bốc cháy, binh Cộng-Sản chiếm nhiều nhà lầu cao của dân, đối diện Quân-Đoàn 3, đặt súng lớn bắn vào Bộ Chỉ-Huy Quân-Đoàn 3. Do hai phía đã đồng thuận ngưng chiến trong ba ngày Tết, không đoán trước được sự lật lọng của phía Cộng-Sản, các tư lệnh cho quân nhân các cấp nghỉ phép, chỉ duy trì trực ban thường lệ, bất ngờ bị tấn công, quân số phòng thủ ban đầu có khó khăn. Sau vài quả pháo súng cối rớt vào đường bay của đơn vị trực thăng

145th Aviation Battalion (Hoa Kỳ) gần cổng 2 (phía Đông) cạnh đài kỷ niệm, vài phi cơ trực thăng nhanh chóng cất cánh kiểm tra vòng đai, phát giác ra binh Việt-Cộng tấn công, hầu hết chủ lực dồn vào cổng chánh, địch áp đảo mạnh dùng súng đại liên quét đường bay, ngăn phi cơ trực thăng cất cánh, nhiều hoả lực tấn công tới tấp đánh vào các ụ phòng thủ. Thông lệ, lính không phi hành không được cấp vũ khí, chỉ có tượng trưng vài khẩu súng Carbine M.7 bán tự động cho văn phòng trực ban, trong khi binh Việt-Cộng được trang bị súng cá nhân AK.47 tự động, bắn nhanh và nhiều loạt đạn gấp mười lần hơn. Canh giữ nơi cổng phi trường chỉ có vài quân cảnh và an ninh Hoa-Kỳ (Red Horse) mang súng M.16 gát cổng, trong các ụ núp bắn trả, tuy vậy một tiểu đoàn Việt-Cộng vẫn không xuyên phá được vòng đai phi trường.

Phi công đơn vị trực thăng 145th Aviation Battalion (Lục-Quân Hoa-Kỳ) hầu hết về nghỉ tại trại "Honor Smith Compound", ở khu vực nhà lâu, đường Công-Lý, Biên-Hoà, cách đơn vị độ 3 km. Gần sáng tình hình bớt căng thẳng, phi cơ trực thăng ra Công-Lý, ở đây không có sân bãi đáp, trực thăng phải đáp xuống sân quần vợt của gia đình ông Lê Văn Lộ cạnh đó để đón phi công về đơn vị.

Cuộc chiến tiếp diễn đến sáng hôm sau binh Việt Cộng rút lui, phi trường Biên-Hoà rộng bao la, binh sĩ Việt-Cộng mất liên lạc chạy tan rã không tìm được đường thoát, lớp bị trực thăng, lớp bị lính phòng thủ Không-Đoàn 3 Yểm-Cứ của đại tá Phùng Văn Chiêu, triệt lẩn; nếu hàng, chiêu hồi thì sống.

Cán binh Cộng-Sản hầu hết còn nhỏ, không hơn 16 tuổi đầu. Trong lúc bị phỏng vấn tại Trung-Tâm Chiêu-Hồi (Tân-Hiệp) các cán binh trẻ thật thà, đáp những câu thật thà:

- Ngoài ấy, chúng em làm gì có mấy con đường lát dầu đẹp sạch như vậy, không có lẽ cỏ xanh mát như vậy.

- *Tại sao?*

- *Toàn là đường đất chà lán, vì cỏ người dân lấy hết đem đun lửa!!*

Mở màn chiến dịch Mậu-Thân để thăm dò sự phản ứng lực lượng và sự ủng hộ của Hoa-Kỳ đối với Việt-Nam Cộng-Hòa. Trong chiến dịch này Cộng-Sản thất bại nặng, tiêu hao nhiều binh, và mất một tướng tài, mà Hồ Chí Minh rất mực thương tiếc, là Nguyễn Chí Thanh, được Trung-Uơng Đảng Cộng-Sản chỉ định làm tư lệnh chiến trường miền Nam, chỉ huy Chiến-Dịch Mùa-Xuân 1968. Vào đêm 6 tháng 7 năm 1968, lễ khao quân trước những ngày khởi binh tấn công vào khắp miền Nam, dự đám cùng với chiến sĩ Việt Cộng, do uống rượu quá độ bị đột quỵ về sau vì buồn cho sự mất mát, Hồ Chí Minh sanh bệnh, năm sau (1969) bị đứng tim mà chết (chỉ được biết tin vậy thôi!). Theo con số thống kê của MACV, sau trận tấn công Tết Mậu-Thân có số thiệt hại về nhân mạng đôi bên :

Việt Nam Cộng Hoà có 4 ngàn 954 chết trận, 15 ngàn 917 người bị thương, 926 người mất tích.

Hoa Kỳ và Đồng Minh: 4 ngàn 124 chết trận, 19 ngàn 295 bị thương, 604 người mất tích.

Việt Cộng có 17 ngàn 000 chết trận, 21 ngàn 000 bị thương.

Tuy có thất bại về mặt chiến trường, nhưng Bắc-Việt lại thắng về mặt chính trị ngay quốc gia Hoa-Kỳ. Các ký giả và binh luận gia truyền hình Hoa-Kỳ đưa tin và phát biểu nhiều điều không lợi cho chiến tranh Việt-Nam, dẫn tới tinh thần ủng hộ của quân chúng Hoa-Kỳ, về chiến tranh Việt-Nam, xuống thấp. Trong thời gian đại hội đảng Dân-Chủ tại Chicago, kéo theo một cuộc biểu tình, có độ 10 ngàn người chống chiến tranh Việt-Nam, đôi đầu

với 26 ngàn cảnh sát, và quân đội. Đồng thời, ngày 27 tháng 10 năm 1968, biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, có đến hơn 50 ngàn người, tại Luân-Đôn, Anh-Quốc.

Tháng 11 năm 1968, ông Richard Nixon thắng phiếu bầu, trở nên Tổng Thống Hoa-Kỳ, hứa hẹn với dân chúng Hoa-Kỳ, ông sẽ đem binh sĩ Hoa-Kỳ về với gia đình trong danh dự. Phe phản chiến lại tiếp tục tổ chức nhiều cuộc xuống đường biểu tình lớn chống chiến tranh Việt-Nam. Trong một cuộc biểu tình lớn có đến hai trăm ngàn người, có số đông cựu chiến binh Hoa-Kỳ tại Việt-Nam, sĩ quan Hải-Quân Hoa-Kỳ là John Kerry, với mưu đồ chánh trị cá nhân, lợi dụng tình hình tuyên bố "vùng lên và huỷ diệt hết cái tàn tích chiến tranh man rợ này".

Ngay sau khi đăng quang, ngày 20 tháng 01 năm 1969, tổng thống Richard Nixon, bổ nhiệm giáo sư Henry Kissinger, làm cố vấn an ninh quốc gia, và ông Henry Cabot Lodge làm ngoại trưởng Hoa-Kỳ. Họ đại diện Hoa-Kỳ, đến bàn hội nghị về hoà bình Việt-Nam tại Ba-Lê, cùng với các đại diện Cộng-Sản Bắc-Việt, Mặt-Trận Giải-Phóng Miền-Nam và Việt-Nam Cộng-Hoà. Trong thời gian họp bàn tìm giải pháp đem đến sự hoà bình thoả đáng cho các phe phái, để gây thêm sự chống chiến tranh ở Hoa-Kỳ, Cộng-Sản Bắc-Việt mở ra những trận đánh lớn tầm cỡ sư đoàn, điển hình ở Tân-Cảnh, (Charlie Pleiku). Trận này thiệt hại về người Hoa-Kỳ có 46 tử thương, do báo chí Mỹ (Life) đưa tin, làm gây thêm rúng động trong dân chúng Hoa-Kỳ. kéo theo nhiều cuộc "xuống đường". Ngày 15 tháng 10 năm 1969, tại Washington DC, có khoảng 250 ngàn người biểu tình phản đối chiến tranh Việt-Nam. Sau đó tổng thống Richard Nixon bắt đầu cho rút 800 binh sĩ Hoa-Kỳ tại Đà-Nẵng, rời Việt-Nam đầu tiên. Trong khi tình thế bất ổn ở Mỹ, ông ngoại trưởng Henry Cabot Lodge từ chức trưởng phái đoàn Hoa-

Kỳ tại hội nghị Ba-Lê, cố vấn an ninh quốc gia là Henry Kissinger đảm nhiệm vai trò đàm phán với phe Cộng-Sản.

Kissinger đi đêm mật đàm với đại diện Cộng-Sản Bắc-Việt là Lê Đức Thọ. Sau đó, ngày 20 tháng 4 năm 1970, tổng thống Richard Nixon tuyên bố rút 150 ngàn binh sĩ Hoa-Kỳ về nước. Đến ngày 07 tháng 10 năm 1970, tổng thống Richard Nixon, đưa đề nghị, ngưng chiến “da beo” tại chỗ, binh của phe đang ở đâu, thì đóng tại nơi đó, ngưng nổ súng, không bổ sung binh, vũ khí đạn dược, cho đến khi nào Hiệp-Uớc Hoà Bình Ba-Lê có thể thoả hiệp được. Phe Hà-Nội không phúc đáp, lặng thinh.

(Tiếp theo phần 36)