

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài thơ:
Tưởng Niệm Anh Hùng Dân Tộc Trần Văn Bá của thi hữu
Trần Quốc Bảo. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời. **Trân trọng.**



Tưởng Niệm **Anh Hùng Dân Tộc Trần Văn Bá**

Trần Văn Bá

Với tấm lòng tận trung yêu Nước!

Ngày tiễn Anh đi...

Nắm tay trong buổi phân ly,

Xin trao Anh, lá Quốc Kỳ Việt-Nam!

Dòng máu hiên ngang,

Của ba Miền: Trung Nam Bắc!

*Với chí nguyện da vàng,
Kiêu hùng bất khuất!*

*Trang sử Việt, gặp hồi đen tối nhất!
Anh xung vào: “Mặt Trận Thống Nhất
Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt-Nam”
Phục quốc cứu Quê Hương!
Triệu người di tản bốn phương,
Nhìn về Anh...
Như điểm cao danh dự!*

*Vì có anh!... Trên bước đường viễn xứ,
Chúng tôi còn ngạo nghễ nhìn lên!
Còn nhận mình là “Dòng giống Rồng Tiên”!
Dù mất Nước,
Nhưng vẫn còn “Chính Nghĩa”!
Anh vùng lên, khiến quân thù khiếp vía!
Anh trở về, làm Thế-Giới ngạc nhiên!*



Anh Hùng Dân Tộc Trần Văn Bá (1945-1985)

*Lá Quốc-Kỳ; Sứ mạng thiêng liêng,
Anh hiên ngang đem về Quê Mẹ!
Tôi chấp tay, nguyện cầu Thượng-Đế,
Ban cho Anh, cho tất cả chúng ta...
Một ngày “Việt-Nam vang khúc Khải Hoàn Ca”
Bóng Cờ thiêng, bay giữa lòng Thủ Đô yêu dấu!*

*Ngày hôm ấy, lên đường chiến đấu,
Đường về Quê gai góc hiểm nguy!
Khổ cực, gian nguy đón bước Anh đi,
Và Dân Tộc, sẽ ghi ơn từng bước!
Anh cao tay thề, trước Bàn Thờ Tổ Quốc,
Nến hai hàng, bỗng rực sáng long lanh!*

*Tôi chợt nhìn lên, một khoảng trời xanh
Thấy hiển hiện “Hồn Thiêng Sông Núi”!
Lòng anh yêu Nước, dâng cao vời vợi!
“Quyết Tâm Quang Phục Việt-Nam!”*



*Nguyện hi sinh cho Tổ Quốc Giang San.
Cả Dân Tộc vùng lên tìm sự sống!
Lời Quốc Ca, như Hịch truyền vang động
“Công Dân Ơi! Mau Hiến Thân Dưới Cờ...!!!”
Tôi tưởng mình... đang sống thuở xa xưa...
Thời Lê Lợi, Quang Trung khởi nghĩa!*

*Nhưng ... Than ôi!
Nỗi buồn đau thấm thía!
Vì Mệnh Trời chưa thuận,
Vận Nước còn điêu linh,
Mộng lớn đã chẳng thành!
Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch...
Những con yêu của Tổ Quốc đã lẫm liệt hi sinh!
Nổi bước Nguyễn Thái Học, đi vào lịch sử.*

*Nhưng thân tử, chí hùng anh bất tử!
Vì hậu phương, còn tất cả chúng tôi đây.
Cùng muôn vàn tầng lớp hậu duệ
Triệu người, nối một vòng tay!
Vẫn ý nguyện như Anh, diệt thù cứu Nước!*

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
quocbao_30@yahoo.com

(*) Anh Hùng Dân Tộc Trần Văn Bá, sinh ngày 14-5-1945 tại Sa-Đéc,
- Cha là Trần Văn Văn (1908 – 1966). Tổng Trưởng Kinh Tế Và Kế
Hoạch (trong chính phủ Trần Trọng Kim) cụ Văn bị Cộng-Sản giết tại
Sài-Gòn ngày 7/12/1966.

- Bác của Trần Văn Bá là Bùi Quang Chiêu, người sáng lập Đảng Lập Hiến. Cụ Chiêu cùng 4 người con đã bị Cộng-Sản Miền Nam thủ tiêu ở Chợ-Lớn vào năm 1945,.

- Trần Văn Bá tốt nghiệp Cao Học Chính Trị Kinh Doanh và là Phụ Tá Giáo Sư tại Đại Học Nantes. Trần Văn Bá noi gương Cha và Bác, với tấm lòng yêu Nước hăng say, quyết chí dấn thân vào các hoạt động cứu quốc, để cuối cùng dâng trọn cuộc đời cho trên Quê Hương khốn khổ.

Nhà Ái Quốc Trần Văn Bá thật xứng đáng được tôn vinh là Anh Hùng Dân Tộc trong dòng lịch sử Việt Nam cận đại.



Tiểu Sử

**Anh Hùng Dân Tộc Việt-Nam Cộng-Hòa
TRẦN VĂN BÁ**

Tên Anh Ngàn Năm Ghi Sử Sách

(Kỷ niệm ngày Giỗ thứ 40 - 8.1.1985 - 8.1.2025)

Nhà ái quốc trẻ tuổi Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Việt-Nam Quốc Dân Đảng đã để lại một câu nói đi vào lịch sử "Không thành công cũng thành nhân". Sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học cho dù không thành công trong việc giải phóng dân tộc thoát khỏi sự cai trị của thực dân Pháp như ước nguyện,

nhưng tinh thần Nguyễn Thái Học đã được dân tộc vinh danh, ngọn lửa Yên-Báy do ông thắp lên trong ngày 10.2.1930 cho tới nay vẫn rực sáng mãi trong lòng dân tộc Việt-Nam.

Ngọn lửa Yên Báy ấy, đã được Hậu Duệ Việt-Nam Cộng-Hoà Trần Văn Bá tiếp nối và tái hiện vào đầu thập niên 1980, hầu mong giải cứu dân tộc Việt-Nam thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phi nhân, Cộng-Sản Mác-Lê.

Miền Nam Việt-Nam, sau ngày bị Cộng-Sản Bắc-Việt cưỡng chiếm 30.4.1975, một số các chiến sĩ Việt-Nam Cộng-Hoà yêu chuộng tự do, không chấp nhận chế độ Cộng-Sản, đã thành lập các các tổ chức cách mạng chiến đấu phục quốc ở trong hoặc ngoài nước.

Anh Trần Văn Bá một người Việt, thuộc thành phần trí thức hải ngoại, thành danh tại Pháp, đã từ bỏ hết những tham vọng bình thường, lợi lộc công danh trước mặt, vùng lên theo tiếng gọi non sông. Anh đã tìm đến gia nhập “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt-Nam” của ông Lê Quốc Túy. Sau một thời gian, Anh từ giã đất Pháp để cùng một số các bạn đồng đội về Việt-Nam thực hiện trách vụ đặc biệt của tổ chức. Công việc chưa hoàn thành thì anh Bá và một số đồng đội của anh đã bị bắt vào ngày 09 tháng 9 năm 1984 tại Cà-Mau, và đưa ra trước Tòa Án Nhân Dân (*tại trụ sở cũ của Quốc Hội Việt-Nam Cộng-Hòa ở Sài-Gòn*), ngày 14 tháng 12 năm 1984, cùng với 20 đồng đội. Tòa án Nhân Dân của Cộng-Sản kết án tử hình Trần Văn Bá cùng với 4 bạn đồng hành. Anh đã đền nợ nước vào ngày 08.01.1985 cùng các vị anh hùng khác thuộc tổ chức “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt-Nam”

- 1 **Trần Văn Bá**, bị Cộng-Sản kết án tử hình.
2. **Hồ Thái Bạch**, chức sắc cao cấp của Cao Đài giáo, bị Cộng-Sản kết án tử hình.
3. **Lê Quốc Quân**, Hoà-Hảo, Em của ông Lê Quốc Túy, cựu sĩ quan Thủ-Đức, bị Cộng-Sản kết án tử hình.
4. Mai Văn Hạnh, tử hình sau còn tù chung thân vì có quốc tịch Pháp, được cs thả ngày 02.9.2005
5. Huỳnh Vĩnh Sanh, bị Cộng-Sản kết án tử hình, sau giảm án còn chung thân vì có quốc tịch Pháp.

Anh Trần Văn Bá là một thanh niên can đảm, không hề sợ hãi trước bạo quyền Cộng-Sản. Anh đã tiếp bước hào khí của anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học. Khi bị bắt tại Việt-Nam, anh Trần Văn Bá không bào chữa chạy tội, không van xin, không phản bội lý tưởng, phản bội đồng đội và Tổ-Quốc, mà thản nhiên can đảm trước án tử hình.



Lòng yêu nước và tinh thần của Trần Văn Bá sẽ không bao giờ lu mờ, là hành trang cho những người trẻ hôm nay khi dấn thân vào con đường cách mạng cứu nguy dân tộc.

Tuy sự nghiệp giải phóng dân tộc của anh chưa hoàn thành, nhưng tên tuổi anh đã đi vào lịch sử, cái chết của anh nêu cao hào khí và chính nghĩa của hàng ngũ hậu duệ Việt-Nam Cộng-Hoà.

THÂN THỂ TRẦN VĂN BÁ

Anh Trần Văn Bá sinh ngày 14 tháng 5 năm 1945 tại tỉnh Sa-Đéc, Miền Nam Việt-Nam, trong một gia đình danh gia vọng tộc.

Thân phụ anh là cụ Trần Văn Văn, Tổng Trưởng Kinh Tế Và Kế Hoạch trong chính phủ Trần Trọng Kim, năm 1945. Vào ngày 7/12/1966, cụ Trần Văn Văn bị Cộng-Sản giết tại Sài-Gòn do lập trường yêu nước và chống Cộng.

Vào năm 1945, cụ Bùi Quang Chiêu, (*là bác ruột của cụ bà Trần Văn Văn*) người sáng lập Đảng Lập Hiến, đã bị Hồ Chí Minh cho cán bộ thủ tiêu cùng với 4 người con ở Chợ-Lớn.

Sau khi Ông Bác và Cha bị giết, anh Trần Văn Bá, là con thứ trong gia đình, đã lên đường du học Pháp quốc. Năm 1971, anh Trần Văn Bá tốt nghiệp Cao Học Kinh Tế/Chính Trị Kinh Doanh và làm Giáo Sư Trợ Giảng tại Đại Học Nantes.

Vốn sinh trưởng trong một gia đình Miền Nam nặng lòng ái quốc và không thoả hiệp với bọn độc tài Cộng-Sản bán nước, làm tay sai cho ngoại bang, anh Trần Văn Bá thời gian du học đã tiếp tục

nuôi dưỡng lòng nhiệt huyết với quê hương trong tâm lòng thanh niên hăng say, Anh luôn hướng về Miền Nam yêu thương.

Sau khi Miền Nam tự do rơi vào tay Việt-Cộng, anh Trần Văn Bá quyết chí dấn thân vào các hoạt động cứu quốc. Từ đó, đã dẫn Anh đến với “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt-Nam”.

Việc cụ Bùi Quang Chiêu (*ông bác anh Trần Văn Bá*) và 4 người con bị Cộng-Sản thủ tiêu, cụ Trần Văn Văn (*cha của anh*), bị Cộng-Sản giết, rồi đến chính anh Bá cũng bị chúng xử tử, cho thấy sự khát máu của ngụy quyền Cộng-Sản chỉ biết nuôi lòng thù hận những người hoạt động chính trị đối lập, lấy việc tàn sát người yêu nước làm mục tiêu chính, trong việc cai trị độc tài.

Những Đoá Hoa Máu của anh Trần Văn Bá và các đồng đội đã nở trong lòng quê hương Việt-Nam. Tuổi trẻ hậu duệ Việt-Nam Cộng-Hòa đã đi vào lịch sử một cách hào hùng.

Tinh thần Trần Văn Bá, được thế hệ hậu duệ Việt-Nam Cộng-Hòa thấp sáng, để vinh danh khí phách của vị anh hùng phục quốc, chấp nhận hy sinh, không hàng giặc. Một tinh thần nối tiếp Tiên Nhân Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Thái Học, người thấp lên ngọn lửa Yên-Báy vào năm 1930.

Võ Thị Linh khảo lục