

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần biên khảo tổng quát về **Lịch Sử Biên-Hoà (1558-1975)** của đồng hương **Nguyễn Văn Đáng**, được khởi đăng trên diễn đàn. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời quý vị.

Trân trọng.



LỊCH SỬ BIÊN-HOÀ
(1558-1975)
PHẦN 37

TRAO TRẢ TÙ BINH.

Ngày 27 tháng 01 năm 1973, các đại diện bốn phe trong chiến tranh Việt-Nam gồm: Việt-Nam Cộng-Hoà, Hoa-Kỳ, Mặt-Trận Giải-Phóng Miền-Nam và Cộng-Sản Bắc-Việt đồng loạt đặt bút ký "Hiệp-Định Hoà-Bình" ở Ba-Lê (thủ đô Pháp), trong đó có các điều khoản, xét thấy tất cả phần thiệt thòi đều nghiêng về phía Việt-Nam Cộng-Hoà, như sau đây:

- 1 - Binh lính của Cộng-Sản Bắc-Việt, được quyền ở lại miền Nam, cho đến ngày nước Việt-Nam hoàn toàn thống nhất, hoàn toàn thật sự hoà bình.
- 2 - Quân đội Hoa-Kỳ phải rút khỏi Việt-Nam trong vòng 60 ngày, kể từ ngày ký hiệp định.
- 3 - Trao trả tất cả tù binh trong chiến tranh Việt-Nam.

Hoa-Kỳ cấp tốc mở chiến dịch Chào Mừng Người Trở Về, trong suốt thời gian từ tháng một cho đến tháng tư năm 1973, có 591 tù binh Hoa-Kỳ, họ hầu hết là phi công bị bắt ở miền Bắc và Lào trong thời gian chiến tranh, được trao trả tại phi trường Nội-Bài, Hà-Nội về với gia đình, qua ngõ phi trường Clark của Hoa-Kỳ tại Phi-Luật-Tân. Lúc đó thì theo hồ sơ mất tích của Hoa-Kỳ có đến 1 ngàn 200 tù binh bị chết trong khi thi hành nhiệm vụ, nhưng không thấy tử thi.

Mỗi ngày 2 chiếc trực thăng CH-47 của Phi-Đoàn 237, thuộc Sư-Đoàn 3 Không-Quân, Biên-Hoà, được biệt phái thi hành việc trao trả tù binh. Phi hành đoàn lấy tù binh tại phi trường Trãng-Lớn (Tây-Ninh); tại đây cũng vậy, mỗi ngày có phi cơ vận tải C-130 bốc tù ở Phú-Quốc và Côn-Đảo, đem về trạm Tây-Ninh, nơi đây có uỷ ban quân sự bốn bên kiểm soát, làm thủ tục trao trả giao

nhận xong, tù binh lên trực thăng C-47 chở trả tận căn cứ của chúng ở Thiện-Ngôn (gần biên giới Cao-Miên) và bên này con sông Thạch-Hản. Tù binh Cộng-Sản hay Việt-Cộng, ngay khi đến nơi chúng xé bỏ áo quần phơi bài thân hình khoẻ mạnh lực lưỡng chỉ có vài tên chống gậy do bị thương chân, hò hét lớn tiếng chào đồng đội. Phi hành đoàn 237 Chinook bảo nhau “biết đâu mình thả cộp về rừng”.

Chở tù binh Cộng-Sản thì nhiều, nhưng nhận lại người của ta thì ít, lai rai cứ vài ngày nhận được toán tù năm, hay mười người, nghe kể lại là các anh em bị dẫn bộ từ bên kia biên giới Cao-Miên băng rừng về Tây-Ninh. Họ trông ốm yếu bịnh hoạn, có người phải nương tựa vào bạn mà đi, thật thiếu nảo. Trong chuyến trao trả này có hai phi công của Phi Đoàn 237 Chinook, về nhà: thiếu tá Trọng và trung úy Thanh.

Sau khi giải quyết xong tù binh chính quy Bắc-Việt, phi hành đoàn 237 tiếp tục công việc trả (chỉ trả) các thành phần tù chánh trị Việt-Cộng nằm vùng, trong đó có đám tù sinh viên học sinh, đám tù "ăn cơm Quốc-Gia ta, đi thờ ma Cộng-Sản".

Các đám tù này được bốc chở trong các xe tải GMC che bí bùng từ Trại Tù Tân-Hiệp vào phi trường Biên-Hoà, chúng được xếp xếp chỗ ngồi trên Chinook, bay chuyển chúng về tỉnh Lộc-Ninh (lúc này bị VC chiếm cứ) gần biên giới Cao-Miên, thuộc vùng kiểm soát của Cộng-Sản. Trong phi vụ trả tù này phi cơ đang bay ở giảm cao độ để đáp, bị trúng đạn của Việt-Cộng từ mặt đất bắn lên, gây tử thương cho hạ sĩ Hoàng, một phi hành đoàn. Thật bất bình và đau buồn, nhưng vì lệnh cấp trên, phi cơ vẫn đáp để giao cái đám con người phản bội Quốc-Gia này. Chiến sĩ Việt-Nam Cộng-Hoà tôn trọng hiệp ước, thay vì bắn một thẳng đây

xuống, hay bay trở về trại tù Tân-Hiệp, họ không muốn mang tiếng vi phạm lời hứa.

(Tiếp theo kỳ tới số 38)