



BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 113

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

A 501(c) (3) Non-Profit Organization Tax ID: 20-0094475

10731 TRIOLA LANE, HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-922-5638 ** EMAIL: datlam1951@yahoo.com

Web Site: www.hoiaihoubienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2013, TẠI HOUSTON, TEXAS

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ Ban Chấp Hành 2010-2013

Ban Điều Hành

Hội Trưởng

Ông Lâm Sĩ Đắt

Phó Hội Trưởng Nội Vụ

Ông Ngô Khương An

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

Ông Kevin Đức Nguyễn

Thư Ký

Cô Đỗ Thị Minh Tâm

Thủ Quỹ

Cậu Bùi Anh Tuấn

T/B Lễ Vía Đức Ông

Trần Thượng Xuyên

Ông Ngô Khương An

(Kiêm nhiệm tạm thời)

Thư từ, chi phiếu xin ghi:

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

10731 Triola Lane

Houston, Texas 77072

Điện Thoại:

713-922-5638 (c)

(Điện thoại của Ông Hội

Trưởng Lâm Sĩ Đắt)

Thư Ngỏ

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Mùa Hè đã đến khắp nơi, sinh hoạt cộng đồng cũng như gia đình nhộn nhịp hơn lên với những ngày thăm viếng, tổ chức du ngoạn..., Hội Ái Hữu Biên Hoà, ngoài những chương trình hội ngộ, đang chuẩn bị cho quyền Đặc San Xuân Giáp Ngọ-2014. Vì ngày đầu năm Giáp Ngọ, mừng Một sẽ là ngày 31 tháng 01 năm Giáp 2014, nên chúng tôi lo chuẩn bị cho kịp phần trình bày cũng như phát hành quyền Đặc San Xuân nói trên. Ban Biên tập mong được đón nhận những bài thơ, văn...Quý Vị gửi về, hạn chót là vào cuối tháng 11 năm 2013.

Năm nay, Hội rất hân hạnh đón tiếp nhiều gia đình đồng hương từ các tiểu bang khác, đã liên lạc Hội, cho biết sẽ về tham dự ngày Lễ Vía Đức Ông sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm Quý Ty).

Kính chúc Quý Đồng Hương và Thân Hữu một mùa Hè thật vui và tràn đầy hạnh phúc.

Trân trọng kính chào.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ BIÊN HOÀ-SYDNEY, AUSTRALIA 2013 (15/9/2013 ĐẾN 23-9-2013)

* Hạng chót ghi danh là 30 tháng 6 năm 2013, trễ lắm là 07 tháng 7 năm 2013, để chúng tôi lo sắp xếp chương trình mướn phòng, đặt xe du lịch.... * Quý Vị mua vé khứ hồi qua các hãng hàng không từ nơi mình đang sinh hoạt đến phi trường Kingsfort Mascot (Sydney Airport) vào ngày Chủ Nhật 15 tháng 9 năm 2013. Nên chọn chuyến bay đến buổi sáng. * Sau khi đã mua vé khứ hồi, xin Visa nhập cảnh Úc, xin gọi điện thoại 713-922-5638 hay email cho biết tên họ,...giống như trên passport để chúng tôi đặt phòng ngủ, mướn xe.....

THÔNG BÁO

Nhân ngày lễ hội làm chay truyền thống của Chùa Bà Thiên Hậu Bửu Long - 03 năm đáo lệ một lần - được tổ chức trong 03 ngày, từ 17 đến 19 tháng 7 năm 2013 (nhằm ngày 10-11-12 tháng 6 năm Quý Ty), Ban Trị Sự Chùa Bà Thiên Hậu Bửu Long trân trọng kính báo cùng Quý Hội Đồng Hương, Quý Thiện Nam Tín Nữ đang sinh hoạt tại quê nhà và hải ngoại phát tâm cúng dường, của ít lòng nhiều cùng nhau góp phần cho ngày lễ hội chay được nhiều tốt đẹp. Ban Trị Sự xin chân thành cảm tạ sự quan tâm của Quý Vị, kính chúc sức khoẻ và an khang thịnh vượng đến cùng Quý Vị và toàn thể gia quyền. Trân trọng.

Ban Trị Sự Chùa Bà Thiên Hậu Bửu Long

TB: Xin liên lạc với Ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt, điện thoại 713-922-5638. Danh sách đóng góp cũng như hiện kim sẽ được gửi về đồng hương Thái Lâm Nghĩa 3321 N Parish Ave. Peoria, Illinois 61604.

Tình Sử Công Nữ Ngọc Vạn

Ngọc Vạn ngoan hiền tuân lệnh cha (1)

Báo đền hiếu đạo đẹp tình nhà.

Rời xa đất tổ đến Chân Lạp (2)

Nước Việt thanh bình ngàn dặm xa!

Liều yếu đào tơ đáng thướt tha

Hi sinh phận gái lệ chan hoà!

Vua yêu xin cưới - ngôi hoàng hậu (3)

Cung điện vàng son tình đậm đà!

Hoàng hậu thương dân tổ quốc mình

Xin vua khai khẩn đất, đào kinh...

Di dân vào tận vùng Bà Rịa

Sông nước Đồng Nai thật hữu tình!

Dựng xây đồn thuế tại Sài Gòn

Cơ xưởng kinh doanh tốt đẹp hơn.

Dân Việt tham gia giúp mở nước

Dinh điền, đồng ruộng - gạo thơm ngon.

Hoàng tử lên ngôi được ít năm

Ghen tương chú giết vì hờn căm. (4)

Đất bằng nổi sóng bao oan nghiệt!

Chân Lạp loạn ly quá nhẫn tâm.

Chân Lạp chiến tranh thật khổ dân

Xiêm La xâm lấn quá băng khuâng!

Hoàng hậu xin cha quân lính giúp (5)

Bảo an đất nước hưởng hồng ân.

Sống nơi cung điện chẳng an khang (6)

Thái hậu (7) xuất gia núi Chứa Chan.(8)

Thức tỉnh vô thường trong cõi tạm!

Tu tâm sửa tách nguyện bình an.

Ngọc An công nữ có công nhiều

Bà Rịa, Biên Hoà...dân kính yêu.

Đất nước mở mang không máu đổ!

Ngàn năm bia đá - hồn tiêu diêu.

Hôn nhân chánh trị mở sơn hà

Công nữ Ngọc An đáng ngợi ca!

Vì nước quên mình thân liễu yếu.

Nước non ngàn dặm - lợi dân ta.

Minh Lương Trương Minh Sung

(1) Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên (1613 - 1635) (2) Chân Lạp (Xứ Cao Miên - Kampuchia ngày nay)

(3) Năm Canh Thân (1620) vua Chân Lạp là Chey Chetta 2 xin cưới công nữ Ngọc Vạn và phong làm hoàng

hậu. (4) Người chú giết vua (cháu) vì ghen vua đã đi săn bắn...với vợ mình! (5) Chúa Sãi đã 2 lần đưa quân vào

giúp Chân Lạp đánh đuổi quân Xiêm.(6) Vì giặc giả và tranh ngôi vị vua ... (7) Thái hậu Ngọc Vạn. (8) Chùa

Gia Lào nơi núi Chứa Chan.

YÊU NƯỚC LÀ CÓ TỘI ?

Trong phiên xử hai sinh viên yêu nước ở toà cướp Long An, Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã tuyên bố như dưới đây:

Nguyễn Phương Uyên: "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên toà hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm".

Đinh Nguyên Kha: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng Cộng Sản. Mà chống đảng thì không phải là tội".

(Lời tuyên bố mạnh mẽ và đanh thép của 2 sinh viên yêu nước Phương Uyên - Đinh Nguyên Kha trước phiên toà tố cáo chế độ Cộng Sản.)

THƠ TRƯỜNG HÀ

1 - NGỒI TÙ VÌ YÊU NƯỚC

*Tội người yêu nước Nguyễn Phương Uyên,
Ngục thất đắng cay bởi phỉ quyền.
Người trước chống xâm lăng bị bắt*,
Kể sau cứu đất nước e phiên*.
Bạo quyền nhận lệnh quân phương Bắc,
Ác tặc liềm móng giặc láng giềng.
Nam quốc sơn hà nay sắp mất,
Anh hùng cân quốc* há ngồi yên?*

2 - BỊ TÙ VÌ CHỐNG TÀU CỘNG

*Cô sinh viên trẻ Nguyễn Phương Uyên,
Chống giặc Tàu, thân ngộ đảo điên.
Bảo vệ chủ quyền nhà Lạc Việt,
Giữ gìn cương thổ đất Rồng Tiên.
Tỏ bày yêu nước "thiên triều" giận,
Biểu lộ thương dân tấu cầu phiên.
"Quan lớn" Tặc Đình truyền tống ngục,
Tội người yêu nước rước oan khiên.*

** Như lời cô Nguyễn Phương Uyên nói bên trên, yêu nước mà bị kết tội thì còn ai dám đáp lời sông núi để chống ngoại xâm ?

*Cân quốc 巾幗 : một loại khăn trang sức để đội đầu của phụ nữ, Cân Quốc cũng được dùng để chỉ người con gái

3 – ĐINH NGUYÊN KHA CHỐNG ĐẢNG

*Một lòng vì nước Đinh Nguyên Kha,
Chống đảng Lưu Manh, giúp nước nhà.
Tiếc lũ ác quyền cam tẩu cầu,
Giận bày bạo tặc nguyện nô gia.
Người dân chống cộng vào tù ngục,
"Nhà nước" theo Tàu múa trảo nha.
Thời buổi bây giờ sao ngược ngạo,
Chính quyền "giữ nước" hiến sơn hà !!!*

4 – ĐINH NGUYÊN KHA CHỐNG ĐẢNG

*Cường quyền vô sỉ bán giang san,
Đuôi cáo tặc nô hiện rõ ràng.
Dân chống xâm lăng trừ bạo ác,
Đảng đi cản trở giúp hung tàn.
Quê hương đổ nát, trai buồn khóc,
Đất nước điêu tàn, gái tử than.
Chống đảng Việt Gian, nào phải tội,
Nguyên Kha không thể bị tù oan.*

5 - TẶC ĐÌNH GẤP RÚT "GIAO HÀNG"

Khi giặc Tàu Cộng "khọt khẹt, ho hen" cấm dân ta không được đánh cá trong vùng hải phận của mình (Việt Nam), thì đảng Cộng Sản Việt Nam lập tức "giao hàng".

*Hai người tuổi trẻ án hàm oan,
Đó món "quà to" tặng Bắc Bang.
Cộng Sản Tàu không cho đánh cá,
Tặc đình Việt báo cáo "giao hàng".
Toàn dân oán hận bày Hoa Cộng,
Cả nước căm thù đám Việt Gian.
Ác đảng xú danh ô vạn cổ,
Uyên – Kha nghịch cảnh vẫn hiên ngang.*

Phân Ưu

Được tin buồn Thân Phụ của đồng hương Bùi Thị Duyên là Cụ Ông Bùi Đức Nghanh, Pháp Danh Phúc Quang, đã từ trần vào lúc 6 giờ 53 phút chiều ngày thứ Bảy 18 tháng 5 năm 2003 (nhằm ngày 9 tháng 4 năm Quý Ty, tại San Jose, California, USA. Hưởng thượng thọ 96 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Cụ Ông Bùi Đức Nghanh sớm được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc, Cõi Niết Bàn.

Phân Ưu

Được tin buồn Thân Mẫu của đồng hương Trần Đình Hải và Trần Đình Hiệp là Cụ Bà Nguyễn Thị Ích, sinh năm 1918 Kỷ Mùi, đã từ trần ngày thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2003 (nhằm ngày 19 tháng 4 năm Quý Ty, tại Biên Hoà, Việt Nam. Hưởng thượng thọ 95 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Ích sớm được tiêu diêu về Cõi Vĩnh Hằng.

Phân Ưu

Được tin buồn đồng hương Chị Trần Đình Nguyệt (cựu học sinh Trường Trung Học Bán Công Trần Thượng Xuyên) đã từ trần ngày 03 tháng 6 năm 2013 (nhằm ngày 25 tháng 4 năm Quý Ty), tại Dorchester, Massachusetts, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 63 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Chị Trần Đình Nguyệt sớm được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc, Cõi Niết Bàn.

Đồng Kính Bái

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hoà

Hội Trưởng Lâm Sĩ Đất, Phó Hội Trưởng Nội Vụ Ngô Khương An, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Kevin Đức Nguyễn, Thư Ký Đỗ Thị Minh Tâm, Thủ Quỹ Bùi Anh Tuấn.

Ủy Ban Lễ Vía Đức Ông Trần Thượng Xuyên:

Giáo Sư Trần Thượng Thủ, Lê Văn Trường, Lưu Phước, Ngô Khương An, Lê Văn Dữ.

Nhóm Bạn Học Cũ

Gia Đình Lai Kim (Fairfax, Virginia), Gia Đình Lê Ngọc Dư, (Springfield, Virginia), Gia Đình Nguyễn Thị Sâm (Fairfax, Virginia), Gia Đình Lê Quốc Việt, (Silver Spring, Maryland), Nguyễn Thị Kim Cúc (Đồng Xoài, Việt Nam), Gia Đình Lê Thị Tư (Biên Hoà, Việt Nam),

Gia Đình các đồng môn trường Trần Thượng Xuyên: Gia Đình Võ Thị Tuyết (California), Gia Đình Trần Thị Thu Cúc (Na Uy), Gia Đình Hạnh Dương (Falls Church, Virginia). Và các anh chị em khắp nơi tại Việt Nam và hải ngoại.

Phân Ưu

Được tin buồn con trai của đồng hương Đặng Nhân Khang là cậu Đặng Đức Thắng, Pháp Danh Giải Thoát, sinh ngày 29 tháng 01 năm 1967, tại Biên Hoà, đã từ trần ngày 09 tháng 6 năm 2013 (nhằm ngày 02 tháng 5 năm Quý Ty), tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng dương 47 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Đặng Đức Thắng, sớm được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc.

Đồng Kính Bái

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hoà

Hội Trưởng Lâm Sĩ Đất, Phó Hội Trưởng Nội Vụ Ngô Khương An, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Kevin Đức Nguyễn, Thư Ký Đỗ Thị Minh Tâm, Thủ Quỹ Bùi Anh Tuấn.

Ủy Ban Lễ Vía Đức Ông Trần Thượng Xuyên:

GS Trần Thượng Thủ, Lê V. Trường, Lưu Phước, Ngô Khương An, Lê Văn Dữ, Huỳnh V. T âm, Giãn Lê Văn

Gia Đình Hillary Hạnh Dương (VA), Lê Thị Bông (TX), Gia Đình Trần Thị Dung (Chợ Tân Bình, TX)

Thông Báo: Danh Sách Quý Đồng Hương Và Thân Hữu Ủng Hộ Quỹ Hội sẽ được đăng trên BHTT số 114.

PHỤ BẢN BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 113
PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2013, TẠI HOUSTON, TEXAS.

GỬI LỜI XÚ BUỒI

Kim Thuỳ

Quê hương xứ Bưởi Biên Hoà, mang nặng nghĩa tình của bao lớp tiền nhân đi trước, xây dựng cho các thế hệ hậu sinh hôm nay. Tất cả đã tạo thành một thể thức tiếp nối hết đời này qua đời khác, mà chúng ta vẫn thường hay gọi đó là truyền thống. Và nét đẹp trong những gì mà chúng ta vẫn thường gọi là mỹ tục ấy càng đáng trân quý hơn ở những con người luôn dốc hết tâm lực để bảo tồn và phát triển những giá trị nhân văn và lịch sử văn hoá ấy.

Có lẽ sau cuộc bễ dâu biển cố 1975, những tưởng những người con nơi xứ Bưởi quyết chí ra đi đến bến bờ tự do, tất cả sẽ chỉ giữ lại những tinh hoa văn hoá và nét đẹp truyền thống trót mang trong dòng máu, để tất cả chỉ lưu lại trong tâm thức và hồi tưởng về một vùng quê hương, chỉ còn trong tâm tưởng. Song với tâm huyết và ý chí phi thường, cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại nói chung và Hội Ái Hữu Biên Hoà nói riêng đã thực hiện những nhiệm vụ vô cùng cao cả và trân quý. Không chỉ để kết nối, liên hệ và tương trợ bà con đồng hương, mà còn là nơi bảo lưu và truyền lại những tinh hoa văn hoá - truyền thống cho lớp trẻ hiểu rõ được bản sắc của con người Việt, đặc biệt là con dân nơi đất Biên Hoà thân yêu, hiện còn đang sinh hoạt nơi hải ngoại. Ngoài những hoạt động của Hội Ái Hữu Biên Hoà là kết nối với đồng hương khắp nơi trên thế giới với những chương trình hội ngộ để tìm đến nhau ôn lại kỷ niệm xưa dưới bầu trời tự do, Hội còn góp phần tạo dựng lại nét đẹp văn hoá tinh nhà, qua hơn mười năm tổ chức Lễ Vía Đức Ông Trần Thượng Xuyên, người đã công lao to lớn trong việc khai khẩn xứ Biên Hoà. Ở đó, không chỉ là hành động mà còn là nghĩa cử biết ơn các bậc tiền bối đã gắng sức tạo dựng quê nhà để con cháu được hiểu và tiếp nối vốn truyền thống tốt đẹp có từ ngàn đời nay.

Có thể nói, hiện hữu của tình đồng hương kết nối qua các hội đoàn tiêu biểu là Hội Ái Hữu Biên Hoà, cũng đang đem lại cho bà con ta nơi xứ lạ quê người chút hồi ức cho âm lòng những con người tìm sống trong bến bờ tự do hôm nay. Có thể hiểu được rằng thời gian luôn tuôn chảy như một dòng suối êm đềm nhưng cũng chớp nhoáng mà con người không thể nào kiểm soát được. Rồi đây, những vốn văn hoá lịch sử hay nét đẹp đậm đà chất Việt của người Việt ta sẽ còn phảng phất đâu đó trên phương trời tự do nơi xứ người, nhưng dòng máu con người Việt, hay dòng nhiệt huyết của con dân nơi xứ Bưởi vẫn còn đang nung nấu, một quê hương lầy lừng với bao dòng lịch sử từ buổi khẩn hoang lập ấp. Dù đang sinh sống ở tại quê nhà hay hải ngoại, chúng ta vẫn luôn tự hào có một quê hương và là con dân nơi vùng đất Biên Hùng Oai Dũng với bề dày lịch sử của một Trấn Biên Cổ Kính. Tình nghĩa đồng hương không chỉ hiện hữu nơi chúng ta gặp lại, nhìn nhau dù nay tóc đã thay màu, mà ở đó chúng ta còn được đóng góp những sức lực cuối cùng để vì quê hương, vì nơi bản xứ mà chúng tay bảo lưu truyền thống của cha ông đi trước. Dù nơi cuộc lễ không phải là chính quê hương chôn nhau cắt rốn của mình, nhưng trong làn khói hương nghi ngút và tâm thành của những người con dân trót mang nặng nghĩa tình với quê cha đất tổ, trong những làn khói hương ảo ảnh đó, quê hương Biên Hoà của chúng ta hiện ra với sông Đồng, núi Bửu, với cầu Gành nổi nhịp bao người, hay với Cù Lao Phố xanh mượt đồng lúa mới. Bởi lẽ, quê hương không ở hiện hữu là quá khứ hay hiện tại mà quê hương luôn ở trong tim, trong dòng máu đỏ đang tuôn chảy nuôi sống chính bản thân của chúng ta. Bởi lẽ, chúng ta góp sức vì quê hương là góp sức cho chính tâm thức chúng ta với đi nỗi nhớ quê nhà. Từng cái tên, tôi ở xóm Chợ Biên Hoà, tôi trong Ga Xe Lửa, chị ở Tân Triều, em ở Cù Lao Thạnh Hội... từng tên người cô ba, dì tư, anh năm... ông Phủ Thanh, cô Tám Nữ, dì Ba Bông... mì Chú Mừng, Tuyết Hồng Quán, Tân Hiệp Quán... vẫn rộn ràng nhắc nhớ chúng ta mỗi khi anh em đồng hương Biên Hoà gặp lại. Có thể cuộc gặp hôm nay chưa chắc lần sau gặp còn đủ mặt, các quý vị đồng hương ai cũng đã ngoại lục tuần, trầm tư ít phút nhắc nhớ trong kỷ niệm, nâng chén ly bồi kể cuộc kỳ chuyện hôm qua. Rồi ngày mai đây khi tất cả những người am hiểu về truyền thống văn hoá và kế thừa nó đang dần dần trở về miền quê mẹ, thì ai sẽ cùng các em, các cháu hậu sanh gầy dựng nhịp nối đồng hương, khi mà cuộc sống tất bật nơi xa xứ, không dư ra một phút để chúng ta hoài niệm. Khi mà hai tiếng Biên Hoà, con cháu chúng ta không thể phát âm một cách trọn vẹn tiếng mẹ đẻ thì còn nhớ gì đến đất tổ quê cha. Chúng ta hôm nay đang làm những việc vô cùng hữu ích để không hổ thẹn là con dân tỉnh Biên Hoà, ngày nao trở về với núi Bửu, sông Đồng tâm hồn chúng ta sẽ hoà quyện với núi sông hùng vĩ, để mãi mãi tự hào tôi là người dân xứ Bưởi thân thương.

Những giá trị văn hoá - truyền thống trong dòng lịch sử mà chúng ta đang làm, đang tạo một sức ảnh hưởng mạnh mẽ, để những thế hệ con cháu không chỉ ở nơi hải ngoại mà còn ở quê nhà, cũng trót mang trong mình tình nghĩa với quê hương bản xứ. Và các em cũng đang tiếp nối những truyền thống về tìm hiểu lịch sử văn hoá quê nhà để các thế hệ tương lai còn hiểu thêm rằng, quê hương Biên Hoà là đất địa linh nhân kiệt.

Huyền Nương

(Bài trích ra từ quyển Biên Hoà Sử Lược của tác giả Lương Văn Lựu, trang 399)

Nghĩa trang cũ của Họ Công Giáo Biên Hoà có tục danh là “Đất Thánh” nằm ngay sau Thành “Đổng Đa”, bên phía tả là đường vào Căn Cứ Trại Lực Không Quân 2.

Cuộc biến cố trong mười mấy năm qua trước đây đưa đến rất nhiều “thân chủ” mới và mở rộng chu vi Đất Thánh tỉnh nhà ra ngoài vòng rào gần đến chân Thành, bìa chồi và ranh ruộng. Càng được “khuếch trương”, chôn đầy tử khí u buồn này lại càng thêm “sinh khí”, nhứt là vào bữa Chúa Nhật và các ngày Lễ Thánh có vẻ hoạt động khác thường, bởi sự vắng lai của khách viếng mộ, đặt hoa.

Thời thường, trong những ngày ấy, tôi cũng là một khách của Đất Thánh tỉnh nhà, đến viếng mộ của một người bạn. Có thể nói đó là người bạn lòng, vì cùng tôi đồng quan niệm về nhân sinh. Tôi quý trọng đến nỗi bạn đã ra người thiên cổ mà tôi vẫn còn kính mến như còn tại đời. Tôi đến Đất Thánh vào một sáng sớm Chúa Nhật, trời còn âm u buồn, sau khi đặt một bó hoa tươi và đốt một cặp đèn bạch lập trên mộ, tôi ngồi trầm ngâm, hồi tưởng lại những ngày cùng chung hợp mặt, mong cảm thông đến lòng bạn ở bên kia trời.

Trong những cội mã tiền già thấp lè tè che mát cho nghĩa địa, phơi mình đầy gai góc, tôi tưởng tượng đến những thân xác của Tử Thần. Hướng về phía Bắc, tôi để ý thấy những chòm cây rừng chồi quen thuộc trước đây, nay đã bị phát trồng, ngôi đình Bình Thành nay đã bày tro troi trên cánh đồng, và lên xa nữa, ngọn núi Bửu Long phơi mình đá trần, chập chờn trong bầu sương lam. Nhìn hai vật thân yêu quen thuộc này, tôi theo đuổi một bóng mộng xa xôi và nghiền ngẫm lại thuyết luân hồi của nhà Phật.

Khách đã bắt đầu lần lượt đến viếng Đất Thánh đông đảo, kéo tôi trở về thực tế.

Bỗng mắt tôi chú ý đến bóng một người đàn bà. Phải, một người đàn bà mặc tang phục toàn thân.

Có những người đàn bà đẹp, đẹp một vẻ đẹp sắc sảo, lộng lẫy đến tinh tú, lẳng lơ đến khiêu gợi...

Có những người đàn bà đẹp, đẹp một vẻ đẹp tự nhiên, chất phác, thật thà.

Có những người đàn bà đẹp, một vẻ đẹp thùy mị, kín đáo khả ái đến nỗi ta phải tôn kính.

Người đàn bà tôi gặp hôm nay, thuộc vào hạng sau này.

Tất cả màu tang phục làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng của nàng, trên ấy luôn luôn như phảng phất một nét sầu vạn cổ, và nhất là đôi mắt hung huyền, long lanh như chứa đựng cả một hồ thu.

Chinh đôi mắt mơ buồn ấy có một nhân lực huyền bí đã thu hút chú ý của tôi, và đôi mắt ấy cũng có thể thu hút tất cả những tâm hồn người đàn ông.

Tôi chăm chỉ nhìn... Nàng mặc một chiếc áo thật dài, phủ trên vóc mình đều đặn, tăng thêm cho dáng đi một điệu bộ thướt tha.

Nàng đi vào, tay ôm một bó hoa, tiến lên về phía tôi, và khi đến gần, nàng khẽ nghiêng đầu chào.

Tôi cung kính đáp lễ lại.

Nàng tiến đến một ngôi mộ vừa mới xây xong, đặt bó hoa và đốt một cặp đèn.

Nhìn tấm bia mộ một lúc rồi đôi mắt rung rung lệ, nàng gục đầu bên thành mộ. Nàng khóc qua những tiếng nức nở hiện trên lưng, theo hơi thở dồn dập.

Liếc nhìn bia mộ, tôi đọc “Nơi đây an nghỉ Trung Úy VIỆT HÙNG”.

Một lúc sau, tôi nhận thấy hình như nàng xiêu lảo đảo xuống thành mộ, có lẽ vì quá mệt, bởi nặng niềm đau khổ. Tôi lần bước đến, thì nàng cũng vừa ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn ướt lệ:

- Em mệt quá, nhờ Ông đưa em về, nhà em ở đường Hàm Nghi.

Tôi vội vàng chạy ra chặn chiếc xe Lambretta từ trên sở Không Quân chạy xuống, bắt tẻ vào Đất Thánh. Tôi trở vào diu nàng ra xe, bảo đưa về tận phố như nàng đã cho biết.

- Xin chúc Bà mau hồi phục sức khoẻ.

Tôi dợm quay gót thì bà goá phụ Việt Hùng (hãy gọi nàng như thế) lại khẩn khoản:

- Em nhờ Ông đưa em về tận nhà, lỡ ra trên xe nếu có bề gì, thì nhờ có Ông...Em mệt nhiều lắm.

Trước một người bệnh, tôi không thể chối từ, đành bước lên xe, ngồi chịu vai cho Bà ngã gục đầu vào. Ở trên xe, theo dọc đường, tôi gặp những người quen biết, ai cũng ngơ ngẩn nhìn tôi, chắc có nhiều ý nghĩ lạ. Đến trước phố, tôi đỡ Bà xuống xe và diu vào. Bà đòi đi ngay lại chiếc divan và xin nằm xuống đó.

Một người đàn bà có vẻ ranh mãnh - chừng là chị bép - vội vả đi lấy quạt và ngồi quạt hơi cho bà.

Tôi nhận thấy bà là một tín đồ Công Giáo, vì ngay ở trên chiếc tủ rượu kiêu tân thời, có để một cái khánh thờ hình Đức Mẹ, sau một chong đèn lưu ly. Trên tường, xen vào những bức ảnh, có những tràng hoa tang cườm đã bạc màu.

Hình như bà đã tỉnh, nên tôi thấy Bà lần lần ngồi dậy. Tôi xin kiếu từ.

- Ấy chết, sao Ông lại về? Ông ở lại dùng một ly rượu lấy thảo với em chứ!

Bà vội vả mở tủ lấy ra hai cái ly nhỏ trên bàn rồi vói cầm chai rượu Dubonnet rót đầy. Tôi từ chối, viện lẽ không quen dùng rượu.

- Đây là rượu của đàn bà, Ông dùng để em đền ơn Ông. Hồng có sao đâu, nếu có say. Ông ở lại nghỉ cũng được.

Tôi vừa nâng ly, thì Bà vội lấy ly bà cụng vào ly tôi:

- Em cảm ơn Ông.

- Dạ tôi xin mừng Bà đã được khoẻ.

Uống xong tôi lại từ tạ ra về, vì bao nhiêu công việc đang chờ đợi tôi trong ngày Chúa Nhật. Trước lời ân cần cảm giữ của Bà. Tôi buộc lòng phải hứa một dịp khác... Và dịp ấy chỉ trong tưởng tượng mà thôi.

Cách một tháng sau, nhơn ngày Lễ Chư Thánh, tôi lại có dịp đến Đất Thánh, nhưng không phải với tư cách một khách nhân du, mà với phận sự chỉ vẽ và trông nom cho thợ thi hành một công việc sửa chữa gấp. Từ một góc xa, tôi lại để ý đến bóng dáng người đàn bà tang phục.

Tôi dò xét cử chỉ của Bà thì nhận thấy, tuấn tự thứ lớp. Bà lặp lại với Ông X đi viếng mộ vợ đã từ trần năm trước, y như những cử chỉ và lời nói mà Bà đã dùng để gặp tôi. Sau khi Ông X diu Bà lên xe đi rồi, tôi lại ngồi mộ mà Bà đã ngã gục kkhhi nãy xem, thì ra là mộ của Ông Trần Tử Văn, Tham Sự, thất lộc trong mấy năm gần đây, chứ không phải là của Trung Úy Việt Hùng.

Tôi bắt đầu hiểu ...và nhận biết các việc sẽ xảy ra của Bà Việt Hùng (hay bà Trần Tử Văn cũng thế).
Và về sau nữa, trong các câu chuyện vui, tôi được vài Ông Bạn “cô đơn” kể lại trường hợp đã gặp được “nàng” (bà goá phụ Việt Hùng của tôi, Trần Tử Văn của Ông X, Nguyễn Tú Anh ...vv...của người khác, biết đâu?).

Ai cũng cho đó là một hân hạnh.

Riêng tôi, người đã hiểu nàng nhiều hơn hết, nên chỉ mỉm cười...

Và một lần sau nữa, trong lúc diễn lại tấn tuồng với một người xa lạ, nàng bỗng gặp lại tôi, tình cờ. Xem nàng rất ngỡ ngàng cũng cố gượng một nụ cười chào hỏi.

Hai ngày sau, tôi nhận được bức thư này:

“ANH TU,

Em xin Anh cho em gọi như thế để được thân mật hơn.

Có lẽ Anh đã hiểu em sau bao nhiêu cuộc dò xét, cũng em được biết Anh là một nhà văn của Đất Biên Hoà.

Em biết thế nào hành vi em rồi cũng bại lộ trước cặp mắt tò mò, trí nhận xét tỉ mỉ, tâm hồn tế nhị và một mớ dây đàn lòng đầy hứng cảm của anh.

Em thiết tưởng cũng nên tự thú cùng một người rất hiểu em, hiểu rất nhiều.

Đời là một tấn kịch, nếu em có soạn kịch và cảnh để thù vớ kịch đời cho “xuất sắc” thì cũng là việc thường tình thế sự, phải không, thưa Anh?

Em có một nghề. Tự nhiên, em phải vun quén cho nghề của em.

Con đường ấy, có lẽ là một con đường mới lạ, vì theo em xét, nó sẽ đưa ngay vào tâm lý người đời để rồi em sẽ thành công.

Em sẽ dự đoán: dưới bút anh, chuyện khó khăn sẽ đến trong nghề của em; nên khi anh nhận được những dòng chữ này, em đã xa khỏi đất Biên Hùng thân mến và từ già luôn cả Anh.

Em sẽ tìm đọc văn Anh, để hồi tưởng những kỷ niệm êm đẹp em đã sống giữa đất Đồng Nai, Non Thới.

Kính bút,
HUYỀN NƯƠNG”.

À ra tên của nàng là Huyền Nương, một “kiều nương” nữ tìm “khai thác tình yêu” giữa cảnh tang tóc với một tâm hồn đơn lẻ, vì mất bạn tâm đầu, lòng quá lạnh lùng và khao khát một bàn tay dịu hiền để sưởi ấm...

Huyền Nương!

Huyền Nương, với một nhan sắc kiều diễm trang nghiêm, người goá phụ đài các, với những cử chỉ bộc lộ một tấm lòng bao la, với những lời xã giao lịch duyệt khôn ngoan.

Huyền Nương là một miếng mồi khá ái.

Huyền Nương đã quyến rũ, đã câu hút, đã bắt tình được những thầy Thông, thầy Ký, ông Phán, ông Tham và những doanh thương, trong thời kỳ tang khó, đến mò nghĩa phụ, nhưng lòng đang mơ mõi tân duyên.

Không như phần đông bao nhiêu gái giang hồ lẳng mạn bẹo mình ở nơi chôn phồn hoa hoan lạc. Huyền-Nương, ngược lại, đội tang chồng và dung khoa tâm lý, để nhử mồi tìm khách ở nghĩa trang, trước những Ông chết vạ.

Việc đó Huyền Nương thành công.

Vì, còn gì thích hợp hơn hai tâm hồn đơn chiếc đang cùng chung cảnh ngộ; muốn chấp mồi duyên thừa.

Huyền Nương!

Trong khi ở đời có những ông chồng, bà vợ mơ một nhân tình trong trí tưởng, cô chọn được một nghề mới cho nghề cô đối với những đàn ông goá vợ, kể là cô cũng đi sát cùng thực tế. Tuy nhiên, tôi cũng cho là hiếm có, hành động của Cô.

Chép lại truyện này, tôi không có ác ý tiễn cô ra khỏi đất Biên Hùng, vì nay cô không còn ở đây nữa, theo lời cô viết cho tôi.

Ở xa, đọc bài viết của tôi hôm nay, có lẽ Cô sẽ hiểu tấm lòng thành thật của tôi và mong Cô nhận ở đây lời tôi cảm ơn cô vì đã giúp cho tôi một tài liệu thật sống, để tôi xây dựng nên cốt truyện mới lạ này.