

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần biên khảo tổng quát về **Lịch Sử Biên Hoà (1558-1975)** từ phần **1** đến **33** của đồng hương **Nguyễn Văn Đáng**, được khởi đăng trên diễn đàn. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời quý vị.

Trân trọng.



LỊCH SỬ BIÊN-HOÀ
(1558-1975)
PHẦN 16

Tổng thống nước Việt Nam Cộng Hoà đầu tiên

Kể từ ngày 07 tháng 7 năm 1954, tướng Paul Ely, quan toàn quyền Pháp, giao trả phủ toàn quyền, đặt tại Dinh Độc-Lập (Sài-Gòn) cho thủ tướng Ngô Đình Diệm. Việt-Nam không còn lệ thuộc trong Liên Hiệp Pháp. Pháp từ bỏ quyền hành chánh và quân đội, giao lại cho chánh quyền Việt-Nam. Nhưng quân đội quốc gia Việt-Nam thuộc Pháp, do tướng Nguyễn Văn Hinh đang nắm quyền Tham Mưu Trưởng. Tướng Hinh là người dân Pháp, lấy vợ người Pháp, đương nhiên là người thân Pháp đang chỉ huy, không hợp tác, có ý mưu đồ lật đổ chánh phủ của tân thủ tướng Ngô Đình Diệm.

Tướng Nguyễn Văn Hinh liên kết với các đảng phái mà trước kia người Pháp chia vùng để trị ở mặt Đồng Bằng Cửu-Long như: Cao-Đài, Hoà-Hảo và lực lượng Công An Bình-Xuyên ở Sài-Gòn, đang được ông Lê Văn Viễn, tự Bảy Viễn, nắm giữ. Ông chỉ huy lực lượng cảnh sát công an Sài-Gòn; ngoài ra, ông còn là chủ các sòng bài, hộp đêm, nhà thổ, kim chung Đại Thế Giới tại Sài-Gòn và Chợ-Lớn. Quyền hạn ông Bảy Viễn lớn lao, đang nắm trong tay một lực lượng Bình-Xuyên, tha hồ lạm quyền áp bức dân. Nhóm Bình-Xuyên thân Pháp cùng với tướng Nguyễn Văn Hinh, đang toan tính đảo chánh lật đổ chánh phủ Ngô Đình Diệm.

Tướng Nguyễn Văn Hinh, công khai ra mặt gây hấn trước. Ông lên đài phát thanh Pháp-Á, chỉ trích, và đòi thủ tướng Ngô Đình Diệm phải cải tổ nội các vừa thành lập cách vài tháng trước. Thủ tướng phản ứng, ra lệnh cho tướng Nguyễn Văn Hinh, phải rời Việt-Nam đi Pháp trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tướng Nguyễn Văn Hinh từ chối, điều động quân đội đang trong tay mình để khởi loạn, cho một tiểu đội thiết giáp chạy vây quanh dinh Độc-

Lập, vừa hăm dọa vừa chửi bới; đồng thời, cho đài phát thanh quân đội reo rắc tố cáo chính phủ Ngô Đình Diệm độc tài, tham ô...

Sự khủng hoảng nội bộ này, ảnh hưởng lớn đến phong trào di cư Miền Bắc đang mãnh liệt như cơn thác lũ phải chùn bước. Số người dân tìm phương tiện để trốn khỏi miền Bắc bị Việt-Cộng chặn bắt, thủ tiêu, bị đe dọa, hành hạ tàn bạo.

Trong khi Pháp cắt viện trợ cho các phái, những người Mỹ đầu tiên tại Việt-Nam, báo cho tướng Nguyễn Văn Hinh là: “nếu bây giờ làm cuộc đảo chánh, trong tình thế này thì Mỹ sẽ không viện trợ quân sự”. Trong khi đó Hoa-Kỳ cấp mật phí cho thủ tướng Ngô Đình Diệm, kêu gọi các giáo phái về với chính phủ. Tướng Nguyễn Văn Hinh tiếp tục cho xe thiết giáp vây hãm dinh Độc-Lập chờ lệnh của quốc trưởng Bảo Đại từ Ba-Lê (Pháp). Thủ tướng Ngô Đình Diệm cách chức tham mưu trưởng Nguyễn Văn Hinh, mời Tướng Lê Văn Ty thế chỗ, giữ chức Tham Mưu Trưởng, nhận bàn giao quân đội từ tướng Agostini của Pháp.

Cảnh sát quốc gia và công an dưới sự chỉ huy của Bảy Viễn, khai hoả trước, bắn trọng pháo vào dinh Độc-Lập. Thủ tướng kêu gọi buông súng, nhưng không được phía Bình-Xuyên đáp ứng. Ngày 28 tháng 3 năm 1955, Đại Tá Đỗ Cao Trí ra quân tiến đánh chiếm bộ chỉ huy cảnh sát công an của Bình-Xuyên. Chiến tranh nội bộ giữa chánh phủ và lực lượng Bình-Xuyên bùng nổ tại Sài-Gòn. Các đảng phái tôn giáo đem quân về với chánh phủ.

Bình-Xuyên rơi vào thế yếu. Ngày 28 tháng 4 năm 1955, họ bị đẩy lui khỏi Sài-Gòn, rút vô Rừng-Sát (Bà-Rịa), số thì rút chạy về đồng bằng sông Cửu-Long. Đại Tá Dương Văn Minh, tư lệnh

chiến dịch “Trương Tấn Bửu” truy đuổi, lực lượng Bình-Xuyên tan rã hoàn toàn. Bảy Viễn nhờ Pháp giúp ra Vũng-Tàu để sang Pháp tị nạn, số tàn dư thì trốn vô rừng U-Minh làm du kích cho Việt Cộng.

Truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại.

Đầu năm 1955, Pháp ngưng viện trợ cho các giáo phái. Các giáo phái lần lượt đem binh về hợp tác với chánh phủ Ngô Đình Diệm.

- Tướng Trần Văn Soái với 3 ngàn quân Hoà-Hảo.
- Tướng Trinh Minh Thế với 5 ngàn quân Cao-Đài
- Tướng Nguyễn Thành Phương với toàn bộ quân Cao-Đài
- Tướng Nguyễn Giác Ngộ với 8 ngàn quân Hoà-Hảo.
- Thiếu Tá Nguyễn Văn Đầy với 5 ngàn quân Hoà-Hảo.

Thủ tướng Ngô Đình Diệm, vẹn toàn thống nhất miền Nam, nhưng Pháp và tay sai chưa chịu bỏ cuộc, bất hạnh nhất chính là nơi quốc trưởng Bảo Đại để chúng lợi dụng, gây nên sự bất mãn trong các đoàn thể, đảng phái và trong dân chúng, dẫn đến việc truất phế quốc trưởng Bảo Đại.

Ngày 29 tháng 4 năm 1955, các giới hội đoàn, thanh niên thanh nữ, nhân sĩ, báo chí, sáng sớm đã tụ tập đông đủ, đầy nghẹt tại Toà Đô Chánh Sài-Gòn, để nghe phát biểu của các ông Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Giác Ngộ (Hoà Hảo), Hồ Hán Sơn, Nhị Lan (Cao Đài) và 34 nhân sĩ khác lần lượt lên diễn đàn, tố cáo tội ác của Bình-Xuyên gây ra trong 8 năm qua. Họ thu vét tiền của dân cờ bạc, ăn chơi tại các sòng bài ở Sài-Gòn, Chợ-Lớn, để đóng góp cho quốc trưởng Bảo Đại đang sống ăn chơi tại Canne (Pháp), bỏ cho thực dân Pháp và bè phái thân Pháp thao túng đất nước Việt-Nam.

Tất cả cử tọa nhiệt liệt hoan nghênh, ủng hộ triệt để trước sự đề nghị làm cuộc “cách mạng truất phế quốc trưởng Bảo Đại” với mục tiêu:

- Truất phế quốc trưởng Bảo Đại
- Giải tán chánh phủ Ngô Đình Diệm.
- Ủy nhiệm chí sĩ Ngô Đình Diệm, lập chánh phủ mới.

Trong khi đó ba tướng: Nguyễn Giác Ngô, Nguyễn Thành Phương, và Trịnh Minh Thế, đứng lên trình diện, công chúng cử tọa hoan hô nhiệt liệt, đồng hành biến thành cuộc biểu tình, họ leo lên gỡ hình quốc trưởng Bảo Đại, đang treo trên tiền đường, nén xuống đất, xúm nhau đập nát tấm ảnh.

Đề nghị trước đồng bào, lấy ý dân thay đổi chế độ, từ bỏ Bảo Hoàng, thủ tướng Ngô Đình Diệm, cho tổ chức cuộc “Trung Cầu Dân Ý”, lấy sự tính nhiệm của toàn dân, để chọn ông Ngô Đình Diệm và lập chánh phủ mới, hoặc tiếp tục giữ quốc trưởng Bảo Đại hiện đang sống ở Canne (Pháp).

Ngày 23 tháng 10 năm 1955, thủ tướng Ngô Đình Diệm thắng 98.2% phiếu bầu, chứng tỏ toàn dân miền Nam tin tưởng vào ông Ngô Đình Diệm, người có đầy đủ khả năng lãnh đạo miền Nam, không Cộng-Sản.

Quốc trưởng Bảo Đại bị hạ bệ, Nguyễn triều chấm dứt từ đây, nơi vị Vua cuối cùng thứ 13 là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, hiệu Bảo Đại. Cũng là ngày nước Việt-Nam chuyển mình đi đến một thể chế tự do, dân chủ.

Ngay sau khi truất phế Bảo Đại, thủ tướng Ngô Đình Diệm, giải tán chánh phủ mà ông thành lập ngày 7 tháng 7 năm 1954.

Ngày 26 tháng 10 năm 1955, ông Ngô Đình Diệm trình diện Tân Nội Các, theo thể chế Tổng Thống. Ông Ngô đình Diệm, vị tổng thống đầu tiên. Ông mời ông Nguyễn Ngọc Thơ ra giữ chức Phó Tổng Thống, đặt tên nước là Việt-Nam Cộng-Hoà. Theo chế độ “Dân Chủ, Tự Do”. Tổng thống tổ chức bầu cử tự do trong dân chúng, để chọn ra thượng nghị sĩ và dân biểu cho hai viện: Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện, đại diện dân, binh vực quyền lợi cho dân đói, cho sinh hoạt của quốc gia.

Hoa-Kỳ, gởi đại diện chánh phủ trao uỷ nhiệm thư chào mừng, là quốc gia đầu tiên công nhận nước Việt-Nam Cộng-Hoà. Tổng thống Hoa-Kỳ là Ông Dwight D. Eisenhower, hứa giúp đỡ kinh tế xây dựng lại nước Việt-Nam sau chiến tranh Đông-Dương.

Lần lượt các quốc gia khác trên thế giới như Pháp, Anh, Đức, Úc-Đại-Lợi, Nhật-Bôn, Nam-Hàn, cũng chào mừng và mở toà đại sứ tại Sài-Gòn.

(Tiếp theo phần 17)