



BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 30

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

A 501(c) (3) Non-Profit Organization Tax ID: 20-0094475

10731 TRIOLA LANE. HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-922-5638 ** EMAIL: datlam1951@yahoo.com

Web Site: www.hoiaihuybienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2006, TẠI HOUSTON, TEXAS

TÂM SỰ TRONG ĐÊM ... ĐÔNG

Từng chiếc lá vàng rơi theo trong gió giao mùa của những ngày đông giá, đó đây trên chốn không gian vô tận, từng cụm mây lang thang, hợp rồi tan, khắp cùng trong Vũ Trụ. Lá rụng...mây tan là quy luật biến thiên của tạo hoá. Sự đoàn kết...tình yêu thương của con người hợp lại rồi tan, đó là chuyện “thế thái nhân tình - bạc quá với mà mỏng quá mây!”

Chỉ còn mấy hôm nữa, anh Gà “Át Dậu” sẽ gáy vang để đổi phiên canh cho anh Chó “Bính Tuất”. Một năm qua mau, để lại trần gian bao sự buồn vui và cùng lắm những nỗi kinh hoàng, đau thương mất mát.

Nhìn lại ngôi nhà Hội Ái Hữu Biên Hoà của chúng ta đã được gần 5 tuổi. Năm năm lăn lóc với gió sương, nhọc nhằn lao khổ để làm nơi dừng chân tìm lại chút tình tự quê hương và tình yêu thương của những người con, cháu, rể, dâu miền xứ Bưởi. Cao quý biết bao đối với Quý Đồng Hương đã bỏ bao công sức bồi đắp cho ngôi nhà chung của Hội được luôn trong sáng, phát triển không ngừng.

Sự tập hợp của những tấm lòng yêu mến quê hương của những con dân Biên Hoà đã được thể hiện qua nhiều hình thức, nhiều việc làm, tất cả đều trân quý đáng hoan nghinh. Điển hình là đôi bạn Trần Minh Tâm và Trần Kim Vy chủ nhân Tuần San Báo Đẹp. Mỗi năm đến dịp Lễ Vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên là đôi đồng hương này cộng tác, đóng góp công sức, chung lo cho ngày lễ được viên mãn và còn dùng phương tiện truyền thông là tờ Tuần San Báo Đẹp để đăng thơ mời và viết bài phóng sự với đầy đủ chi tiết và hình ảnh của ngày lễ, phổ biến rộng rãi đến đọc giả khắp nơi.

Ngoài ra, Hội còn được tiếp nhận những lá thư, từ những nơi xa xôi gửi gắm tấm lòng về cho Hội thật là tình nghĩa đậm đà. Đó chính là những khuôn vàng thước ngọc mà Quý Bậc Trưởng Thượng cao trọng, tất cả Quý Vị đã quan tâm chăm sóc cho vườn Bưởi tại thành phố Houston, Texas luôn xanh tươi, cho hương thơm hoa Bưởi lan toả khắp nơi, là niềm an ủi lớn lao cho những cánh chim phiêu bạt.

Năm năm trôi qua, nếu là một cậu bé con chào đời đã tròn 5 tuổi, cái tuổi măng non đang cần phải đến trường, lớp Mẫu Giáo để các thầy, cô uốn nắn, dạy bảo, chuẩn bị cho phần trí não, thể lực được phát triển cùng với hình thể của một thanh niên khoẻ mạnh và hữu dụng trong tương lai. **Ngôi nhà Hội Ái Hữu Biên Hoà của chúng ta cũng cần phải chăm sóc và kiện toàn tổ chức để đáp ứng được với sự phát triển không ngừng trong hiện tại và tương lai.**

Điều này rất cần thiết mà Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2005-2007 đã và đang âm thầm suy tính trong kế hoạch của nhiệm kỳ này. Tuy nhiên nhân tố để kế hoạch được hoàn thành sớm và tốt đều nhờ vào sự góp ý của Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý Đồng Hương và Thân Hữu để tạo dựng Hội luôn được tươi sáng và bền vững.

Bây giờ, chúng ta đang cùng chuẩn bị một cuộc tổng cự nghinh tân tiền đưa anh Gà Át Dậu để rước anh Chó Bính Tuất sắp sửa về.

Hy vọng với bản tánh trung thành và khôn ngoan, con Mực, con Cò, con Vện hay con Đóm... sẽ canh công, giữ nhà, để mọi người đều có giấc ngủ yên, thanh tâm an lạc, không phải thường xuyên:

Nửa đêm tỉnh giấc nằm thao thức
Nghĩ cảnh nước non luống chạnh lòng!

Hãy gạt bỏ mọi lụy phiền năm cũ, hướng về phía trước đón mùa Xuân mới **VỮNG TIN & HY VỌNG.**
Trường Giang Nguyễn Trung Lynch

Hội Ái Hữu Biên Hoà trân trọng giới thiệu đến Quý Đồng Hương và Thân Hữu sự đóng góp rất quý báu của Đồng Hương Nhạc Sĩ Bằng Giang và Thân Hữu Thi Sĩ Thương Việt Nhân qua bài thơ phổ nhạc “**Bên Dòng Đồng Nai**”. Đây là một kết tụ tinh thơ, ý nhạc rất đặc sắc, một hoà hợp của hai tâm hồn đã từng thương yêu và quý mến về một miền đất nổi danh: xứ Bưởi, Biên Hoà, và là một dân thân, hy sinh rất lớn lao để tạo dựng một bài thơ phổ nhạc đầy ý nghĩa này. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin cảm tạ Đồng Hương Nhạc Sĩ Bằng Giang và Thân Hữu Thi Sĩ Thương Việt Nhân.

BÊN DÒNG ĐỒNG NAI

(thơ: thi sĩ Thương Việt Nhân
nhạc: Bằng Giang)

chậm, vừa

Em bên dòng Đồng Nai thắm em thắm xứ Bưởi miền
trái ngọt rau tươi sông Đồng Nai em à ... Bưởi
Long hồ nước xanh Long thành vườn trái ngọt vừa lúa vàng Tân Ba em
Nữ sinh Bưởi tra áo thơm mùi lúa Bưởi đây
vị ngọt tình yêu trong dáng em yêu kiều chiều
Hè cũ lao phà say nắng hạ má hồng chờ

Đón Xuân Bính Tuất năm nay Hội Ái Hữu Biên Hoà xin được gửi đến Quý Đồng Hương và Thân Hữu bài thơ phổ nhạc “**Bên Dòng Đồng Nai**” gọi là một món quà mừng Tết đến. Hy vọng trong những tháng ngày năm mới và mãi về sau vào những lần lễ hội, đình đám..., chúng ta có dịp nghe, hát tặng nhau bài thơ phổ nhạc trên với những lời ca, ý thơ, tiếng nhạc dành riêng cho quê hương yêu dấu: Biên Hoà. Chúng tôi rất mong muốn được thực hiện nhiều bài thơ, văn phổ nhạc dành cho quê nhà, xin Quý Vị hãy gửi thơ, văn về Hội, để tương lai chúng ta sẽ có một CD Biên Hoà.

Đâu không xa lắm ta về Châu thời thắm ...

Tôi gặp em mỗi ngày Cô nữ sinh màu áo

trắng trên sân trường Ngõ Quyền tôi đi về Tân Uyên tôi

đi về Tân Uyên Tôi đi về Tân Uyên ...

(Ad Lib...)

Đồng Nai giờ xa cách vai nâng đời lưu khách gió chiều nhẹ đong

Đua Quê cũ có còn như xưa ???

Atlanta 11/10/05
Bàng Giang

Bên Dòng Đồng Nai

Em bên dòng Đồng Nai
Thăm em, thăm xứ Bưởi
Miền trái ngọt, rau tươi
Sông Đồng Nai êm ả

Chiều Hè, Cù Lao Phố
Say nắng Hạ, má hồng
Chợ Đồn ăn cá hấp
Qua cầu Gành đến ngay

Bây giờ ở phương xa
Em ơi!
Em có về Biên Hoà?
Em đi ngang nhà ga
Thăm Biên Hùng oai dũng
Hung Đạo Vương anh hùng
Thăm phố Phan Đình Phùng
Dẫn vào tận sân bay
Của một thời huy hoàng

Biên Hoà nhiều địa danh
Bầu Long hồ nước xanh
Tân Triều nhiều rau quả
Vựa lúa vàng Tân Ba

Tôi gặp em mỗi ngày
Nữ sinh màu áo trắng
Trên sân trường Ngô Quyền
Tôi đi về Tân Uyên

Em nữ sinh Biên Hoà
Áo thơm mùi hoa bưởi
Đầy vị ngọt tình yêu
Trông dáng em yêu kiều

Em đi về Tân Phong?
Xa nhau lại chờ mong
Hẹn nhau lên Châu Thới
Sau những ngày mong đợi

Thương Việt Nhân (Maryland 10/10/2003)
*Thân tặng Hội Ái Hữu Biên Hoà và các nhạc sĩ đã
từng biết BH và từng ăn bưởi BH. Xin quý vị phổ
nhạc để đáp lễ Biên Hoà.*

PHÂN ƯU

Được tin chị ruột của Đồng Hương Lê Ngọc Lan (cháu Ông Kinh Lý Miêu) là Bà Lê Thị Minh Nguyệt, Pháp Danh Huệ Minh, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1940 tại Ấp Phước Lư, Bình Trú, Biên Hoà, mất ngày 19 tháng 11 năm 2005 tại Fairfax, Virginia, hưởng thọ 65 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà thành kính phân ưu và chia buồn cùng Đồng Hương Lê Thị Lan và toàn thể Tang Quyền. Nguyễn cầu hương linh của Bà Lê Thị Minh Nguyệt sớm về miền Tịnh Độ và hưởng phúc Từ Bi nơi chốn Niết Bàn.

THÔNG BÁO

Việc Ngưng Tổ Chức Ngày Đại Hội Tân Niên Mừng Xuân Bính Tuất Năm 2006

Hội Ái Hữu Biên Hoà trân trọng thông báo cùng Quý Đồng Hương và Thân Hữu tại thành phố Houston, Texas và các vùng phụ cận cũng xa gần là Ngày Đại Hội Tân Niên Mừng Xuân Bính Tuất Năm 2006 sẽ không được tổ chức, như đã thông báo, theo quyết định của đa số Quý Vị trong Ban Cố Vấn và Ban Chấp Hành, sau khi được tham khảo ý kiến.

Vì hoàn cảnh nhân lực và số người ghi danh tham dự năm nay không hội đủ số lượng (đa số về quê nhà ăn Tết, đi thăm họ hàng phương xa...). Hội Ái Hữu Biên Hoà Chân thành cáo lỗi cùng Quý Vị và mong được sự thông cảm cho những trở ngại Hội gặp phải.

DANH SÁCH BỔ TÚC

Ban Lễ Vía Đức Ông xin được ghi thêm danh sách Quý Đồng Hương sau đây đã gởi tiền về đóng góp ngày Lễ Vía Đức Ông tổ chức vào ngày 20 tháng 11 năm 2005 vừa qua: Đồng Hương Trương Thị Ngọc Hương (Switzerland) \$20 dollards, Lê Thị Lộc (El Centro, CA) \$50 dollards.

Bảng Báo Cáo phân chi tiêu cho ngày lễ sẽ được thông báo trên Bảng Tin Số 31. Nhân dịp này Ban Lễ Vía trân trọng thông báo là DVD ngày Lễ Vía Đức Ông đã hoàn thành. Ban Lễ Vía sẽ gởi đến Quý Ân Nhân đã góp phần ủng hộ cho ngày lễ cũng như Hội Ái Hữu Biên Hoà trong những tháng ngày qua. Ngoài ra, Quý Vị nào muốn có một DVD ngày lễ nêu trên, xin liên lạc Trưởng Ban Lễ Vía Đức Ông, Anh Từ Phước Hạnh, điện thoại số 713-398-9590 (cell phone) hoặc Thủ Quỹ Ban Lễ Vía Đức Ông, Cô Giã Lê Vân, điện thoại số: 218-261-5844 (W)

SINH HOẠT HỘI

- Ngày 15 tháng 12 năm 2005, Ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt và Đồng Hương Võ Đoàn Hồng đã đến tham dự buổi Tiệc Gây Quỹ, theo lời mời của Ban Tổ Chức lo việc thành lập "Công Viên Di Sản Văn Hoá Việt Nam". Ông Hội Trưởng đã đại diện Hội hân hoan chào mừng sự thành công lớn lao của cộng đồng Việt Nam tại Houston, Texas, nhất là qua sự hy sinh, dấn thân tranh đấu không ngừng của Ông Bà Dược Sĩ Cao Hữu Bá. Được biết những tấm bia đồng khắc chữ đề danh, cho Quý Ân Nhân, Hội Đoàn..... đóng góp từ \$1000 trở lên, đang được tiến hành và sẽ được dựng tại công viên, trong đó có Hội Ái Hữu Biên Hoà.

- Ngày 18 tháng 12 năm 2005, một phái đoàn nhỏ gồm có Ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt, Đồng Hương Bác Trần-thượng Thủ, Anh Võ Đoàn Hồng, Thân Hữu Bác Trương Hiệp Khánh, Anh Mai Xuân Cảnh đã đến viếng thăm chùa Từ Bi Đạo Tràng để tham dự vào chương trình trùng tu xây công chùa. Phái đoàn đã được dịp hầu chuyện cùng Thầy Thích Minh Đạo và nhân dịp này Ông Hội Trưởng đã đại diện Hội chuyển tám ngàn phiếu \$200 dollards đến vị Thủ Quỹ Chùa Từ Bi Đạo Tràng, Bác Trương Hiệp Khánh và Anh Mai Xuân Cảnh cũng đã cùng gởi tiền ủng hộ. Số tiền \$200 dollards đã được Ông Hội Trưởng và Bác Trần-thượng Thủ đóng góp lại cho quỹ Hội.

PHỤ BẢN BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 30
PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2006 TẠI HOUSTON, TEXAS

Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành cảm tạ thi bá Văn Phong, (Thi Đoàn Minh Phụng) không quản ngại khó khăn xa cách ngàn dặm, gửi về Hội những lời chúc đẹp tình đồng hương, khi Xuân Bính Tuất sắp sửa mang vạn niềm vui đến mọi nhà. Kính mời Quý Vị.

Chúc Bảng Tin Biên Hoà

Tân Xuân chúc Bảng Tin Biên Hoà
 Thông báo tin vui khắp mọi nhà
 Phổ biến nếp xưa người xứ Bưởi
 Vườn văn “Tô Giới” nở ngàn hoa
 Nghiên son phóng bút hồng mĩ tục
 Ngọn thép tô giới giúp quốc gia
 Kiên chí bền gan xây vận mới
 Ngày về trời giọng khúc liên ca

Xuân Bính Tuất Cảm Đề

VĂN chương thi phú cảnh thanh bình
 PHONG thái nhân loài chánh nghĩa minh
 TẮNG đạo Tiên Rồng tâm đức rạng
 SĨ tài Hồng Lạc trọng nhân tình
 CHÚC cầu đoàn kết yêu thân ái
 MỪNG thấy liên hoan quý lý tình
 NĂM tháng gia đình vui thuận thảo
 TÂN niên Bính Tuất rạng ngời xinh

Năm hết Tết đến, Hội Ái Hữu Biên Hoà rất hân hạnh được đề cử Đồng Hương Cô Thân Ngọc Mai (Garden Grove, California) soạn bài số đề báo cáo Thiên Đình về sinh hoạt của Hội. Hội xin cảm tạ Bà Táo - Thân Ngọc Mai.

SỚ TÁO QUÂN

Tháng Chạp, hăm ba
 Các táo tà tà
 Vào, ra tấp nập
 Tràn ngập Thiên Đình
 Dâng sớ tường trình
 Sinh hoạt trần gian
 Suốt năm Ất Dậu.
-“Tâu với Ngọc Hoàng
 Thần, Táo của Hội
 Ái Hữu Biên Hoà
 Houston, Texas
 Xin kể tận tường
 Sinh hoạt đồng hương

 Về mặt Cộng Đồng
 Công đầu là chuyện
 Tuyển lựa nhân viên
 Houston Bưu Điện
 Được Hội Đồng Hương
 Hướng dẫn tận tình
 Thiệt là lão luyện
 Ai nấy phục tài
 Ghi danh ào ạt
 Đạt thành tích cao
 Xiết bao cảm mến

 Đến chuyện Xã Hội

Hội rất nhiệt tình
 Gây quỹ cứu trợ
 Sợ nhất Tsunami
 Bão Katrina, Rita
 Tàn phá cửa nhà
 Xót tình đồng loại
 Kêu gọi đồng hương
 Nhường cơm xẻ áo
 Ai nấy nhìn vào
 Thấy đều cảm phục

 Mục kế Văn Hoá
 Chẳng có kém ai
 Lai rai sáng tác
 Ca nhạc, giao lưu
 Văn, thơ tham khảo...
 Thiên hạ bảo nhau
 Con cháu Biên Hoà
 Thiệt là đáng nể

 Nói về Y Tế
 Đóng góp, sưu tầm
 Cây cỏ, thuốc Nam
 Vừa mát, vừa lành
 Giúp cho bá tánh
 Tránh được bệnh tình
 Ân tình rộng mở

Biết thờ nào quên

 Không quên tín ngưỡng
 Thường cúng mỗi năm
 Dân chúng Biên Hoà
 Nhớ ơn công đức
 Khai phá đất hoang
 Giúp dân lập nghiệp
 Đem lại an bình
 Ấm no phồn thịnh
 “Uống nước nhớ nguồn”
 Hăm ba tháng Mười
 Lễ Vía Đức Ông
 Người người nô nức
 Ở khắp năm châu
 Cùng nhau làm lễ
 Vọng tưởng tiên nhân
 Cầu ân mưa móc
 Phù hộ, độ trì
 Con dân xứ Bưởi

 Dưới sự điều hành
 Của Ban Tổ Chức
 Bầu Ban Chấp Hành
 Nhiệm kỳ hai năm
 Lễ năm, lễ bảy
 (2005-2007)

Thầy đều nhiệt thành
 Dẫn thân gánh vác
 Phát triển cộng đồng
 Chung sức, chung lòng
 Dựng mái nhà chung
 Xây tình đoàn kết
 Giữ vững tinh thần
 Toả thơm hương Bưởi
 Xin gửi lời chào
 Những người tâm huyết

 Quyết không gian dối
 Lời thật tỏ bày
 Xin ban ơn phước
 Cho Hội Đồng Hương
 Ngày càng thịnh vượng
 Cho khắp nơi nơi
 Thái bình thịnh trị
 Nhà nhà hoan hỉ
 Kính chúc Ngọc Hoàng
 Năm mới an khang
 Thần xin cáo biệt
 Trở lại trần gian
Vui Xuân Bính Tuất”

Táo Thân Ngọc Mai
KÍNH BÁI, KÍNH BÁI.

Chương trình gây quỹ “Công Viên Di Sản Văn Hoá Việt Nam” tại Houston, Texas

Sau đây là danh sách đóng góp sơ khởi của những Đồng Hương và Thân Hữu: Cô Hồ Thị Hạnh (Houston, TX), Thư Ký Hội, \$30 dollards, Chị Ngũ Ánh Vân (Cypress, TX) \$50 dollards, Ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đất ứng trước \$500 dollards. Quý Vị có thể liên lạc về Hội để biết thêm tin tức cũng như ghi danh đóng góp. Ngoài ra, Quý Vị có thể liên lạc với địa chỉ sau: Mrs. Nicole P. Cao (Bà Cao Hữu Bá, Đồng Hương Biên Hoà) Tel.: 281-340-1103.

Đất khách quê người, ngược xuôi bao dặm đường, tha hương mong tìm an cư lạc nghiệp, đến một dịp nào đó được gặp lại nhau, kỷ niệm nào ôn lại, thì tình đồng hương, nghĩa bạn thâm giao vẫn mãi là nguồn sống muôn đời. Chúng tôi xin giới thiệu bài văn rất hay của Anh Nguyễn Kim Lộc, nhân dịp Xuân về, mong được gọi đến chúng ta một chút tình quê của con dân miền xứ Bưởi Biên Hoà. Kính mời Quý Vị.

THA HƯƠNG NGỘ CỔ TRI

Tôi từ kiếp nghèo vươn lên ‘hàng dễ thờ’ và đã lắm gian nan qua từng giai đoạn cuộc đời, từ ‘Tam thập nhi lập’, ‘Tứ thập nhi bất hoặc’, ‘Ngũ thập tri thiên mệnh’, ‘Lục thập nhĩ thuận thông’, và đang đến gần ‘Thất thập cổ lai hy’. Tôi có ít nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và từng cảm nhận được sự sung sướng qua các dịp ‘Kim băng đề danh’, thuở ngoài tuổi đôi mươi và ‘Động phòng hoa chúc dạ’ cách đây bốn mươi ba năm, nhưng cái cảm nhận về sự hân hoan tốt đĩnh của tình bạn thân gặp nhau trên đất khách thì chỉ mới cách đây vài ba hôm, trong một buổi tiệc tại nhà anh Trần Đại Tân Á tại thành phố Chicago/ Illinois, mà gia chủ cố tình dành cho những người bạn cổ tri một sự tình cờ gặp gỡ.

Tôi chứng kiến tình bằng hữu thâm giao của quý anh Trần Đại Tân Á, anh Phan Văn Tình và anh Lưu Huệ mà thêm thường. Một cuộc gặp gỡ thăm thiết tình bạn học thuở xa xưa, từ thời tiểu học.... Tôi và anh chị Trịnh Văn Bé không cùng ‘ca-líp’ tuổi, nhưng cũng được mời tham dự với tư cách bạn bè thân thương, tình đồng hương xứ Bưởi.

Xa cách mấy chục năm trời, nay các anh mới có dịp gặp lại nhau nơi thành phố Chicago, nhân chuyến anh chị Tình từ California đến thăm người con trai vừa mua nhà ở Libertyville/ Illinois và đang theo học chương trình Tiến Sĩ Thần Học nơi đây. Nổi vui mừng không tả hết, niềm cảm xúc dâng trào, xiết chặt tay nhau một cách thân tình, cùng nhớ về dĩ vãng, nhắc thầy cũ bạn xưa nơi ngôi trường Tiểu Học tỉnh lý Biên Hoà và những chuỗi ngày học chung dưới mái trường Petrus Trương Vĩnh Ký/ Sài Gòn. Tôi cảm thấy quý hoá cho tình bạn cổ tri của các anh, biết bao câu chuyện ‘thời xa xưa’ được các anh tuôn ra, nào kỷ niệm trường học, trường đời, chuyện thăng trầm của đất nước, chuyện ngày 30-4-75... có một trường hợp rất đặc biệt khiến anh Lưu Huệ vui mừng rộn rã niềm xúc động, cảm ơn người bạn của mình một cách chân thành, khi anh Tình nhắc một câu chuyện cách đây hơn bốn mươi năm, khi anh Tình vô tình biết được anh Huệ, người bạn học cũ của mình, làm Trưởng Ty Lao Động Tỉnh Vĩnh Bình (Trà Vinh), bị động viên khoá 26 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và khi ra trường được bổ sung cho Tiểu Khu Biên Hoà; và được nơi đây đưa xuống làm Trung Đội Trưởng thuộc Đại Đội 453 Địa Phương Quân đồn trú tại Vũng Gấm, Cát Lái (Nhơn Trạch, Biên Hoà), một vùng kém an ninh, được ghi nhận là một hành lang Việt Cộng thường sử dụng tải hàng vào Mật Khu Hắt Dịch (Bà Rịa)... Anh Tình thấy bạn mình đang phục vụ nơi xa xôi hẻo lánh, khá vất vả và hiểu được hoàn cảnh của anh Huệ nên anh Tình đã âm thầm nhờ người giúp đỡ, đưa người bạn mình về phục vụ một chỗ tương đối thoải mái hơn, phù hợp với tình trạng sức khoẻ ... Anh Huệ nhận lệnh chuyển về phục vụ tại Phòng 3 Tiểu Khu Biên Hoà dưới quyền của đại úy Nguyễn Văn Khuê, một đại úy đẹp trai hào hoa phong nhã, năng nổ, giàu kinh nghiệm về công tác Phòng 3 và lúc nào cũng đặt tình huynh đệ chi binh vào hàng ưu tiên một. Lúc bấy giờ, anh Huệ thầm nghĩ chắc có người giúp đỡ anh trong việc chuyển chuyển này, nhưng anh thực tình không biết quới nhơn là ai, anh ôm mối hăm ơn hơn bốn mươi năm, hôm nay mới được giải toả khi nghe anh Tình thuật lại câu chuyện vừa kể.

Anh Huệ tỏ rõ niềm xúc động, đứng lên ôm chàng lấy bạn, xiết mạnh và chân thành nói lên lời cảm ơn người bạn từ thời tiểu học của mình đã dành cho mình một sự âm thầm giúp đỡ. Tình hào phóng giúp đỡ bạn bè của anh Tình và lời cảm ơn chân thành đầy xúc cảm của anh Lưu Huệ, khiến tôi nhớ lại chuyện Lưu Bình Dương Lễ trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư mà tôi có dịp học qua thời tiểu học, Lưu Bình và Dương Lễ là hai người bạn thân học cùng lớp. Lưu Bình sớm đỗ đạt ra làm quan, còn Dương Lễ thi rớt, nản lòng, bỏ học, toan đánh liều với cuộc đời... Trong khi túng quần Dương Lễ nhiều lần đến nhờ Lưu Bình giúp đỡ, Lưu Bình chẳng những không giúp đỡ mà còn sai lính đuổi đi, Dương Lễ đành ôm mối hận vào lòng... Lưu Bình hiểu bạn mình là người học trò giỏi, chẳng qua là học tài thi phận, nên nhờ người thiếp của mình là Châu Long bí mật đến làm bạn, giúp đỡ phương tiện, đồng thời khuyên giải Dương Lễ cố gắng học hành. Dương Lễ quyết học để có ngày trả thù Lưu Bình. Quả nhiên Dương Lễ đỗ đạt cao hơn Lưu Bình. Trên đường vinh quy bái tổ, Dương Lễ ghé lại tư dinh Lưu Bình với mục đích mạt sát cho Lưu Bình một trận. Khi vào đến nơi, Lưu Bình ra đón tiếp, mời Dương Lễ vào phòng khách và lệnh cho gia nhân hầu trà. Dương Lễ toan lời sỉ vả, bỗng ngạc nhiên, khi nhận thấy người tiếp trà cho mình lại là Châu Long... Lưu Bình giới thiệu với Dương Lễ, Châu Long là người thiếp của mình... Lúc bấy giờ, Dương Lễ mới nhận tình bạn thâm sâu của Lưu Bình.

Ồ ! Tình bạn tuyệt vời. Anh Tình hiểu hoàn cảnh anh Huệ và âm thầm giúp bạn trong lúc khó khăn giữa thời buổi kim tiền, đầy việc mua quan bán tước là một việc làm vô cùng cao quý. ‘Quý’ ở tâm lòng giúp đỡ, ‘Cao’ ở chỗ âm thầm.

Đội gì phải ‘tri âm’ tới độ như Bá Nha với Chung Tử Kỳ. Tiếng đàn của Bá Nha chỉ có Tử Kỳ mới thưởng thức trọn vẹn, thấu hiểu tư tưởng của Bá Nha gói trong tiếng đàn lúc như mây bay, lúc như suối chảy, lúc ngậm ngùi ảm ức, lúc hào sảng buông lời... nên khi nghe tin Tử Kỳ qua đời, Bá Nha đến trước mộ khấn vái xót thương người tri kỷ, rồi đập nát cây đàn và buông tiếng thở dài mà nói rằng: “Trên đời này không còn ai biết thưởng thức tiếng đàn của ta nữa”.

Anh Tình và anh Huệ, ngoài tình bạn học trang lứa (cùng học lớp Nhất với thầy Soái, cùng có những kỷ niệm thời niên thiếu khó quên) còn là tình đồng hương xứ Bưởi, tình chiến hữu, cùng làm bốn phận người trai trong thời lửa loạn, quyết chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do, không giống trường hợp của Bá Nha và Tử Kỳ, một già một trẻ, kết bạn với

nhau, khi Bá Nha nhận ra, chỉ có Tử Kỳ là người duy nhất hiểu được lòng mình qua tiếng đàn và cũng không giống trường hợp trong chuyện Lưu Bình Dương Lễ. Mỗi trường hợp có khác nhau, nhưng chung quy vẫn là “tình bạn hiểu nhau” một cách tận tường và thương kính nhau, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau trong khi hoạn nạn và sẵn sàng chia nhau những niềm vui khi có dịp, mà người đời thường vinh danh là ‘đôi bạn tri âm’ (trường hợp Bá Nha- Tử Kỳ), hoặc ‘hai người tri kỷ’(trường hợp Báo Thúc và Quán Trọng) hoặc ‘đôi bạn thâm giao’ (trường hợp Nguyễn Khuyến và Dương Khuê) hoặc ‘bạn cố giao’ hay ‘bạn cố tri’...nói lên tình bạn hiểu nhau, thương mến nhau một cách chân thành. Tôi thấy tình bạn học của các anh Tình, anh Tân Á, anh Huệ đẹp biết bao và câu thơ hương ngọc cố tri mang một ý nghĩa tuyệt diệu, bỗng tôi nhớ lại mấy câu danh ngôn của các triết gia và văn sĩ tôn vinh tình bạn như sau:

Triết gia Cicéron than: “*Nếu không có tình bạn, đời còn ý vị gì !*”

Nhà Văn Pháp Saint-Exupéry nói rằng: “*Mọi cao quý của thế giới này không đáng giá bằng một bạn tốt*”

Ôi tình bạn cao quý dường bao! Trong cuộc đời, mỗi người trong chúng ta có biết bao là người bạn, nhưng bạn quý, thâm giao, tri kỷ chắc cũng chỉ có thể đếm đầu ngón tay. Tôi mời các bạn đọc thơ ‘Xuân Nhớ Bạn’ của Thế Nhân để nghe lắng lắng tình bạn cố tri len trong mạch thơ ‘Ý xuân gợi tâm tình bạn cũ, Hai phương trời nhẩn nhũ sao đây...’

Xuân Nhớ Bạn

Xuân quê ta lấm màu lấm vẻ
Tết bên này nhạt tẻ làm sao
Không mai cũng chẳng có đào
Hàng cây trụ lá trơ cao nhánh cành

Ý xuân gợi tâm tình bạn cũ
Hai phương trời nhẩn nhũ sao đây
Anh cam số kiếp đoạ đây
Tôi buồn cho những tháng ngày tha phương

Năm năm qua tôi thường nghĩ đến
Bạn bè thân thương mến dường bao
Xuân về lòng thấy nao nao
Ước cùng bạn uống cạn bầu đồng tâm

Hai mái tóc âm thầm bạc trắng
Tình tương thân sâu lắng tháng ngày
Chúng ta vui gượng cả hai
Mong ngày gặp lại giải bày tình chung

Chúng ta chẳng ưa phường Cộng sản
Tôi ra đi...Anh chẳng màng đi
Anh cười nheo mắt biệt ly
Ý chùng đi ở cũng vì quê hương

Thế Nhân

Này giờ tôi say mê nói về tình bạn tri âm mà quên nhắc qua chi tiết buổi tiệc, tình cờ quy tụ được năm cặp vợ chồng, anh chị Trần Đại Tân Á, anh chị Lưu Huệ, anh chị Phan Văn Tình, anh chị Trịnh Văn Bé và hai vợ chồng tôi.

Trong số năm người bạn, tôi là nhỏ tuổi nhất gần bảy mươi, kế đến là anh Bé và lớn hơn cả là ba anh Tình, Á và Huệ cùng trang lứa, tuổi quá thất tuần. Buổi tiệc chỉ vọn vẹn gồm năm ông tri kỷ và năm bà tri kỷ của năm ông, năm cặp bạn đời đã trải qua thời yêu đương nồng cháy, từng chia sẻ ngọt bùi lẫn đắng cay trong cuộc sống, đã đạt đến độ hiểu nhau một cách sâu xa, luôn kính trọng lẫn nhau, và đã trở thành những đôi tri kỷ.

Buổi tiệc đàm bạc với những món ăn thuần túy hương vị Việt Nam với chút rượu sươi ấm tình viễn xứ, các anh vừa thưởng thức các món ăn vừa nhắc chuyện ngày xưa, nhắc phương pháp dạy học của thầy Soái rất thích thú đối với các anh, các anh nhắc một số bạn đồng môn: anh Trần Minh Đức, luôn luôn được thầy khen ở những bài luận Pháp Văn, từng làm việc cho đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dưới bút hiệu Trần Quân, hiện nay là Luật Sư tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, anh Đỗ Cao Thanh từng là Phó Tỉnh Trưởng Nội An tỉnh Biên Hoà, bào đệ của cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí, hiện ngụ tại California,..Tôi ngồi lắng tai nghe các anh trao đổi những mẩu chuyện ngày xưa và biết được anh Tình (chủ tiệm vàng Kim Châu/ Biên Hoà) có một thời là sĩ quan thuộc Sở 3 An Ninh Quân Đội tại Biên Hoà và vợ anh là chị Sarah con của bác Sáu chủ tiệm vàng Trần văn Kiêu/Biên Hoà và khi vượt biên qua Mỹ anh chị tiếp tục khai thác nghề Kim hoàn tại Cali vẫn với bằng hiệu Kim Châu; anh Huệ từng là Thanh Tra Bộ Lao Động và chức vụ sau cùng là Trưởng Ty Lao Động Cần Thơ, anh Trịnh Văn Bé từng là Trung Tá Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 6 BÐQ/QĐ2, rồi Liên Đoàn 8 BÐQ/Biệt Thủ Đô Sài Gòn đến ngày 30-4-75 và anh Tân Á từng là công chức thuộc Bộ Tư Pháp thời VNCH từ 1955 đến 1975, đã cùng gia đình vượt biên sang định cư tại Mỹ và làm việc cho cơ quan từ thiện TIA tại thành phố Chicago đến ngày hưu trí... Qua tâm sự của các anh, tôi thấy các anh rất quan tâm đến Việt Nam và tỏ lòng thương xót cho đất nước đang nghèo nàn lạc hậu và phần đông dân chúng Việt Nam đang sống trong khổ sở lầm than.

Tôi rất mừng cho anh chị Trần Minh Đức có hai người con trai là bác sĩ, nha sĩ, mà cháu Bác Sĩ Trần Minh Tuấn được mô tả là một học sinh xuất sắc thời còn trung học. Năm mười tám tuổi cháu Tuấn tốt nghiệp Trung Học đồng thời tốt nghiệp Đại Học. Năm hai mươi hai tuổi Tuấn đậu bằng Bác Sĩ và hai năm sau đó thì Tuấn trở thành Bác Sĩ Chuyên Khoa Tim Mạch, nổi tiếng từ đó và được tuyển làm giáo sư cho Trường Đại Học John Hopkins tại Pennsylvania, hiện có phòng mạch riêng tại vùng Hoa Thịnh Đốn, chuyên khoa về tim mạch.

Tôi mừng cho anh chị Trần Đại Tân Á có tám người con phần đông chọn ngành y và đã trở thành các bác sĩ, nha sĩ.

Anh chị lại nhận thêm vào gia đình các cháu hiền rể quý là nha sĩ, bác sĩ và hiện đang có một phòng mạch kang trang, đầy đủ phương tiện y khoa tân tiến tại thành phố Chicago với thành phần y sĩ tài giỏi đảm trách nội khoa, sản khoa.....

Tôi mừng cho anh chị Phan Văn Tình có những đứa con đều học giỏi, riêng cháu Phan Vĩnh Thông đang theo học cấp Tiến Sĩ Thần Học tại Chicago và rất đặc biệt là cháu Thông thông thạo đến chín thứ tiếng.

Tôi cũng mừng cho anh chị Trịnh Văn Bé và anh chị Lưu Huệ có những đứa con ngoan, biết nghe lời khuyên bảo của cha mẹ. Mặc dù cơ hội đến Mỹ hơi muộn, không có đủ thời gian theo học để đạt học vị cao, nhưng các cháu cũng đã có nghề nghiệp và có cuộc sống ổn định.

Từ một góc cạnh nhỏ của sự thành công do tính thông minh, hiếu học và sự cần cù làm việc của các cháu, con của các anh Tình, anh Á, anh Đức, anh Huệ... cho phép tôi suy rộng ra, Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại với nhân số khoảng ba triệu người tị nạn khắp thế giới, có biết bao nhiêu là nhân tài thuộc thể hệ thứ hai và sẽ có thêm nhiều nhân tài hơn nữa ở thể hệ thứ ba... Tôi tin tưởng rằng lớp người trẻ trung tài ba này sẽ làm vẻ vang dân tộc Việt bằng cách phục vụ nhiệt tình cho các quốc gia nơi định cư và cũng sẵn sàng đóng góp tài trí của mình trong việc xây dựng quê hương Việt Nam để đưa đất nước đi lên, nhưng có một điều tôi thường xuyên suy nghĩ là không biết Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam có dám dùng thành phần này hay không, hay vẫn áp dụng chính sách cố hữu 'Hồng Hơn Chuyên' để chất xám mang màu sắc Việt Nam nơi hải ngoại không có dịp lan tràn về đất nước, cũng như chất xám trong nước không được Nhà Nước tin dùng để nhân tài bị lần lượt trôi giạt ra xứ người... và nước Việt Nam mãi đậm chân trong nghèo nàn lạc hậu.

Qua các câu chuyện trao đổi giữa các anh chị, tôi nhận thấy hầu hết các anh chị tỏ rõ niềm vui nơi các cháu, con, cháu. Thật không còn gì vui sướng bằng, khi tuổi đã về chiều, có được cháu hiền, rể quý, cháu ngoan và những đứa con hiếu thảo, phải không các ông anh bà chị của tôi? Tôi rất cảm mến cung cách của bác sĩ Trần Đại Ngọc Hương cùng chồng là bác sĩ Dương Minh Tân về phụ anh chị Tân Á tiếp đãi chú bác, bạn thân thiết của cha mẹ, biểu hiện nề nếp giáo dục gia đình mang tính truyền thống đặc thù của người Việt Nam. Chị Tân Á nói: "Tất cả các con tôi tỏ ý muốn tập trung về đây ngày hôm nay, nhưng tôi ngại vì quá đông sẽ làm loãng đi bầu không khí Tiệc Ngộ Cổ Tri này".

Trong suốt buổi tiệc, tôi không nghe các anh bàn về tương lai sự nghiệp gì cả, hầu như mọi người đều chán ngán lợi danh, anh Tình nói: "Khi vừa đến tuổi về hưu là tôi ngưng ngay mọi việc làm ăn, gác bỏ chuyện tranh đua liên hệ với cuộc đời để có thì giờ an hưởng tuổi già và thờ phượng đáng thiêng liêng". Các anh chấp nhận hạnh phúc hiện tại trong tinh thần 'Tri túc tiện túc...Tri nhân tiện nhân..' của nhà thơ Nguyễn Công Trứ, trong khoảng thời gian còn lại của một đời người. Tôi thấy các anh có một phần luyện tiếc thời quá khứ, nhưng không phải thứ 'quá khứ vàng son của thuở làm ông nọ bà kia' mà là một thứ quá khứ được chọn lọc và chất chiu về tình bạn, tình đồng hương và tình người viễn xứ. Các anh tranh nhau gọi nhớ, tỏ rõ nét những hình ảnh lờ mờ trong dĩ vãng, dẫn tôi đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, qua nhiều câu chuyện vô cùng lý thú...

Tiệc tan, chúng tôi, năm đôi tri kỷ chia tay nhau, chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, rồi từng cặp đi về một hướng với lòng mong mỗi ngày tái ngộ. Khi tôi về đến nhà lòng tôi còn lâng lâng nhớ đến buổi tiệc với những thức ăn ngon, đầy hương vị Việt Nam do anh chị Tân Á thiết đãi và cảm thấy ấm áp khi hình dung lại từng gương mặt, nụ cười, ngôn từ và cung cách của từng bạn cố tri. Tôi cảm kích đến độ có thể ghi lại bài thơ nhỏ sau đây:

NGỘ CỔ TRI

Tay trong tay mừng rở
Nhắc chuyện thời đã qua
Tình thương thầy mến bạn
Những mùa Hè năm xưa

Ly rượu mừng hạnh ngộ
Nơi đất trời tha phương
Nghe âm từng kỷ niệm
Tình xứ Bưởi sông Đồng

Tha hương ngộ cổ tri
Chuyện Bá Nha-Tử Kỳ
Gương Lưu Bìnhh-Dương Lễ
Thắm đậm tình tương tri

Năm mái đầu đã bạc
Năm bà vợ kẻ bên
Chứa chan niềm hạnh phúc
Bao tình cảm tương đồng

Tuổi tác tuy đã già
Nhưng tâm hồn vẫn trẻ
Dáng dấp trông vẫn khoẻ
Ở ngoài tuổi bảy mươi

Mừng sức khoẻ cho cháu
Với nụ cười sáng khoái
Cả một trời ân ái
Cuốn hút tình cổ tri

Viết đến đây, bỗng tôi cảm thấy nhớ thương vô cùng và thâm cảm ơn các ân sư ngày cũ, các vị thầy dạy tôi thời tiểu học, giảng dạy rất kỹ những bài học trong quyển Giáo Khoa Thư, những bài học ngắn gọn, súc tích, thực tiễn, ý nghĩa sâu xa mà hơn sáu mươi năm rồi tôi vẫn nhớ, mặc dù không trọn vẹn. Một trong những bài gây cho tôi nhiều xúc cảm, đó là câu chuyện Lưu Bình và Dương Lễ, nói lên tình bạn cố tri.

Nguyễn Kim Lộc (Chicago ngày 19-9-2005)

Hội chân thành cảm tạ: **Tặng Quỹ Hội: Đồng Hương:** Bác Lê Văn Nhơn (Huntington Beach, CA) \$100 dollars, Ông Bà Đỗ Hữu Phát (Amarillo, TX) \$100 dollards, Bà Phan Trần Đào (Santee, CA) \$50 dollards, Chị Thi Lang Wells (Houston, TX) \$50 dollards, Anh Võ Mạnh (Houston, TX) \$50 dollards, **Thân Hữu:** Bà Hồ Thị Đậm (Louisville, KY) \$30 dollards, Ông Nguyễn Quang Tầm (Garden Grove, CA) \$20 dollards. **Tiền mua tem:** Ban Lễ Vía Đức Ông tặng 500 con tem, Anh Võ Đoàn Hồng (Houston, TX) \$50 dollards, Chị Đỗ Kim Loan (Burke, VA) 100 con tem, Chị Song Hạnh Cao Thị Nhung (Lebanon, PA 17042) 60 con tem.