

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần biên khảo tổng quát về **Lịch Sử Biên Hoà (1558-1975)** từ phần **1** đến **33** của đồng hương **Nguyễn Văn Đáng**, được khởi đăng trên diễn đàn. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời quý vị.

Trân trọng.



LỊCH SỬ BIÊN-HOÀ
(1558-1975)
PHẦN 28

Tình hình chính trị sau ngày 30 tháng 11 năm 1963

Sau ngày đảo chánh, tình hình vô chánh phủ hỗn loạn chánh trị, do không có người đủ cương lĩnh chánh trị, không uy tính và khả năng lãnh đạo như tổng thống Ngô Đình Diệm.

Các tướng tham gia làm đảo chánh lập ra một "Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng" gồm 20 thành viên.

- Chủ tịch: tướng Dương Văn Minh
- Phó chủ tịch: tướng Trần Văn Đôn, tướng Tôn Thất Đính.

Mời ông cựu phó tổng thống là Nguyễn Ngọc Thơ, đứng ra điều hành chánh phủ. Bổ nhiệm nhân sự chánh phủ do Hội Đồng Tướng Lãnh.

Hủy bỏ Hiến Pháp Việt-Nam Cộng-Hòa năm 1956. Giải tán tân Quốc Hội vừa được tuyển cử xong ngày 27 tháng 9 năm 1963.

Tướng Trần Thiện Khiêm, đang giữ chức Tham Muu Trưởng Liên Quân, mời tướng Cao Văn Viên, người không tham gia đảo chánh, bị giam cách ly, về đơn vị cũ, giữ lại chức Chỉ Huy Trưởng Lữ Đoàn Dù. Chẳng bao lâu, tướng Khiêm bị mất chức tham mưu trưởng, bị đưa về chỉ huy Quân Đoàn 3 (Biên-Hoà). Sau đó vào ngày 30 tháng 01 năm 1964, tướng Trần Thiện Khiêm, từ Quân Đoàn 3 kéo quân về hợp cùng tướng Cao Văn Viên, giúp trung tướng Nguyễn Khánh làm hành động chính lý đại tướng Dương Văn Minh; đồng thời, hốt bắt hết các tướng đứng "hàng hai". Cuộc chính lý gọn gàng dễ dàng, không nổ súng, không đổ máu, lý do là lúc này gia đình các tướng đều gửi nhà cho quân Lữ Đoàn Dù, canh gát (gởi trứng cho ác).

Đại úy Nguyễn Văn Nhung, cận vệ thân tín của tướng Dương Văn Minh, người đã trực tiếp giết hai chết ông Diệm và Nhu, cũng bị bắt giam trong tù chờ ngày ra Toà Án Quân Sự. Nhung sợ sẽ bị kết án tử hình, nên hắn đã tự treo cổ bằng sợi dây giày của mình (chỉ biết tin cho hay như vậy thôi!)

Sau cuộc "chỉnh lý" các tướng Dương Văn Minh, Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, và Mai Hữu Xuân bị đưa lên xứ Đà-Lạt nghỉ mát. Các tướng: Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Văn Thiệu, Đỗ Mậu theo về với tướng Nguyễn Khánh.

Ngày 30 tháng 01 năm 1964, Nguyễn Khánh lên giữ chức Chủ Tịch, theo "Hiến Chương Vũng-Tàu" do các tướng lãnh bầu lên, (hiến chương được soạn tại Vũng-Tàu). Ông Nguyễn Hoàng Dân làm thủ tướng chánh phủ. Nội các của chủ tịch Nguyễn Khánh bị dân chúng và sinh viên phản đối, nhiều cuộc xuống đường biểu dương sự bất mãn "Hiến Chương Vũng-Tàu".

Ngày 25 Tháng 8 năm 1964, tại Sài-Gòn biểu tình lớn, lan rộng trong các tôn giáo, các đoàn thể lao động, sinh viên học sinh, chính phủ phải nhượng bộ giải tán nhường chỗ cho Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia Lâm Thời, của ba phe gọi là "tam đầu chế" lãnh đạo bởi 3 ông tướng: Dương văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm.

Chánh Phủ Lâm Thời (tam đầu chế), cam đoan trước quốc dân đồng bào trong vòng hai tháng phải thi hành cho được việc thành lập "Thượng Hội Đồng Quốc Gia" và triệu tập Quốc Hội để soạn thảo Hiến Pháp, giao quyền lại cho một chánh phủ dân sự.

Ngày 26 tháng 9 năm 1964, Thượng Hội Đồng Quốc Gia, trình diện ra mắt đồng bào tại hội Trường Diên-Hồng (bến Chương-Dương, Sài-Gòn). Ngày 24 tháng 10 năm 1964 chánh thức chấm dứt sự lãnh đạo của "Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng".

Thượng Hội Đồng Quốc Gia mời Ông Phan Khắc Sửu lên làm Quốc Trưởng nước Việt-Nam Cộng-Hoà, thế chỗ nội các của tướng Nguyễn Khánh từ chức. Đến ngày 26 tháng 10 năm 1964, quốc trưởng Phan Khắc Sửu, bổ nhiệm ông Trần Văn Hương làm Thủ Tướng, đứng ra lập chánh phủ, nội các chánh phủ dân sự ra đời.

Ngay sau khi chánh phủ dân sự nắm quyền quốc gia, hàng loạt sĩ quan thăng cấp. Ngày 24 tháng 11 năm 1964, Dương Văn Minh thăng cấp Đại Tướng, ngày 25 tháng 11 năm 1964, Nguyễn Khánh thăng cấp Đại Tướng, nhiều sĩ quan cấp tá thăng lên tướng, hầu hết họ còn trẻ cho nên lúc bấy giờ báo chí gọi họ là “Nhóm Tướng Trẻ”.

Ngày 18 tháng 12 năm 1964, nhóm tướng trẻ làm áp lực, kêu gọi đại tướng Nguyễn Khánh thành lập một "Hội Đồng Quân Lực", để biểu quyết vấn đề thăng thưởng trong quân đội. Ngày 20 tháng 12 năm 1964, Hội Đồng Quân Lực ra tuyên cáo giải tán Thượng Hội Đồng Quốc Gia, lý do gây nhiều chia rẽ trong nội bộ. Tình hình trở nên bất ổn, thêm nhiều tướng lãnh đòi tham gia chánh phủ. Ngày 27 tháng 01 năm 1965 giải tán chánh phủ ông Trần Văn Hương.

Thừa lệnh Hội Đồng Quân Lực, đại tướng Nguyễn Khánh bổ nhiệm ông Phan Khắc Sửu làm Quốc Trưởng, ông Phan Quy

Quát lên làm Thủ Tướng 1965. Sau ngày trình diện nội các thì bị hai đại tá Phạm Ngọc Thảo và Lâm Văn Phát làm cuộc đảo chánh. Đảo chánh không thành Phạm Ngọc Thảo, con đờ đầu của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, chạy thoát, lẩn trốn về Tam-Hiệp, Biên-Hoà, bị Cảnh Sát Quốc Gia Biên-Hòa bắt được.

Sau ngày đảo chánh 20 tháng 5 năm 1965, Hội Đồng Quân Lực tuyên bố thay đại tướng Nguyễn Khánh, đề trung tướng Trần Văn Minh, đang giữ chức tham mưu trưởng liên quân lên nắm Tổng Tư Lệnh Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa. Đại tướng Dương Văn Minh bị đưa đi làm đại sứ ở Thái-Lan. Đại tướng Nguyễn Khánh đi đại sứ lưu động rời Việt Nam với một "túi đất quê hương" lên phi cơ ở phi cảng Tân-Sơn Nhứt, rời Việt-Nam ngày 25 tháng 02 năm 1965.

Việt-Cộng tiếp tục pháo kích, càng nặng hơn vào các căn cứ quân sự, xã ấp bị tấn công nhiều nơi, do chánh phủ Dương Văn Minh đã huỷ bỏ ấp chiến lược, sau khi giết tổng thống Ngô Đình Diệm. Từ đó, tình hình chánh trị không ổn định được, chông chéo giữa quân sự và dân sự vẫn kéo dài từ ngày 01 tháng 11 năm 1963 đến gần hai năm không ổn định một chánh phủ thực sự lãnh đạo quốc gia. Ngày 25 tháng 5 năm 1965, thủ tướng Phan Quy Quát, cải tổ chánh phủ có bổ sung tổng trưởng mới, quốc trưởng Phan Khắc Sửu không đồng ý, gây sự bất đồng ý kiến giữa quốc trưởng và thủ tướng, nội các khủng hoảng trầm trọng.

Lần nữa các tướng lãnh trở lại "chính trường". Ngày 11 tháng 6 năm 1965, các tướng lãnh làm áp lực quốc trưởng và thủ tướng cùng với Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp, phải giao trả quyền lãnh đạo quốc gia lại cho quân đội đảm nhiệm mà Hội Đồng Quân Lực đã uỷ thác.

Ngày 14 tháng 6 năm 1965, Hội Đồng Quân Lực họp tại Sài-Gòn đồng chấp nhận lãnh trọng trách quốc gia lần nữa, lập ra một uỷ ban gọi là "Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia" thay mặt quân đội điều khiển quốc gia, lập Nội Các Chiến Tranh.

Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia: Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu. (ngang hàng Quốc Trưởng)

Tổng Thư Ký: Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu.

Ủy Viên Phụ Trách Điều Khiển Hành Pháp: Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ (quyền hạn Thủ Tướng)

Ngày 19 tháng 6 năm 1965, chủ tịch Nguyễn Văn Thiệu ký sắc lệnh thành lập Nội Các Chiến Tranh, gọi là Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, lấy ngày 19 tháng 6 làm ngày Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hoà cũng là ngày Hội Đồng Quân Lực giải tán Hội Đồng Quốc Gia lập pháp.

Sau ngày đảo chánh tổng thống Ngô Đình Diệm, thời cuộc chính trị trong tỉnh cũng bị ảnh hưởng đến vai trò của các vị đầu tỉnh, cũng thay đổi theo từng thời:

Biên Hoà, từ năm 1961 đến 1962, tỉnh trưởng quân đội đầu tiên dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm, trung tá Hoàng Mạnh Thường.

Đến cuộc đảo chánh ngày 01 tháng 11 năm 1963, từ năm 1963 trung tá Mã Sanh Nhơn về giữ chức tỉnh trưởng Biên-Hoà cho đến 1965. Trong thời gian này, ông đã gieo bao kinh hoàng cho phụ nữ bị áp bức.

Đến ngày tướng Nguyễn Khánh lên làm Quốc Trưởng theo "Hiến Chương Vũng-Tàu" rồi sau bị hạ bệ thì địa vị tỉnh trưởng Biên Hoà do trung tá Trần Văn Hai tiếp nhận từ năm 1965 đến 1967. Ông là người có công tổ chức ngày lễ thỉnh đức thánh Quan Công từ chùa Ông ở Cù-Lao-Phố sang tuần du phố chợ Biên-Hoà. Một cuộc lễ lớn nhất ở tỉnh nhà được các giới doanh thương, công chức và dân chúng hợp tác cùng các bang của người Tàu sinh sống tại Biên-Hoà.

Đến thời Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương, năm 1967, tỉnh trưởng Biên-Hoà được chánh phủ giao cho trung tá Lâm Quang Chính, cho đến năm 1970.

Chính trường ổn định, nước Việt-Nam Cộng-Hoà II, thành lập. Trung tá Lưu Yễm được giao chức tỉnh trưởng Biên Hoà từ năm 1970 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong những ngày cuối tháng 4, lúc tình hình nguy cấp, ông này hô hào quân lính lo phòng giữ tỉnh qua các đài điện tín, rồi bỏ trốn theo vị sĩ quan đại tá Hoa-Kỳ thuộc CIA ra hạm đội chờ ngày di tản.

Liên danh tranh cử tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và phó tổng thống Trần Văn Hương, thắng cử nhiệm kỳ 1971 - 1975. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ nhiệm để đi sang Đài-Loan, viện cố dự lễ tưởng niệm tổng thống Tưởng Giới Thạch. Ông giao quyền tổng thống lại cho ông phó tổng thống Trần Văn Hương. Tổng thống Trần Văn Hương lãnh đạo đến ngày 28 tháng 4 năm 1975, ông trao quyền lại cho đại tướng Dương Văn Minh, để tạo cơ hội điều đình với phía Cộng-Sản đang tiến chiếm thủ đô Sài-Gòn.

Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng-Sản Bắc-Việt tiến vào dinh Thống Nhất bắt Dương Văn Minh và các thành viên nội các chánh phủ, buộc quân lực Việt-Nam Cộng-Hoà bỏ súng đầu hàng.

(Tiếp theo phần 29)