



BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 115

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

A 501(c) (3) Non-Profit Organization Tax ID: 20-0094475

10731 TRIOLA LANE. HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-922-5638 ** EMAIL: datlam1951@yahoo.com

Web Site: www.hoiaihuybienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2013, TẠI HOUSTON, TEXAS

Thư Ngỏ

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Bảng tin số 115, ngày 01 tháng 9, 2013 đánh dấu 10 năm kể từ khi bảng tin đầu tiên phát hành vào ngày 01 tháng 9 năm 2003. Trong 10 năm qua, được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Vị về tài lực cũng như tinh thần, Hội đã có cơ hội bảo lưu và phát triển văn hoá quê nhà với những bài viết về di tích xưa, nhân tài, lịch sử.... của tỉnh Biên Hoà, vùng đất địa linh nhân kiệt. Những chuyên hội ngộ đồng hương tại Mỹ, Canada, Âu Châu và Úc Châu đã tạo cho sinh hoạt Hội thêm phong phú với những lần thăm viếng, kết chặt và nối liền tình đồng hương giữa các con dân miền xứ Bưởi nơi hải ngoại, hơn sáu năm qua.

Với sự kiên trì và vững tâm hy sinh phục vụ cho cộng đồng Biên Hoà nơi xứ người, công lao của gần 1000 hội viên cũng như từng ban chấp hành thật là trân quý, Hội xin chân thành cảm tạ và khắc ghi công đức to tát này. Và cũng là lý do chính đáng để những năm tháng sắp tới Hội cố gắng soạn lại thành bộ sách, hầu chúng ta có tài liệu để gìn giữ cho các thế hệ sau và đóng góp thêm vào tủ sách gia đình.

Sau chuyến đi hội ngộ tại Úc Châu vào giữa tháng Chín, Hội sẽ tiếp tục phân bảng tin số 116, nhưng có thể trễ hơn vài ngày qua tháng 10, lý do bận công vụ nên xin được sự thông cảm. Kính chúc sức khoẻ đến Quý Vị.

Trân trọng kính chào.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ BIÊN HOÀ-SYDNEY 2013 HOA BƯỞI VƯỢT THÁI BÌNH DƯƠNG III

Chương trình sinh hoạt hội ngộ và du ngoạn ở Sydney được đồng hương chị Nguyễn Thy Tài (con Bác Năm Vẽ) và rê Biên Hoà Nhạc Sĩ Nguyễn Nhật Tân đảm trách theo lời mời của Hội.

Chương trình sinh hoạt hội ngộ và du ngoạn ở Melbourne được Thầy Cô Nguyễn Tường Lưu (cựu Hiệu Trưởng Trường Minh Tân) và đồng hương anh chị Trầm Cẩm Phiu (cựu cầu thủ đội banh Biên Hoà) đảm trách theo lời mời của Hội. Sau đây là phân tin cập nhật chương trình.

TIỆC HỘI NGỘ BIÊN HOÀ-SYDNEY 2013 - Thứ Bảy 21 tháng 9 năm 2013, vào lúc 6 giờ 00 chiều tối, tại **Nhà Hàng NINH KIỀU** (Chủ nhân người Biên Hoà) 241 The Boulevard St. Fairfield Heights, NSW 2165. Australia. Điện Thoại: (02) 9609-6188

TIỆC HỘI NGỘ BIÊN HOÀ-SYDNEY 2013

Chúng tôi Đặng Bá Ngôn và Liêng Khắc Văn, hai người là bạn học lớp Tiếp Liên 1948-1949 với Đỗ Cao Phước và Đỗ Cao Thọ, em Đại Tướng Đỗ Cao Trí.

Chúng tôi cùng một số bạn Biên Hoà, kính mời Anh Chị Em Hội Ái Hữu Biên Hoà đến dự bữa cơm chiều thân mật ngày Chúa Nhật 22-9-2013 (khoảng 4 hoặc 5 giờ đến 7 hoặc 8 giờ) tại **TRẠI HOA VÀNG** (28 Riverview Road, Fairfield, chỉ cách khách sạn Milano khoảng 1 cây số). Tại địa điểm đó, chúng tôi có đặt linh vị Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, và xin quý bạn đến chiêm ngưỡng một chính trị gia yêu nước đồng hương với chúng ta. Thân Ái

Thay Mặt Nhóm Biên Hoà

Liêng Khắc Văn kính mời (Đ/T 02 8746 0288 Mobile 0405 917 341)

TIỆC HỘI NGỘ BIÊN HOÀ-MELBOURNE 2013 - Thứ Bảy 28 tháng 9 năm 2013, vào lúc 6 giờ 00 chiều tối, tại **Nhà Hàng VŨNG TÀU** (Chủ nhân là anh Sĩ, cựu học sinh trường Minh Tân và là con của Bà Sáu Mi/Sáu Quảng, người Biên Hoà) 140 Victoria Street. North Richmond. Australia. Điện Thoại: (03) 94279984.

LỜI XU'A... VẮNG MẸ

Lưu Phương

Chỉ còn vài trăm thước,... rồi vài chục thước nữa là được đặt chân lên thềm nhà cũ - nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của một thời trẻ trung sôi nổi và còn nhiều... nhiều nữa những tình cảm thân thương với gia đình, nhất là hồi ức chan chứa mến yêu với người mẹ hiền thương quý - nhưng sao bước chân của người đàn ông cứ nặng trĩu rồi lơi dần...

Tiếp sau đó, anh dừng lại rồi đứng hẳn vào một mái hiên ven đường để tìm bớt đập mạnh và nỗi xúc cảm tạm thời vơi đi. Tâm trí anh đang giằng co, xâu xé nhau với hai luồng tư tưởng trái ngược nhau: nửa muốn càng về nhà càng nhanh càng tốt, nửa lại sợ bước vào vì sẽ đối mặt với các thực tế không sao chối bỏ được: là không còn được gặp mặt người mẹ hiền đã hơn bảy năm dài đằng đẵng chưa một lần gặp gỡ, sau tháng 4, 1975.

Thế nhưng, sự thật vẫn luôn là sự thật, nên dù có trì hoãn thì cũng chỉ được một lúc chứ không thể trốn tránh suốt đời nên chỉ khoảng mười phút sau đó thì những người cận lân đã nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông. Và rồi, những người thân quen hàng xóm thân thiết bắt đầu vây quanh hỏi han, kẻ mau mắn chạy đi báo tin cho gia đình người ấy.

Chẳng mấy chốc, khu xóm dân đường Lý Thường Kiệt trong chợ Biên Hòa đều biết tin cậu Tư của ông bà tiệm vàng Phước Thọ đã về tới!

ooOoo

Căn nhà rộng lớn càng có vẻ rộng rãi và quạnh quẽ hơn thường khi, dù nhân khẩu lại đông hơn mấy năm nay, vì đại gia đình đều tụ tập ở đây sau cảnh đời đã thay đổi dưới chế độ Cộng Sản. Tuy nhiều người ra vào nhưng hầu như không có tiếng nói, tiếng cười và nét mặt ai cũng trĩu buồn. Nguyên do vì đâu?

Ngay lúc đó, tiếng bà con hàng xóm kêu réo từ xa để báo cho gia đình có thì giờ chuẩn bị:

- Tư A. về rồi kìa!

Không ai bảo ai, tất cả thành viên trong gia đình đồng loạt bỏ dở mọi công việc đang làm dang dở của mình để đổ ra sân, hồi hộp lẫn căng thẳng đón người thân của mình hồi gia.

Bóng người con xa nhà đã hiện rõ dần ngay ngã tư Lê Thánh Tôn - Lý Thường Kiệt... và rồi đứa cháu lớn được chú thương nhất là lệ làng chạy vọt tới đứng trước, giành phần chạy tới ôm chầm chú Tư của mình và tài lanh ... khóc thật lớn, báo tin:

- Bà nội mất hơn hai tháng nay rồi, chú Tư ơi!

Tư A. ôm cháu, nấc lên không thành tiếng mà những giọt nước mắt nóng hôi tuôn trào ướt cả vai áo đứa nhỏ:

- Chú Tư biết rồi, con à. Vì vậy, Tư mới được về đó!

Lúc này, cả đại gia đình mới chạy tới và thay nhau ghì chú trong vòng tay.

Cho đến lúc này, Tư A. mới gục đầu vào vai anh trai mình, Ba K., khóc thật lớn:

- Vậy là em không được thấy má lần cuối rồi anh Ba ơi!

Cho đến lúc này, con bé đa sự nọ mới chợt nhận ra một điều rằng “nước mắt đàn ông tuy không dễ dàng rơi như phụ nữ, nhưng đã lăn ra rồi thì thật đau thương đến tận tận lòng!”

ooOoo

Gần ba ngàn ngày xa cách, chỉ mong ngày gặp gỡ nhưng không ngờ ngày trở về lại là ngày mẹ con “âm dương cách biệt”, còn nỗi đớn đau nào hơn?

Tư A. chỉ ước gì được tự tay gắn một đoá hồng lên ngực áo mẹ, nhưng cái điều tưởng chừng rất đơn giản ấy đã vụn vỡ như bọt bong bóng... Bởi vì đâu?

- Tư ơi, sao Tư khóc vậy?

Vuốt tóc đứa cháu nhỏ, Tư A. gương cười qua hàng nước mắt:

– *Tư khóc vì người thương Tư nhút – người không bao giờ bỏ Tư trên cuộc đời này, dù bạn bè, người thương có quay lưng thì Tư vẫn có người ấy bên cạnh – đã mãi mãi không còn.*

Vói tay cầm cây guitar đã từ lâu không có người động đến trên tường, Tư A. ngồi xuống đất, bấm phím và hát bằng tất cả niềm đau xót tột cùng trong tim:

“*Đường xưa lối cũ, có bóng tre che thôn nghèo...Khi tôi về bồi hồi trong nắng, tưởng gặp mẹ tôi rung rung đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ...”*

Dây đàn chợt đứt ngang. Giọng hát cũng tắt lịm, thay vào đó là tiếng khóc vỡ òa từ nỗi đau của đứa con mất mẹ. Tư A. nghẹn ngào thốt qua hai hàng nước mắt:

– *Lối xưa vẫn còn nhưng Tư đã mất mẹ rồi, con ơi!*

Đứa cháu nhỏ tuy chưa hiểu nhiều chuyện người lớn nhưng cũng từ lúc ấy, đã biết rằng tình mẫu tử thiêng liêng thật không có gì sánh bằng.

Tưởng nhớ một ngày thật xa trong quá khứ. Tặng chú Tư thương quý (20/7/2013)

TẢN MẠN VỀ ĐỜI SỐNG BAN ĐẦU CỦA NGƯỜI DI CƯ

Nguyễn Văn Đáng

(Cary, North Carolina, USA)

Số người dân đã định cư tại tỉnh Biên Hoà, tiến hành tái tạo đời sống trên đã phát triển. Nhờ vào sự nỗ lực, vào sự khéo léo của nhiều ngành nghề khác nhau, không bao lâu ở những khu vực của người di cư bắt đầu xây chợ, nhóm họp chợ thường xuyên.

Gần nhất là Chợ Kê sặc (Hố Nai I). Nhìn vào những hàng hoá họ sản xuất ra mới thấy được sự ổn định đời sống của họ rất nhanh. Cây rừng sẵn có, gỗ tốt, quý giá, thêm vào đôi tay nghệ thuật của người dân di cư ở Hố Nai, Thái Bình nổi lên nhiều tiệm sản xuất, bài bán hàng gỗ gia dụng như: bàn ghế, các loại tủ, nhiều loại nhiều kiểu đẹp, nổi tiếng đến độ nhiều nơi khác, muốn mua đồ mộc, phải tìm đến tận Hố Nai, Thái Bình,...(Biên Hoà).

Tỉnh Biên Hoà thêm người thêm việc, sinh hoạt đời sống kinh tế có đà tiến hơn, vật giá rẻ hơn. Những hàng hoá, những quán ăn hằng ngày ở các chợ lẻ, thức ăn ngon giá lại rẻ, không thua kém chợ chánh Biên Hoà. Tỉnh cũng tổ chức nhiều Quán Cơm Xã Hội, để phục vụ cho lớp công nhân lao động và công chức. giá bình dân: Hai món mặn, một món canh giá 05\$00 bạc, cơm cũng như nước uống thì không hạn chế, khỏi trả tiền. Hủ tiếu, mì giá 03\$00/tô, muốn ăn ngon hơn, thêm thịt, nước lèo 04\$/tô, một chai bia lớn 03\$00. Lúc này món “phở” mới du nhập vào, nên rất lạ tai và khẩu vị với dân miền Nam. Phở bắt đầu từ Hố Nai, Kê Sặc, rồi sau đó vào những ngày tháng của năm 1955 trở đi, các đường phố trong tỉnh lỵ xuất hiện một xe “phở” đầu tiên, hằng đêm rao bán cạnh tranh với xe mì, hủ tiếu của mấy ông người Hoa Kiều: Châu Ký, Chú Mừng...

Ban đầu xe phở xuất hiện trên chiếc xe ba gác, với thùng nước sôi, nước lèo, linh kính với tô chén đĩa, lũng lảng vài xâu thịt bò đồ tươi, vài xâu gân bò lặc lờ treo bên trên mấy cây kèo, nóc xe. Cứ như vậy vòng quanh đường phố “Phở! Phở! Phở ...”, đôi khi dùng thanh gỗ gõ “cắc cụp”, tiếng vừa vọng xa lại đỡ mệt hơi. Ông “Phở” sau này mở tiệm Phở Phát Lợi, được đông khách hai miền chiếu cố, đúng là Phát Lợi, Theo đà nhiều tiệm phở mọc lên như: Hoàng Oanh, Huỳnh Cửa, Tàu Bay... v...v...họ càng cạnh tranh, khách càng có phở ngon. Bây giờ dân hai miền có cả “mì” lẫn “phở” rất tiện lợi, cho bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối.

Đồng lương có sự sai biệt: thấp nhất của anh tân binh quân dịch: 900\$00/tháng, lương giáo viên 4000\$00/tháng, lương cán bộ ở bậc hạng nhứt 1500\$00/tháng. Tuy ở vào thời kỳ di cư thêm người, nhưng giá nhà không cao, một căn nhà vách ván (gỗ), lợp tôn mặt bằng cỡ 4m x 20m giá độ 30.000\$00, đối dân có đồng lương thấp, cũng có khả năng tạo nên một mái ấm gia đình.

Bài viết dựa theo một số tài liệu sưu tập và trí nhớ, kính xin quý bậc trưởng thượng, quý đồng hương miễn thứ lỗi lầm hay thiếu sót. Chúng tôi đóng góp bài viết này mong được dự phần vào việc bảo lưu văn hoá tỉnh nhà Biên Hoà. Trân trọng.

Phân Ưu

Được tin buồn Di Sáu Phạm Lung tức bà Trần Thị Mà, Pháp Danh Thanh Kim Huệ (Thân mẫu của đồng hương Phạm Văn Dung, khoá 9 trường Trung Học Công Lập Ngô Quyền, Biên Hoà) sinh năm 1931, từ trần ngày 24 tháng 7 năm 2013 (nhằm ngày 17 tháng 6 năm Quý Ty), tại Biên Hoà, Việt Nam. Hưởng thọ 83 tuổi.

Tang lễ cử hành tại tư gia số 53/11 đường 30/4, Thành Phố Biên Hoà. An táng tại đất nhà thuộc nghĩa trang gia đình tại xã Hoá An, Biên Hoà.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu đến gia đình đồng hương Phạm Sơn Danh, Phạm Văn Dung, Phạm Hữu Phước và các em, các cháu, đến Gia đình Bác Trần Thị Tốt, Gia đình chị Nhon (con Di Năm Thiệt) và toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Bà Trần Thị Mà sớm được siêu thăng Miền Tịnh Độ.

Đồng Kính Bái

** Gia đình Dương Thị Hạnh (Virginia. USA) - Gia đình Nguyễn Kim Lộc (Illinois, USA) - Gia đình Lâm Sĩ Đắt (Texas. USA).

** Đồng môn khoá 9 trường Trung Học Công Lập Ngô Quyền, tại Biên Hoà và hải ngoại.

** Gia đình Ông MAI VĂN CHÍN (California. USA) - Gia đình Ông DƯƠNG THANH HOANG (California. USA) - Gia đình Ông PHẠM KIM NGÔN (Florida. USA) - Gia đình Ông PHAM KIM LÂN (Biên Hoà. Việt Nam) - Gia đình Bà PHAN MỸ THÊ (Virginia. USA - Trại Mộc Phan Thành) - Gia đình Bà TRƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG (Thụy Sĩ) - Gia đình Bà TRƯƠNG THỊ THU HÀ (Hawaii. USA) - Gia đình Cô HUỲNH XUÂN MAI (California. USA) (Nhà sách Huỳnh Hiệp) - Gia đình Anh LÝ QUỐC TÀI (California. USA) - Gia đình Anh LÊ VĂN HIỆP (Texas. USA)

Phân Ưu

Được tin buồn Thân Mẫu của đồng hương Tổng Mỹ Việt là Cụ Bà Đỗ Thị Tám, Pháp Danh Diệu Đức, sinh năm 1920 tại Phước Lư, Biên Hoà, từ trần ngày 08 tháng 8 năm 2013 (nhằm ngày Mừng Hai tháng Bảy năm Quý Ty), tại Cù Lao Phố, Biên Hoà. Hưởng thượng thọ 94 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu đến đồng hương Tổng Mỹ Việt và toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Cụ Bà Đỗ Thị Tám sớm được siêu thăng Miền Tịnh Độ.

Phân Ưu

Được tin trẻ đồng hương Quảng Văn Long sanh năm 1950 tại Biên Hoà, mất ngày 26 tháng 7 năm 2013, tại California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 63 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Quảng Văn Long sớm được siêu thăng Miền Tịnh Độ.

Thành kính phân ưu

Thành thật chia buồn cùng phu nhân của Long, Lê Ngọc Trí và tang quyến cũng như đại gia đình cậu ba Quảng Văn Ri.

Nguyễn Văn Lợi và gia đình.

Danh Sách Quý Đồng Hương và Thân Hữu ủng hộ Quỹ Hội

Quỹ Hội và Đặc San 2014: Trần P. Thanh (CA) \$20, Huỳnh Công Chúc (CA) \$30. Trần Thị An (NC) \$20. Trần Dũng (TX) \$20, Lâm Văn Xùì (FL) \$30.

Tủ Sách Văn Hoá Hội Ái Hữu Biên Hoà: Thầy Phạm Ngọc Quỳnh (Canada) \$200, Đỗ Ngọc Lệ & Phạm Tuấn Tài (Texas) \$200 dollars, Lâm Hoàng Minh (TX) \$ 50 dollars, Cao Đình Danh (TX) \$50 dollars, Lâm Sĩ Đắt (TX) \$1000 dollars, Lâm Ngọc Dung (TX) \$50, Trần Thị Dung (TX) \$500.

**PHỤ BẢN BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 115
PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2013, TẠI HOUSTON, TEXAS.**

Vọng Vu Lan và Đoá Hồng Trên Áo

Kiều Oanh
(Virginia. USA)



Thời gian trôi quá nhanh, thấm thoát mà sắp đến Rằm tháng Bảy rồi. Tôi còn nhớ: Ngày xưa mỗi năm, cứ vào tháng 7 âm lịch, nhìn lên bầu đầy sao lấp lánh và thấy ánh trăng toả sáng mênh mông, thì Mẹ tôi lại nhắc “Vu Lan đã đến”, và Mẹ kể:

Theo thuyết nhà Phật: người phạm khi còn sống trên thế gian mà gây nhiều tội ác, nghiệp chướng thì khi chết linh hồn sẽ bị đoạ xuống hoả ngục để chịu các hình phạt. Muốn cứu tội cho anh linh người mất, thân nhân phải cúng vái: làm thức ăn đặt vào trong một cái chậu (bồn), xin chư tăng - Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) - cầu cho các vong linh được sớm giải thoát khỏi địa ngục.

Vì thế vào ngày Lễ Vu Lan, các chùa chiền, đình miếu thường tổ chức những bữa cúng lớn do các Phật Tử tổ chức thành một “Hội Vu Lan Bồn” chuyên lo cứu khổ, cứu nạn cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất. Hội tổ chức cơm chay cúng dường Tam Bảo và cúng các cô hồn không có bà con thân thích và cũng là để bố thí chúng sinh nghèo đói kéo về hưởng một ngày cơm chay no đủ.

Ngày Hội Vu Lan là ngày lành, tất cả Phật Tử, chư Tăng, chư Phật đều tụng niệm cho các vong linh bị sa đoạ địa ngục mau thoát khổ ải. Tục lệ này bắt nguồn từ truyền thuyết về lòng hiếu thảo của vị Thánh Tăng Mục Kiền Liên.

Mục Kiền Liên là một vị đại thánh, bồ đề tát, được Phật Thích Ca khen ngợi là “thần thông đệ nhất” trong hàng đệ tử. Nhưng mẹ của Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề khi còn sống lại là một con người gian ác, điêu ngoa, gây nhiều tội ác, nên khi bà Thanh Đề chết thì bị đày xuống địa ngục.

Mục Kiền Liên nổi tiếng hiếu đạo. Chôn cất mẹ xong, ngài làm nhà bên mộ mẹ và ở đó ba năm mới bỏ đi quy y Phật. Khi đắc đạo A La Hán, Ngài thỉnh Đức Phật về thuyết Kinh Vu Lan Bồn cứu độ cho mẹ. Đức Phật dạy vào ngày Rằm tháng Bảy, làm một trăm phần chay, đựng trong một cái chậu, đem cúng dường Tam Bảo và tụng kinh, rồi đem thức ăn ấy bố thí chúng sinh. Linh hồn tội lỗi bị đày đoạ xuống các tầng địa ngục sẽ có thể được cứu vớt nếu có sự cầu nguyện trợ lực của các vị thần thánh, chư tăng, và thân nhân, bằng hữu, cần nhất là phải có sự tập trung đông đảo cầu nguyện mới tạo được một sức mạnh đủ để giải cứu tội cho bà Thanh Đề và ngài Mục Liên đã làm theo lời Phật dạy. Ngài lập đàn, đánh đồng thiếp đi tìm mẹ ở địa ngục. Nhờ thế nên Mẹ ngài được xá tội.

Khi được tha khỏi địa ngục, mẹ ông biến thành một con chó cứ quẩn quýt bên ông để xin lỗi. Ông dùng thần thông biến mẹ ông thành người và khuyên nhủ mẹ tiếp tục tu tỉnh. Kể từ đó, hai mẹ con ngày đêm ăn chay, niệm Phật. Rồi một hôm vào ngày Rằm tháng Bảy, bà Thanh Đề hoá thành Tiên bay về Trời.

*Theo theo truyền thuyết Đức Mục Kiền Liên cứu Mẹ thoát vòng địa ngục vào ngày Lễ Vu Lan nên hàng năm Lễ Vu Lan được dùng để tiêu biểu cho ngày Lễ Báo Hiếu, đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. gương hiếu đạo của ngài Mục Kiền Liên đã để lại cho các Phật Tử một tấm gương sáng về lòng hiếu thảo đáng noi theo.**

Gia đình tôi đạo Phật, ngày Mẹ còn sống, mỗi năm cứ đến Rằm tháng Bảy thì Mẹ lập đàn cúng “Rằm xá tội vong nhân” ở trước ngay sân nhà. Vào những ngày Rằm, Mẹ hay mua gạo, dầu, nước tương, đậu, nếp, nhang,

đèn, hoa quả đem đến cúng dường Chùa Phúc Lâm, ngôi chùa tọa lạc tại số 123 Quốc Lộ I, gần Nha Cảnh Sát Khu 3, thuộc tỉnh Biên Hoà ngày xưa.

Ban ngày, chúng tôi theo Mẹ đi lễ chùa, buổi tối ở nhà Mẹ bày bàn hương án ra giữa sân và lập đàn cúng thí thực, có khi Mẹ thỉnh Thầy về nhà tụng kinh. Thường vào ngày Lễ Vu Lan các Thầy đều bận cúng ở chùa nên Mẹ phải tự tụng kinh, khấn vái. Mẹ sắm sửa lễ vật thật tươm tươm.

Trên bàn cao, Mẹ để ảnh Phật, lư hương, nhang đèn, trái cây, xôi chè. Thấp xuống tí nữa Mẹ để ảnh Thánh Tăng Mục Kiền Liên cùng nhang đèn, cây trái; đặc biệt, Mẹ thấp nền hai hàng dài, những cây nến nhỏ, màu trắng dọc theo hai bên di ảnh của Thánh Tăng. Trái một cái chiếu dưới đất. Mẹ đặt một nồi cháo thật to giữa chiếu, sắp chén chung quanh nồi và múc cháo vào từng chén, kế bên, là một cái trảng, trên trảng sắp giấy tiền vàng bạc, những tờ giấy vàng bạc được Mẹ giao cho chúng tôi xếp thành hình khối rồi bẻ quặt lại đàng sau, cho giống những thoi vàng, bạc, thêm một khay quần áo giấy, Mẹ mua những tờ giấy màu loại giấy hàng mã, chị em tôi xúm xít cắt thành những bộ quần áo giấy tượng trưng nhỏ nhỏ.

Riêng phần vàng mã cho Ba tôi thì khác, Mẹ sắm cho Ba những bộ suit, giày, dép, khăn mùi soa, đầy đủ những vật dụng cá nhân như lúc Ba tôi còn sống thường dùng. Thấy Mẹ chăm chú cho Ba kỹ lưỡng. Chị em chúng tôi hỏi đùa Mẹ: “Sao Mẹ không đốt cho Ba một nạng hầu để có người bầu bạn, nấu nướng cho Ba để Mẹ đỡ lo?”....

Có năm, Mẹ tôi lại đốt cả một căn nhà bằng giấy cho ba tôi nữa. Tuy rất hoang mang, chẳng biết Ba tôi có nhận được không? Nhưng thấy Mẹ rất thành tâm. Riêng chúng tôi thì vui lắm vì có dịp xem các món đồ mã mà trông như thật. Mẹ còn bày thêm nào bắp, khoai, bông cốt, bánh kẹo, v.v. Mẹ gọi là “Cúng Thí”. Cả nhà chúng tôi cùng trang nghiêm cung kính quỳ lạy và đọc kinh về “ý nghĩa Ngày Vu Lan” rồi đến Lễ Cúng Cô Hồn, sau khi Mẹ bảo chị đi đốt vàng mã, Mẹ mới cho giứt giàn, trẻ con trong khu phố thì vây quanh mâm cúng Thí, chỉ chờ nghe Mẹ tôi bảo “Bố thí”, thế là chúng tôi và các trẻ con trong xóm xúm xít giành giứt, tranh nhau bánh, kẹo, bắp khoai, có đứa còn bung nguyên chén cháo đứng húp xì xụp...rất là vui.

Ngày nay, Lễ Vu Lan không còn tính chất riêng của người Phật Tử nữa, mà là bản phận thiêng liêng của mọi người, không phân biệt đảng phái hay bất cứ một tổ chức nào, mà Vu Lan là để cho các con báo đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha, mẹ những người đã san sẻ một phần máu, thịt để tạo nên hình hài các con. Một tình thương bao la tuyệt vời, cho nên dù cha mẹ còn hay mất thì sự báo hiếu, đền ơn cha mẹ rất là thiêng liêng bằng mọi hình thức, và được thể hiện qua ngày “Lễ Vu Lan”.

Hơn thế nữa “Lễ Vu Lan” không những chỉ là để báo hiếu công ơn cha mẹ, mà cũng để khuyên răn cho người đời biết: Trong cuộc sống có luân hồi và quả báo và có kiếp sau. Linh hồn con người chốn ô trọc, đầy tội lỗi từ vô thủy, vô chung, và sẽ tái sinh để trả nợ do nghiệp quả tạo ra trong những kiếp trước cho đến khi nào dứt nghiệp, thì linh hồn được siêu thoát sẽ nhập vào một cõi trời mây thanh thân, thoát kiếp luân hồi, không phải trở lại trần gian làm kiếp người, rồi lại “Sinh, Lão, Bệnh, Tử”. Và vì cuộc sống bon chen, tranh giành, đã khiến con người mất lý trí, lương tri làm những điều ác, v.v.

Kinh ngày Vu Lan thường tụng những biến kinh hồi hướng cho bố mẹ và những người đã khuất.

“Hoa hồng trên áo”

Lễ Vu Lan - Trước khi vào lễ chùa mỗi người chọn cho mình một bông hồng biểu tượng cho lòng hiếu nghĩa, và cài lên ngực áo. Nghi thức này đã trở thành một phong tục đẹp trong tâm linh của mọi người. Đó là để tưởng nhớ công ơn mẹ cha. Ai còn cha mẹ thì đeo bông hồng đỏ, người mất cha mẹ thì đeo bông hồng trắng.

Người cài hoa trắng sẽ thấy như được nhắc nhở đến cha mẹ dù đã khuất mà lòng tưởng nhớ công ơn cha mẹ không bao giờ quên. Người đeo hoa hồng đỏ sẽ sung sướng hơn, vì biết rằng mình vẫn diễm phúc còn cha mẹ hiện hữu.

Tóm lại: Ngày lễ Vu Lan là dịp “nhắc nhở” các thế hệ con cháu chúng ta luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những vong linh đã khuất, các chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho quê hương, xứ sở, và còn giúp cho người đời thấm nhuần nền giáo dục theo thuyết nhà Phật “từ, bi, hỷ, xả”, vô ngã, vị tha”.

Thêm một mùa Vu Lan nữa lại về. Thế là Ba mùa Vu Lan tôi mất Mẹ. Nhớ những mùa Vu Lan năm trước khi mẹ còn sống, Vu Lan năm nào Mẹ tôi cũng đi Lễ Chùa, sắm sửa mâm cúng gia tiên và thí thực ngoài sân tuy không được đầy đủ, rộn ràng như ngày còn ở Việt Nam, nhưng cũng không kém phần trang nghiêm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, chúng tôi dù đã cố gắng làm theo nghi thức Cúng Rằm Vu Lan của Mẹ, nhưng vẫn cảm thấy thiếu xót, trống vắng làm sao! Vì không có Mẹ.

Ba Mẹ kính yêu,

Hôm nay, mùa Vu Lan lại về, chúng con xin chân thành gửi đến Ba Mẹ những lời kính nguyện thâm sâu và thiêng liêng nhất từ tâm tư, con kính mong Ba Mẹ luôn luôn thanh thản, tâm tâm an lạc nơi cõi vĩnh hằng.

Nhân mùa “Vu Lan 2013”...Cánh hoa hồng trắng này, con xin dâng lên để tưởng nhớ đến ba mẹ thân yêu của chúng con đã khuất.

HOA HỒNG NGÀY VU LAN

*Nụ hồng kính tặng Mẹ tôi
Vu Lan lại đến nữa rồi Mẹ ơi!
Ngày xưa hồng nở đẹp tươi
Mẹ như một đoá hoa đời chất chiu
Vòng tay ấm áp nâng niu
Ôm con bé bỏng, Mẹ nhiều ước mong
Mong con mau lớn thật ngoan
Mong con khoẻ mạnh, hân hoan vui đùa
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Con nay khôn lớn, Mẹ giờ xa xăm
Nhớ Mẹ, rơi giọt lệ thầm
Nhớ Mẹ khắc khoải, héo dần tim con
Vu Lan tặng Mẹ bông hồng
Thềm vòng tay Mẹ ấm nồng ngày xưa
Nắng mưa, mình Mẹ sớm trưa
Chăm đàn con nhỏ, nặng nề ân sâu
Cha con vẫn số từ lâu
Một tay Mẹ phải đỡ đầu đàn con
Giờ đây Mẹ đã không còn
Các con chỉ biết nhớ mong đêm ngày
Vĩnh biệt Mẹ cõi trời mây
Thâm tâm an lạc Mẹ nay Vĩnh Hằng
Mẹ hiền một nắng hai sương
Vu Lan tháng Bảy, kính dường Mẹ Cha*

Kính tặng Mẹ tôi đã khuất

Kiều Oanh - Tháng Bảy 2013

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đôi dòng thơ của thân hữu Thiên Ân (North Carolina, USA) gửi về diễn đàn Hội và mong được chia sẻ cùng quý vị. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời quý vị thưởng lãm.

THƯ GỬI MẸ

*Thư viết sẵn từ lâu chưa kịp gửi
Vì nước nhà đã thay đổi chủ rồi!
Đường khó đi con chưa kịp gửi về
Đất nước mát, tất cả đều thay đổi ?!
Thư còn đó, mà gửi đi chưa được
Nét chữ mờ vì đã vượt thời gian!
Con rất buồn vì không thể về thăm!
Ở cạnh mẹ vì không còn bao lâu nữa
Ấn hận mãi khi tuổi đời còn lại
Khi trời chiều bóng đã ngã hoàng hôn!
Đêm xuống dần bóng tối phủ nước non
Con cũng sẽ theo bước chân của mẹ
Dù ngày đó trong âm thầm lặng lẽ
Không kịp chờ con vuốt mắt lần sau
Thế gian này sao lắm cảnh bể dâu!
Đường dương thế dải dầu mưa nắng
Đời mưa gió đường đi còn rất ngắn
Một ngày nào rồi cũng đến nơi thôi!
Để dung hoà một kiếp sống con người
Mong đích đến là một trời an lạc*

NHỚ HÈ XƯA

*Phượng thắm sân trường vang tiếng ve
Báo hiệu Hè sang nắng nóng về
Phượng đỏ rơi đầy mùa tạm biệt
Chín mười ngày nghỉ kéo lê thê!
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa đó
Trường vắng, trò không, xác phượng đây
Hè về gợi nhớ trường ngày cũ
Mái ngói rêu phong phủ dáng hè
Cô thầy vắng bóng, trò không có
Lá phủ sân trường nhạt tiếng ve
Quê hương tôi đã từ lâu lắm
Không trở về thăm mỗi lúc Hè
Trường cũ có còn hay đã mất?
Thay bằng thương xá để canh tân?
Nay lại đến Hè thêm lần nữa
Mài trường ngày cũ đá rêu phong
Phượng đỏ ngày xưa giờ bớt thắm
Nhạt dần theo bóng ngã thời gian!
Bốn phương lưu lạc người muôn hướng
Hè chỉ còn vương chút luyến thương!*