



BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 86

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

HỘI ĐOÀN BẤT VỤ LỢI VÀ TỪ THIỆN

GIẤY PHÉP SỐ 800032127 – SỐ MIỄN THUẾ VỤ: 20-0094475

TRỤ SỞ TẠM: 10731 TRIOLA LANE. HOUSTON, TEXAS 77072

ĐIỆN THOẠI: 713-933-3127 ** EMAIL: datlam1951@hotmail.com

datlam1951@hotmail.com Web Site: www.hoiaihuubienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2010, TẠI HOUSTON, TEXAS

Thành phần Ban Chấp Hành 2010-2013

Ban Cố Vấn

Ông Lê Văn Năm

Ông Lê Văn Trường

Ban Điều Hành

Hội Trưởng

Ông Lâm Sĩ Đắt

Phó Hội Trưởng Nội Vụ

Ông Ngô Khương An

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

Ông Kevin Đức Nguyễn

Thư Ký

Cô Đỗ Thị Minh Tâm

Thủ Quỹ

Cậu Bùi Văn Tuấn

T/B Lễ Vía Đức Ông

Trần Thượng Xuyên

Ông Từ Phước Hạnh

T/B Đại Hội Tân Niên

Ông Nguyễn Văn Ngân

Thông Tin và Liên Lạc

Cô Vân : 281-261-5844

Thư từ , chi phiếu xin ghi:

Hội Ái Hữu Biên Hoà

10731 Triola Lane

Houston, Texas 77072

Điện thoại :

281-933-3127 (Trụ Sở)

713-922-5638 (Điện thoại

Ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt)

Thư Ngỏ

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Khoảng cuối tháng 11 năm nay, Hội Ái Hữu Biên Hoà, Houston, Texas lại tiếp tục tổ chức ngày Lễ Vía Đức Ông theo thông lệ hằng năm. Năm nay, đồng hương từ phương xa như California, San Antonio, Dallas, Texas... về tham dự khá đông đảo. Đây là niềm hạnh diện chung cho những con dân Biên Hoà “biết ăn trái, nhớ kẻ trồng cây”, biết trọng ơn người ra công tạo dựng để chúng ta được hưởng và bắt chước noi theo.

Được sự tin nhiệm của Quý Vị giao phó cho công việc bảo lưu, phát triển văn hoá quê nhà Biên Hoà, sau gần mười năm sinh hoạt, chúng tôi trân trọng kính báo cùng Quý Vị là gần đây ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt đã đại diện Hội đón nhận nhiều quyển sách sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn về những địa danh, truyện xưa, tích cũ... làng quê Biên Hoà, viết rất công phu, tầm vóc văn hoá rất cao, do các cháu thuộc thế hệ trẻ ra công làm thành một quyển sách giá trị. Những bài viết này chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu trên Bảng Tin nói về văn hoá Biên Hoà, trước tháng 04 năm 75. Mong sao vào năm tới chúng ta có thể in thành sách để có dịp gởi đến Quý Vị để góp phần trong tủ sách gia đình Biên Hoà.

Trân trọng kính chào.

Ban Lễ Vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên

trân trọng thông báo cùng Quý Vị:

Ngày Lễ Vía Đức Ông sẽ được tổ chức vào ngày Chúa Nhật, 21 tháng

11 năm 2009, từ 11 giờ sáng cho đến 04 giờ chiều, tại Sharptown

Community Center, 6600 Harbor Town. Houston, Texas 77036.

Danh Sách Đóng Góp: GD Hà Đăng Minh (Houston, TX) \$50, GD Nguyễn Hữu Hùng (Kansas) \$30 (hoa quả), Bác Huỳnh Ngọc Nữ (France) \$30E, GD Bà Giã Bội (VN) một con heo quay, GD Giang Đông (New Orleans, LA) một con heo quay, một mâm bánh bao, GD Từ Phước Hạnh (Houston, TX) một con heo quay, một nồi chè đậu trắng, một mâm sương sa, Bà Thái Thị Sanh (Seattle, WA) \$50, GD La Sơn (Seattle, WA) \$50, GD Nguyễn Tấn Xê (Illinois) \$20, Bà Lý Kiều (Houston, TX) một thùng quýt, GD Lý Thu Cúc (Virginia) \$30, GD Từ Liên (Illinois) \$20, GD Từ Kim Anh (Holland) \$20, một thùng quýt, GD Trần Anh (Australia) \$30, GD Trần Bông (Australia) \$30. GD Lâm Sĩ Đắt (Houston, TX) giò chả, bánh mì, dưa chua, nước giải khát, GD La Nhung (San Jose, CA) \$50, GD Liêng Nữ Trung (Anaheim, CA) \$20, GD Huỳnh Văn Bé (Houston, TX) \$20, GD Nguyễn Văn Ngân (Houston, TX) \$50, GD Phan Mỹ Thể (Alexandria, VA) \$20, GD Trương Tô Quyên (Canada) \$20, GD Lôí Phát (Italy) \$50, GD Trần Thị Ánh (GA) \$20, GD Nguyễn Văn Lợi & Mai (CA) \$200.

THEO DẤU TIỀN NHÂN

Chợ Đồn

Chợ Đồn là tên gọi rất quen thuộc mỗi khi nhắc đến Bửu Hoà, nguyên chợ tọa lạc tại làng Bình Long, trên một khoảng đất trũng, gần sát bên sông nay là khoảng đất của Công An Phường Bửu Hoà chạy dọc hai bên Miếu Bà Ngũ Hành xuống tận bên sông. Theo tài liệu trong Biên Hoà Sử Lược Toàn Biên – Quyển 1- Trần Biên Cổ Kính của Bác Lương Văn Lựu thì Chợ Đồn trước đây có tên là Chợ Lò, đến năm 1776, khi quân Tây Sơn do Nguyễn Lữ cầm đầu dùng thủy quân và chiến thuyền tiến đánh Gia Định, lấy được thành Sài Côn, đặt nơi này (Chợ Lò) là Tư Khẩu Uy, trấn đất Đồng Nai. Nơi đây, thuở đó chưa có làng Bình Long, khu Chợ Lò chỉ là nhóm chợ nhỏ vài người mua bán và trao đổi hàng hoá ven lư vực sông Phước Long (Đồng Nai). Quân Tây Sơn đã xây ở đây một đồn lũy làm Tư Khẩu để canh gác, sau đó dân cư đến ngày một đông hơn và nhóm chợ ngày càng phát triển, quy mô rộng lớn thêm ra. Năm Mậu Tuất (1778), Nguyễn Ánh đánh úp và giành lại được Trấn Biên, quân Tây Sơn bị bại trận nên rút lui. Dường như những người dân nơi đây, vẫn còn chút quyền luyện và dành tình cảm đặc biệt cho nghĩa quân Tây Sơn, đã đặt tên Chợ Đồn và cái tên ấy tồn tại, vang vọng mãi cho đến hôm nay. Song song với căn cứ vừa kể trên lại có thêm một nguồn tài liệu truyền miệng giải thích về tên gọi Chợ Đồn. Đó là khi Pháp tiến chiếm Nam Kỳ năm 1861 đã xây một đồn lũy ở khu vực này, người dân quanh vùng thấy thuận tiện nên đã đến đây nhóm họp chợ và tên Chợ Đồn xuất hiện từ đó. Nguồn cứ liệu này được nhận định vì sau khi hoàn thành hai chiếc cầu Rạch Cát và Cầu Gành, người Pháp cho xây dựng một nhà lồng chợ bằng sắt ngay khu vực Chợ Đồn, từ chỗ sân khấu hát (Võ Ca) ở trước Miếu Bà, cho đến tận sát bên sông, mục đích là tạo dựng bộ mặt thương mại cho khu vực này ngày càng sầm uất.

Nói đến lịch sử hình thành thì theo những tư liệu về tên gọi cũng nhận thấy được Chợ Đồn xuất hiện khá lâu đời, và có trước khi hình thành Làng Bình Long. Có lẽ, khi khu vực Chợ Đồn phát triển cực thịnh thì cư dân tụ họp về nơi đây buôn bán với các vùng lân cận, dần dần dựng nên hình thành làng Bình Long. Theo nhận định về địa lý, khu vực Cầu Gành bây giờ là vùng nước xoáy, lại chảy xiết, tàu bè qua lại đều rất nguy hiểm, còn khu vực Nông Nại Đại Phố (Cù Lao Phố) lại là thương cảng sầm uất, thời điểm đó thì chưa có Cầu Gành, nên những hoạt động qua lại giữa Bửu Hoà, Cù Lao Phố và Biên Hoà rất khó khăn, việc giao lưu không thuận lợi. Để có thể qua lại buôn bán với Nông Nại Đại Phố dân Bửu Hoà phải sử dụng thuyền và chèo xuôi theo dòng nước nên chọn từ bên sông Chợ Đồn là vừa qua đến thương cảng của Nông Nại Đại Phố là Thất Phủ Cổ Miếu (Chùa Ông) hiện nay. Vậy Chợ Đồn là một vị trí địa lý thuận tiện nhất.

Sau năm 1862, Pháp đã xây dựng hệ thống hành chính trên khắp Nam Kỳ, tại Bửu Hoà, Nhà Hội Bửu Hoà Công Sở được xây dựng ở mặt trước của Chợ Đồn, phần giáp ranh với đường Liên Lộ 16, nền cũ nhà hội nay là Công An Phường Bửu Hoà. Trước đây khu vực hai bên Chợ Đồn phố xá sầm uất, san sát nhau, nhà xây theo kiểu phố Tàu, một số Nhà Ba Gian mái ngói âm dương... Nghe các vị cao niên kể lại, những năm 1925, khu vực phía trên chợ bán các mặc hàng chạp phở với các chủ thương có tiếng như: Chú Di, Chú Dũ, Bà Ba Vạn... giáp với Miếu Bà là tiệm thuốc bắc của Ông Hoạch, gần đó cũng có ba căn phố là hội quán các Bang như Phúc Kiến, Quảng Đông, Hẹ... thuộc Thất Phủ Cổ Miếu (Chùa Ông bên Cù Lao Phố). Gần sát khu vực bờ sông có một con mương nhỏ, kế đó có một nhà vuông sát bên sông làm chợ cá, buôn bán các loại cá đồng. Nhưng trong giai đoạn này Chợ Đồn không còn sầm uất như xưa, buôn bán nhỏ lẻ, toàn chợ chỉ có một thớt thịt ... Có thể sau đợt trùng tu năm Ất Dậu, 1945, nhà hội Bửu Hoà Công Sở xoay mặt ra đường lộ thì chợ cũng được dời sang địa thế mới do nhu cầu buôn bán và sự phát triển dân cư cùng sự nâng tầm hoạt động kinh tế, Chợ Đồn được dời sang khu vực như hiện nay, diện tích lớn hơn và cũng gần trung tâm giao dịch hơn. Nghe kể lại khu vực chợ xưa kia là gò cát, trên có một cây xộp lâu năm, tàng lá rất to rễ già rũ xuống, xung quanh gốc xộp chỉ là cát trắng không có cây có gì mọc, ở phía vòng ngoài thì cây giang mọc thành bụi và bao quanh vùng gò cao. Khu vực này người dân vào hái đợt xộp (ăn có vị chua chua) có lời đồn khu vực này có ma và có cạp dũ.

Trước thời gian 1954, quân đội Cao Đài đã chọn khu vực Chợ Đồn mới làm căn cứ quân sự (hiện nay còn dấu tích là chùa Cao Đài), sau đó người dân phải họp chợ nhóm ở khu vực Chợ Đồn cũ phía sau nhà hội Bửu Hoà để buôn bán, mãi sau 1956 – 1957, Chợ Đồn được trao trả lại, người dân dời về buôn bán lại bình thường và phát triển như ngày nay. Từ những năm dời sang địa thế mới, Chợ Đồn đã qua nhiều lần sửa chữa, chợ có hai mặt thông vào bên trong lồng chợ, một cửa chính ở mặt tiền đường Liên Tỉnh Lộ 16 và một mặt giáp với đường Quốc Lộ 1A, công chợ này bên trên có hàng chữ **CHỢ BỬU HOÀ**, hai bên trụ cổng có câu đối cũng khá lâu: “**Đông Tiên Xã Hội – Cải Tiên Dân Sinh**” . Sau bao năm thăng trầm cùng lịch sử, bạo lực cường quyền thay nhau thay đổi, đổi thay danh xưng Chợ Đồn, để ngày nay với tên Chợ Bửu Hoà. Những người dân khắp vùng và kể cả dân Biên Hoà đều quen gọi với tên thân thương Chợ Đồn, như nhắc nhớ một quá khứ của cha ông từ thuở dựng làng lập ấp trên vùng đất này.

Võ T. Hàng

Tiểu Sử và Công Nghiệp Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên

Ông có tên tự là Thắng Tài, người Huyện Ngô Xuyên, Phủ Cao Châu, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tương truyền Ông mất năm 1725, nhằm ngày 23 tháng 10 Âm Lịch. Đức Ông là Tổng Binh của ba châu: Cao Châu, Lô Châu và Liêm Châu dưới triều nhà Minh (Trung Quốc). Năm 1644 nhà Minh sụp đổ, nhà Mãn Thanh lên ngôi. Nhiều bậc trung thần của nhà Minh không chịu thần phục Mãn Triều, nên đã nổi lên khởi nghĩa: “BÀI MẢN PHỤC MINH”, trong đó có Tổng Binh Trần Thượng Xuyên và Tướng Trương Ngạn Địch.

Nhưng..., việc lớn không thành, Tổng Binh Trần Thượng Xuyên và Tướng Trương Ngạn Địch đã mang ba ngàn quân cùng với gia quyến và trên 50 chiến thuyền xuôi Nam, đến nước ta vào cửa Từ Dung, triều kiến Chúa Nguyễn Phúc Tần lúc bấy giờ đang cai trị miền Nam, để xin được thu nhận làm dân nước Đại Việt.

Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần chấp thuận và cho họ vào Nam. Tướng Trương Ngạn Địch và Hoàng Tiến dẫn đầu một đoàn người đến định cư vùng Định Tường-Mỹ Tho. Số còn lại dưới sự điều động của Tổng Binh Trần Thượng Xuyên và Tướng Trần An Bình dừng lại vùng Đông Phố tức Biên Hoà ngày nay.

Từ một vùng đất hoang sơ, rừng thiêng vắng vẻ, Tổng Binh Trần Thượng Xuyên đã một mặt nỗ lực huy động, đôn đốc đồng bào khẩn hoang trồng trọt phát triển về nông nghiệp, một mặt khuyến khích thương nhân khuếch trương xây dựng phố xá, mở mang bến cảng, trao đổi buôn bán với thương nhân trong nước và ngoại quốc. Nhờ đó mà không bao lâu, cả một vùng tả ngạn sông Đồng Nai từ làng Bình Hoà cho đến Cù Lao Phố đã trở thành một đô thị sùng túc, đời sống của đồng bào không ngừng phát triển lạc nghiệp và an cư.

Ngoài tài đức “Kinh Bang Tế Thế”, Đô Đốc Tướng Quân cũng là một danh tướng dũng lược tài ba. Ông đã từng giúp Chúa Nguyễn đánh tan nhiều mưu đồ phản loạn, thảo khấu nổi lên trong vùng, bảo vệ sự yên bình cho dân chúng.

- Năm 1725, con trai của Đô Đốc Trần Thượng Xuyên là Tướng Trần Đại Định nối nghiệp cha theo phò Chúa Nguyễn và được phong chức Tổng Binh với tước vị Định Viễn Hầu, chỉ huy hai đạo binh Phiên Trấn và Long Môn. Đến đời cháu là Trần Lực cũng phò Chúa Nguyễn.

Như vậy, cả ba đời họ Trần, cha là Trần Thượng Xuyên, con là Trần Đại Định và cháu là Trần Lực đều là tướng tài được Chúa Nguyễn trọng dụng. Để ghi nhớ công ơn to lớn, mở mang bờ cõi, hưng quốc an dân của Đô Đốc Tướng Quân Trần Thượng Xuyên, Chúa Nguyễn đã ban cho đại gia đình họ Trần này một tước vị rất cao quý là: **“NGUYỄN VI VƯƠNG, TRẦN VI TƯỚNG, ĐẠI ĐẠI CÔNG THẦN BÁT TUYẾT.”**

Sau này dù Ngai đã quy tiên, nhưng các vua Minh Mạng và Thiệu Trị một lần nữa tấn phong cho Ngai tước vị cao trọng là: **“THƯỢNG ĐẲNG THẦN TRẦN THƯỢNG XUYỀN”**

Ngôi đình Tân Lâm, cạnh bờ sông Đồng Nai trong Thị Xã Bình Trước, Tỉnh Biên Hoà, đã được đồng bào tôn tạo từ năm 1906 để thờ phượng Đức Ông. Trước năm 1975, một con đường chạy theo dọc bờ sông từ Cầu Lạc Bộ Thanh Niên cạnh Nhà Bru Điện xuyên qua khu chợ Cá đến trước cửa Đình Tân Lâm rồi lên đến trường Sơ Cấp Nguyễn Khắc Hiếu, con đường này được gọi là đường Trần Thượng Xuyên và một trường Trung Học cũng được mang tên Ông đó là trường Trung Học Bán Công Trần Thượng Xuyên cạnh trường Trung Học Công Lập Ngô Quyền nằm dọc theo Quốc Lộ 1. Điều này đã nói lên lòng tôn kính nhớ ơn bậc đại công thần, đại ân nhân đã có công khai phá, mở mang xứ sở và đã “Hiển Thánh” độ trì cho con dân Biên Hoà luôn được bình an theo sở nguyện.

Ngoài việc Tiểu sử và Công nghiệp Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên được ghi vào sử xanh, lòng mến phục và dạ tôn thờ đời đời nhớ ơn Bậc Thần Hoàng bốn thổ nay còn được thể hiện ở hai câu liễn ở cổng vào khu Cổ mộ toạ lạc tại quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hoà như sau:

Lộc tâm thiên niên sắc phong Công thần Khai quốc hộ dân xã tắc.

Mỹ lũng cổ định hoàng ân Đô đốc Đại đức bảo an sơn hà

Hằng năm, con dân và thân hữu Biên Hoà luôn qui tụ lại để cử hành Lễ Vía Đức Ông rất long trọng tại Biên Hoà, Việt Nam và ở hải ngoại như tại San Jose, California và tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Công việc này được ghi lại trong hai đoạn ngũ ngôn dưới đây:

***Mỗi năm khí Tiểu Tuyết
Tân Lâm cúng kỳ yên
Cầu Thần Hoàng linh kiệt
Hộ trì dân Trấn Biên***

***Nay “Từ Đường” Houston
Vẫn noi theo mỹ tục
Làm lễ Vía Đức Ông
Với tất lòng bái phục***

Phân Ưu

Được tin buồn Thân Mẫu, Nhạc Mẫu của Đồng Hương Lê Kim Oanh và Trịnh Văn Kiều là Cụ Bà Quả Phụ Lê Bá Đạt, Khuê Danh Hà Thị Hiền, Pháp Danh Diệu Viên, đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 11 giờ 45 phút sáng ngày thứ Hai, 25 tháng 10 năm 2010 (nhằm ngày 18 tháng 9 năm Canh Dần), tại Virginia. Hưởng thọ 97 tuổi. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Lê Kim Oanh và Trịnh Văn Kiều và toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Cụ Bà Hà Thị Hiền sớm được siêu thăng nơi cõi Phật.

Gia Đình Họ Phải đồng thành kính phân ưu

Phân Ưu

Được tin buồn Bào Đệ của Đồng Hương Dương Thị Hạnh (Chị Ba Hạnh, Virginia) là Dương Văn An (tự Hường) đã từ trần ngày thứ Năm, 14 tháng 10 năm 2010 (nhằm ngày 07 tháng 9 năm Canh Dần), tại xã Thạnh Hội (Cù Lao Rùa), Biên Hoà, Việt Nam. Hưởng thọ 63 tuổi. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Dương Thị Hạnh và toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Ông Dương Văn An sớm được siêu thăng nơi cõi Phật.

Phái Đoàn Hương Bưởi Lan Xa I & II đồng thành kính phân ưu

Phân Ưu

Được tin buồn Trưởng Nam của Đồng Hương Bác Lê Văn Nhơn là Lê Văn Nghĩa (cựu sinh viên sĩ quan Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị, Đà Lạt, Việt Nam) sinh ngày 07 tháng 11 năm 1942, tại xã Hiệp Hoà, tỉnh Biên Hoà, Việt Nam, đã từ trần ngày thứ Năm, 21 tháng 10 năm 2010 (nhằm ngày 14 tháng 9 năm Canh Dần) tại Long Beach, California. Hưởng thọ 68 tuổi. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Bác Lê Văn Nhơn và toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Ông Lê Văn Nghĩa sớm được siêu thăng nơi Cõi Phật.

Phân Ưu

Được tin buồn Chị Hai của Đồng Hương Bà Huỳnh Ngọc Nữ (Chợ Đồn, Biên Hoà) là Cụ Bà Huỳnh Thị Theo sinh năm 1915, từ trần năm 2010. Hưởng thọ 95 tuổi. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Bà Huỳnh Ngọc Nữ và toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Cụ Bà Huỳnh Thị Theo sớm được siêu thăng nơi Cõi Phật.

Phân Ưu

Được tin buồn Bào Huynh của Đồng Hương Nguyễn Thị Thành (Virginia) là Nguyễn Minh Châu, Pháp Danh Quang Bình (cựu giáo chức Ty Tiểu Học Biên Hoà, con của Cụ Ông Nguyễn Văn Vê, tự Năm Vê) đã mãn phần ngày 01 tháng 10 năm 2010 (nhằm ngày 24 tháng 8 năm Canh Dần) tại Biên Hoà, Việt Nam. Hưởng thọ 75 tuổi. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Nguyễn Thị Thành và toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Ông Nguyễn Minh Châu sớm được siêu thăng nơi Cõi Phật.

Phân Ưu

Được tin buồn Hiền Thê của Đồng Hương Lê Văn Tú (Hendon, Virginia) là Nguyễn Thị Hai, sinh năm 1936, từ trần ngày 01 tháng 8 năm 2010 (nhằm ngày 21 tháng 6, năm Canh Dần). Hưởng thọ 75 tuổi. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Lê Văn Tú và cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Bà Nguyễn Thị Hai sớm được siêu thăng nơi Cõi Phật.

Ủng Hộ Quỹ Hội: Huỳnh Bá Hoàn (CA) \$50, Phẫm Doãn Huê (TX) \$50, Trương Minh Tân (CA) \$50, Nguyễn Minh Mẫn (KS) \$30, Nguyễn Ân (MN) \$20, Lê Văn Nhơn (CA) \$50, Marie Trần (TX) \$20, Lâm Xuân Hương (CA) \$40, Liêng Nữ Trung (CA) \$50, Lê Ngọc Sâm (VA Beach) \$50, Nguyễn Thị Bạch Liêng (CA) \$60, Võ Văn Hào (Canada) \$50, Trương Đ. Trí & Võ, Dung (TX) \$100, Trịnh Văn Kiều & Oanh \$50, Nguyễn Amy Huê (GA) \$20, Trần Đình Ry (TX) \$40, Thi Lang Wells (TX) \$50, Trang Liệt Tường (CA) \$50, William Tang (CA) \$50, Nguyễn Long Thành (NY) \$10, Lê Văn Tú (VA) \$30, Trương Tổ Quyên (Canada) \$20, huỳnh Văn Nhuận (PA) \$30, Huỳnh T. Từ (CA) \$20, Dương Minh Hoàng (Australia) \$100. **Đặc San 2011 & Bảng Tin:** Liêng Nữ Trung (CA) \$40, Ngô Văn Minh (CA) \$50, Nguyễn Tinh (TX) \$40, Nguyễn Thị Bạch Liêng (CA) \$20, Trương Tổ Quyên (Canada) \$20, Quảng Thị Y (CA) \$20, Võ Thị Tuyết (CA) \$20, Nguyễn Thị Huê (CA) \$20, Lâm Ngọc Diệp (WA) \$50, Trần Thị Ánh (GA) \$10, Trần Thị Tài (GA) \$30.

PHỤ BẢN BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 86
PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2010 TẠI HOUSTON, TEXAS



**Hội ngộ Đồng Hương Biên Hoà, Virginia,
October 2010.**

Tản Mạn về “Hương Bưởi Lan Xa II”

Sau chuyến “*Hoa Bưởi Vượt Đại Dương II*”, Hội Ngộ Đồng Hương Biên Hoà, Paris vào tháng 6, 2010, thành công viên mãn, để nối tiếp truyền thống tốt đẹp này, Hội Ái Hữu Biên Hoà tại Houston, Texas, đã tổ chức tiếp theo chương trình “*Hương Bưởi Lan Xa II*”, tại Virginia năm nay, bắt đầu vào ngày 01/10/2010 cho đến hết 10/10/10.

Nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng của các vị Đồng Hương giàu tình nghĩa, tại Virginia, như g/đ đồng hương Dương Thị Hạnh, g/đ Thái Ngọc Dung, và một số đồng hương các nơi khác, đã hợp lực cùng với Ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt, nên đã có một Buổi Hội Ngộ Biên Hoà đầy tình thân ái và một chuyến du ngoạn 10 ngày, viếng Canada và Mỹ Quốc - kể từ 01/10 đến hết ngày 10/10. Chương trình Hội Ngộ Virginia, 2010 đã được phổ biến rầm rộ trên Bảng Tin Hàng Tháng số 84 và 85, gọi đến trên 800 gia đình đồng hương Biên Hoà định cư rải rác khắp nơi trên thế giới.

Hội Ái Hữu Biên Hoà, Houston, Texas lần lượt tiếp nhận sự ghi danh tham dự của các đồng hương và thân hữu sau đây: **Texas:** *H.T. Lâm Sĩ Đắt, *Từ Minh Hải (chủ nhân tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi và gắn máy, cạnh tiệm chụp hình Tây Hồ và tiệm sách vở Tứ Lợi, trước 75), *Trần Văn Sang và Nguyễn Thị Tinh, (nhân viên Công Ty Điện Lực Việt Nam, trước 75, chị Tinh là con nuôi của chủ nhân tiệm phở Hoàng Oanh, khu rạp hát Biên Hùng, trước 75, và là ái nữ của cố T.T. Nguyễn Văn Sang, cựu Quận Trưởng Công Thanh 67-68), *Lê Minh Quang, Nguyễn Thị Hiền cùng ái nữ Lê Ngọc Như Ý (rẻ và con gái của ông Hà Đăng Minh, cựu sĩ quan Trưởng Xưởng Đồng Sắt/Sur Đoàn 3 K.Q.), *Chị Võ Tuyết Hường (cháu của chủ nhân Quán Tuyết Hồng, phu nhân của bác sĩ Nguyễn Văn Liêm), *Dương Văn Chí và Tô Thị Tuyết (chủ nhà in và tiệm CompuNet, đã từng giúp đỡ Hội trong việc in báo), và ThiLang Wells (khi xưa ở khu vực Xóm Lò Heo, gần Đình Tân Lân). **California:** * Võ Thị Tuyết (khu vực Xóm Cây Chàm). **Ohio:** *Nguyễn Thị Hồng, (cựu giáo viên Ty Tiểu Học Biên Hoà). **Georgia:** *Huỳnh Thôi (cựu sĩ quan Chi Khu Long Thành, Biên Hoà). **Washington:** Nữ thi sĩ Vương Hồng Ngọc. **Na Uy:** *Trần Thu Cúc, ái nữ của ông Trần Minh Hải, chủ nhân Khách Sạn Mỹ Mỹ. **Italy:** *Châu Kim Mỹ (cựu nhân viên Nha Thanh Tra, Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam, Bến Chương Dương, Sài Gòn) và Lôi Phát (cựu công chức tại Bình Ý). Theo lịch trình:

Ngày thứ Sáu 01/10.

Điểm hẹn đón rước đồng hương xa về tham dự là tại phi trường Dulles/Washington, D.C. do chị Ba Hạnh và Mai Lan phụ trách. Hai chị có mặt rất sớm, chờ đợi từng thành viên đến từ mọi nẻo đường, khắp nơi qui tụ về đây tham dự buổi hội ngộ. Hai chị chu đáo mang theo thức ăn, nước uống cho mọi người dùng ngay tại phi trường. Chờ đủ người đến, xong tất cả lên 2 chiếc xe, mỗi chiếc 10 chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, cùng nhau về khách sạn Marriott nhận phòng, xong cả đoàn đến dự tiệc cơm chiều tại nhà hàng Four Sisters tại Falls Church, Virginia. Trong bầu không khí thân mật, đồng hương vừa trò chuyện, vừa thưởng thức các món ăn ngon, các cô chủ trẻ “Four Sisters” của nhà hàng chiêu đãi đậm tình, chụp ảnh chung với đoàn để lưu niệm, bởi thân phụ mẫu là ông bà Lai Kim và 4 cô đều sinh quán tại Biên Hoà. Xong cả đoàn về lại khách sạn Marriott nghỉ ngơi.

Ngày thứ Bảy 02/10.

Vào buổi sáng, đoàn được đưa viếng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, gặp ngày có biểu tình rầm rộ khắp nơi, với khẩu hiệu: “*công việc làm, không chiến tranh*”, nên tài xế 2 xe rất vất vả, bởi nhân viên cảnh sát công lộ có mặt khắp nơi, nên khó tìm chỗ đậu tạm, cuối cùng cũng nhanh chóng “đỗ” được người xuống, đi bộ đến Bức Tường Đen, khá dài, trên đó có khắc tên các chiến sĩ Mỹ, vì 2 chữ Tự Do đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam. Gặp đúng ngày quân đội làm Lễ Truy Diệu chiến sĩ trận vong, chúng tôi lại được một dịp nghiêng mình trước anh linh của những chiến binh hy sinh bảo vệ Thế Giới Tự Do. Sau đó chúng tôi đi đến chụp hình tại bức Tượng Ba Người Lính Trận, là vừa lúc đến giờ đoàn phải trở lại điểm hẹn, chờ xe đến đón.

Sau đó chị Mai Lan (hướng dẫn viên) đã lái xe quanh Thủ Đô nhiều vòng, để đoàn có dịp nhìn ngắm tận mắt những công trình kiến trúc, mang tính cách lịch sử, mà từ trước nay chỉ được thấy qua tin tức thể giới hay phim tài liệu mà thôi. Như Toà Bạch Ốc, Ngọn Bút Tháp, Bảo tàng Viện...v.v... nơi nào liệu “đổ” quân được, thì đoàn nhanh chân xuống chụp hình, điều thú vị nhất đối với chúng tôi, những người đến từ Âu Châu, là hình ảnh các chú sóc con dễ thương, với cái đuôi dài cong vòng cung, không tỏ vẻ gì là sợ hãi con người, các chú ung dung chạy khắp nơi, 2 tay “bê” những hạt nhện được mang đi. Thấy ngộ nghĩnh, chúng tôi chụp nhiều hình để mang về Italy. Buổi sáng rồi cũng qua nhanh, đến giờ đoàn phải trở lại điểm hẹn để về dự ngày Hội Ngộ Biên Hoà.

Khi đoàn chúng tôi đến, thì đã có một số đồng hương Biên Hoà hiện diện, phòng họp mặt khá rộng rãi, thoáng mát, những bình hoa tươi, càng làm tăng thêm vẻ trang nhã, ấm cúng. Lần lượt các đồng hương và thân hữu Biên Hoà cư ngụ tại Virginia, Washington D.C. và các vùng phụ cận đến họp mặt đông đủ thêm lên, như anh chị Trịnh Văn Kiều và Lê Kim Oanh, anh Lê Tấn Khải tức thi sĩ Thương Việt Nhân, anh Lý Thanh Phi, anh Toàn, con trưởng và con thứ của chị Ba Hạnh. Có cô cháu nội cùng cháu cố của thầy Dương Hoàng Huân, trước 75 thầy dạy môn sử địa của tôi tại trường Ngô Quyền, nhân đây xin một phút tưởng nhớ về người thầy cũ, cách nay đã trên 40 năm không được một lần gặp lại thầy. Có đại gia đình của anh Thái Diệu Khánh (anh Tứ): gồm chị Tứ, anh Nghĩa, anh Tia cùng vợ là chị Mai, và 2 người em gái, g/đ Thái Thảo và con, g/đ chị Phụng (goá phụ của anh Huỳnh Nam Tường) cùng cô con gái và cháu ngoại anh chị Tường (cửa tiệm bán Bazar trước cửa khám đường Biên Hoà), g/đ Thái Ngọc Dung và chồng và 2 con, và một số đồng thân hữu người Mỹ, người Việt, bạn đồng nghiệp với chị Ba Hạnh, trước 75 làm việc tại Biên Hoà. Và cũng xin gởi lời chào mừng đến một số đồng hương có mặt trong ngày hôm đó, nhưng vì không ngồi gần, nên tôi không được hân hạnh biết tên.

Các món ăn thật thịnh soạn, tươi mát, tinh khiết, đã được sửa soạn, nấu nướng bởi các bàn tay khéo léo của chị Ba Hạnh, cùng các g/đ và các đ/h quanh vùng thủ đô làm lấy và mang đến, gồm các món mặn như Bún Bì, Bún Bò Kho, Bánh Canh, Bánh Bèo, các loại Xôi Mặn, Chả, Gỏi Đu Đủ rất hợp khẩu của chị Oanh, đặc biệt món Chả Giò Việt Nam đã được cô em Thái Ngọc Dung cuốn bằng bánh tráng khô, từng chiếc nhỏ nhắn, xinh xinh, bày đầy mâm, vừa vặn cho ngay vào miệng, (không như loại được cuốn bằng vỏ bánh bía, cuốn to nên phải dùng dao để cắt ngắn). Phần tráng miệng có các loại Chè, và Trái Cây.....Tất cả mọi người đều có chung tâm trạng vui, bởi đa số sau những năm đầu vất vả, đến nay đều đã an cư lạc nghiệp, số đông đã nghỉ hưu, con cái đỗ đạt, thành tài, giữ địa vị quan trọng trong xã hội tại các nước định cư, nhiều người có cơ nghiệp lớn, hầu hết làm ăn phát đạt, bên cạnh đó cũng có những nỗi buồn, bởi thế hệ ra đi năm xưa, nay cũng đã có nhiều người nằm xuống vĩnh viễn trên mảnh đất tạm dung này, để lại những gì họ đã khổ cực gầy dựng nên. Chính những câu chuyện tâm tình âm lạnh đó, “Ôn cố tri tân”, đã khiến mọi người ai cũng thấy thời gian ngày hôm đó sao qua quá mau, mặc dù Ban Tổ Chức đã khéo léo dành trọn buổi trưa, để bà con có đủ thời giờ vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa hàn huyên nhắc cho nhau những kỷ niệm thời xa xưa đã trên ba, bốn mươi năm, tại một quê nhà đã xa tít mù xa! Đặc biệt đồng hương Ngô Long, em của anh Ngô Định (tự là Mến), với đôi bàn tay khéo léo, anh Long, từ giả bằng cấp kiến trúc sư, trở thành một tay thợ bánh chẳng những nổi tiếng ngon tuyệt, mà còn là một nghệ nhân đa tài. Anh đã ưu ái làm cho ngày Hội Ngộ Biên Hoà những chiếc bánh kem, bắt bông hoa tuyệt đẹp, với hàng chữ ý nghĩa: “**Mừng Họp Mặt Đồng Hương Biên Hoà**”. Sau khi cắt bánh ăn mừng, mọi người lưu luyến từ giả nhau! Tiệc vui nào rồi cũng phải tàn, trước khi ra về, tất cả cùng chụp ảnh lưu niệm, trao đổi nhau địa chỉ và cùng hẹn nhau vào một lần họp mặt năm tới!

Tối đó, chúng tôi được chị Mai Lan, đưa đi đến bến mua vé du thuyền trên sông Potomac, ngắm nhìn thành phố ven sông của vùng thủ đô Washington D.C. về đêm, ánh sáng muôn màu, rực rỡ của đô thị, đã khiến cho thêm vẻ sang trọng của những địa danh lừng lẫy như Toà Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài...nhìn từ phía xa xa, càng thêm tráng lệ, huy hoàng. Sau chuyến du ngoạn trên sông, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi vì mai sớm khởi hành.

Ngày Chủ Nhật 03/10

Đoàn khởi hành thật sớm cho một chuyến đi du ngoạn Canada: Thác Niagara, Toronto, Ottawa, Montréal. Nhóm của tài xế thiện nguyện là ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đất, gồm 10 người. Nhóm của chị Mai Lan gồm 09 người, kể cả chị Mai Lan. Bác tài thiện nguyện vui vẻ pha trò rằng để chắc ăn không bị lạc đường, lúc nào bác tài cũng ôm sát đít chị Mai Lan (đít xe!). Sau nhiều giờ lái xe, xã hơi dọc đường, vượt đường dài, khoảng xế chiều, chúng tôi đến nơi thác Niagara. Bầu trời lạnh và có nhiều gió. Mọi người đều náo nức muốn đi ngay ra ngắm nhìn tận mắt thác Niagara. Vì gió lạnh, nên ai nấy đều trang bị thật kỹ, nào mũ ni che kín đầu và hai tai, nào là áo chắn gió, che nước....Niagara Fall là Kỳ Quan Thế Giới thuộc Bắc Mỹ, thác là ranh giới giữa Hoa Kỳ và Canada. Khách thường ngoạn có thể mua vé đi tàu chạy đến gần những dòng thác đang cuộn đổ xuống, để tìm cảm giác mạnh! Hay lấy vé đi vào đường hầm Behind the Fall. Hoặc ngồi trên xe ngựa vòng quanh thác (nhưng sao hôm đó, tuyệt nhiên tôi không thấy cỗ xe ngựa nào cả!) Đêm đó, sau khi nhận phòng ngủ ở Canada và đi ăn tối xong, chúng tôi lại trở ra Thác, ngắm vẻ đẹp về đêm, do sự phản chiếu, từ những đèn pha chiếu thẳng vào dòng nước

thác đổ, khiến Niagara càng đẹp hơn với những vòng màu ngũ sắc. Chụp một số hình xong thì ai nấy đều muốn dạo phố về đêm, ông hội trưởng ưu ái khuyến cáo là nếu ai muốn vào một trong số ba Casino tại đây, để thử thời vận, thì xin hãy gọi ông cất giùm tiền, chỉ nên đem theo một số tiền nhỏ để thử thời vận mà thôi!

Ngày thứ Hai 04/10/10 Sau khi ăn sáng tại khách sạn xong, trước khi lên đường đi đến Thành Phố Toronto, chúng tôi được xe đò ngay bên bờ Thác thêm ½ giờ, để chụp hình. Nếu như có nhiều thì giờ, thì sẽ đi ra ngoại ô, để viếng Niagara Park, với chiếc đồng hồ lớn, mặt đồng hồ cũng là mặt đất, trên đó được trồng những thảm hoa đủ màu, tuyệt đẹp tương tự như bên Thụy Sĩ. Trên đường đi, có thể ghé vào Conventory Butterfly, nơi đây có vô số bướm lạ, quý, hiếm, nếu như ta đến đúng vào mùa chúng sinh sản. Nhưng tiếc thay, chúng tôi không đủ thì giờ, đành phải trực chỉ đi Toronto, và trưa hôm đó chúng tôi được viếng phố Tàu thật đẹp và nhộn nhịp buôn bán. Dùng bữa cơm trưa tại đây với món mì vịt quay ngon tuyệt. Sau đó còn giờ đi dạo khu chợ mua trái cây tươi, nơi đây trái cây ngon, đa dạng, nhất là có trái Bòn Bòn, bên Mỹ không có bán. Tôi xin ghi đôi dòng thơ trích từ bài thơ *Thương Nhớ Bòn Bòn* của hai thi sĩ Lâm Sông Đông và Vương Hồng Ngọc, được nhạc sĩ Cao Ngọc Dũng phổ nhạc.

Bòn Bòn, vị ngọt lại giòn. Bậu ơi! Biết thuở nào còn ăn chung.....(LSD)
Ngọt giòn là trái bòn bòn. Chia chung một miếng là mòn đường tim!.....(VHN)

Thế là chúng tôi ai nấy đều mua một ít, kèm thêm nào là bưởi, thanh long, măng cầu... để ăn dài dài, trong khi xe đi chuyển. Đến chiều đoàn vào thủ đô Ottawa, vào khách sạn nhận phòng và nghỉ đêm tại đây.

Ngày thứ Ba 05/10/10. Rời khách sạn, chúng tôi vào phố viếng thủ đô Ottawa. Đoàn 19 người thả bộ thành một hàng dài, băng qua đường như rắn bò ngoằn ngoèo vậy. Vừa đi vừa nói chuyện vang rân. Đến khi vào cửa Shopping Mall, thì mọi người ngạc nhiên trước cảnh trí một shopping quá đẹp, không thua gì bên Mỹ. Đoàn sau đó đến viếng khu toà nhà cổ tráng lệ. Nơi đây mọi người thi đua nhau chụp hình cá nhân, rồi từng toán, rồi cả đoàn, không khí thật là thân tình vui nhộn, kỷ niệm khó quên. Từ giả Ottawa, chúng tôi trực chỉ đi Montréal. Sau khi nhận phòng xong, chúng tôi đi thăm China Town. Phố Tàu tuy nhỏ nhưng rất lôi cuốn, hấp dẫn để du khách tiêu xài. Nhóm của chị Thu Cúc, Hồng và Tuyết thích mua bưởi, chị Thu Cúc đang lựa bưởi ngờ đâu một con ong bay vù ra chích một vết phỏng cườm tay. Bà con lo quá kẻ tìm thuốc thoa, người lấy nước đá, riêng anh Hải thì vội vã đi tìm Giấm... bảo rằng chỉ có Giấm... (giấm gì không biết!) mới chữa hết.

Thế là chị Thu Cúc bị chọc là đề cho... Ong chích!! nên ...đau....Sau đó đoàn về lại khách sạn ngơi nghỉ.

Ngày thứ Tư 06/10/10. Sau khi ăn sáng, đoàn trực chỉ đi thẳng một mạch về Boston, Massachusetts, quê hương của vị tổng thống vừa tài ba vừa đẹp trai, riêng kẻ viết bài này, khi đó còn nhỏ, chưa biết mê tài ba lỗi lạc, mà chỉ biết mê nét điển trai của cố T.T.Kennedy! Trên đường về lại Mỹ, đoàn đã thấy được trùng điệp cảnh rừng phong, núi đồi sắc màu pha lẫn làn nắng ấm mùa Thu, thật là tuyệt đẹp. Bà con ở Texas, California ...lúc nào cũng trầm trồ khen ngợi. Ông tài xế thiện nguyện mấy ngày qua, suốt chặng đường dài đi từ Mỹ qua Canada, rồi đến lúc lại phải chạy vòng trở về Mỹ, lúc nào cũng phải nhìn đít xe chị Mai Lan, mà chạy theo, cho nên bác tài hội trưởng nhà ta tức nước, vỡ bờ, lã lướt qua mặt không bóp kèn chi ráo trời, cả đoàn cùng bắt chước hội trưởng, nghiêng đầu chào, còn kèm theo nụ cười “mim chi Cọp” với tài xế Mai Lan khả ái, đã khiến cho chị dờ ngón nghề trừng phạt “te tua”! Số là, trong khi xe chúng tôi “hiu hiu, tự đắc,” phon phon chạy phía trước, xe chị Mai Lan bây giờ phải chạy sau đít xe chúng tôi, chúng tôi đâu hay rằng đã đến sát biên giới Canada và Mỹ Quốc, sừng sừng phía trước mặt, kia là trạm canh phòng biên giới để vào đất Mỹ. Hồng đang ngồi dẫy ghé phía sau, vội la lên: anh Thắng (tức thắng ngay xe lại). Từ cái tên là anh Đất, trở thành tên anh Thắng! Mọi người lại một phen được cười bể bụng. Rồi thì trong 36 chước, chỉ còn xài chước “chờ”. Wait and see!

Chờ đợi xe chị Mai Lan tới, nhưng bóng xe nàng vẫn biệt tăm, 5 phút trôi qua, rồi 10 phút vẫn không thấy tăm hơi, lúc này mọi người vẫn nghĩ là xe chị có gì trục trặc, vừa định quay xe lại đi tìm, thì chợt lù lù xe chị lướt chậm qua, và cho biết: - **Hãy trút bỏ hết trái cây, nếu không có khả năng xực hết tại chỗ.**

Chùng đó phe ta bên này mới vỡ lẽ ra là xe bên nớ không có vấn đề chi mô tê rứa. Họ tấp lại đâu đó nhâm nha nhâm nhi ba mớ trái cây cho chắc bụng, bỏ thì uông, xong rồi thùng tha, thùng thỉnh lên đường, chỉ là chuyện nhỏ nên không phone cho bên ni biết để thanh toán trái cây đã mua, còn trong xe vậy thôi!

Ôi giờ ời! Mới biết thế nào là đòn thù, khi người đẹp phạt ý! Từ vỡ lẽ một bước sang là vỡ nợ ngay, trái cây bây giờ trở thành của nợ, “xực” ngay thì “xực” thế nào? Ôi! nào là thanh long! nào là bòn bòn! còn ôi chua! chôm chôm! đủ thứ ngũ quả! Mà nếu như muốn bỏ, thì thùng rác nơi “mô” mà bỏ? Thế là chị Tuyết “Phụ Lo” (do chị ngồi phía trước ngay cạnh tài xế) nhanh nhẹn thu nhặt tất cả trái cây của mọi người, gom lại thành một túi to tổ bỏ, vừa vận lúc xe đậu lại trước trạm xét. Anh Thắng đề nghị chị xuống xe bỏ rác. Không nói không rằng, chị nhẩy vọt ra khỏi xe, nhắm thẳng hướng cái thùng đựng rác, được đặt kế bên văn phòng, cạnh trạm xét giấy tờ.

Cứ thế chị tiến lên về chỗ thùng rác, đã khiến ông cảnh sát Mỹ đang đứng trong trạm giặt mình vội phát tay, la oai oái lên: “Ê! Ê!!! Go back....” chỉ tay bảo chị trở lại xe, vì tưởng đâu chị Tuyết định bỏ bom khủng bố vào thùng! Chị Tuyết cũng bất ngờ, hoảng hốt lật đật trở lại lên xe ngồi yên và cả xe cũng im lặng đợi chờ... Sau khi kiểm tra thông hành từng người một đều hợp pháp, ông cảnh sát Mỹ này đến bên chị Tuyết đón nhận bao trái cây, đem đến bỏ vào thùng rác ban này! Theo luật thì không ai có quyền ra khỏi xe.... Một pha giỡn mặt hú vía, mọi người đều cười vui trở lại. Đoàn xe bắt đầu di chuyển về hướng Boston, Massachusetts, chẳng được bao lâu thì vào cơn mưa tầm tã, hình như mọi người lo sợ, nên hết Hồng rồi đến chị Thu Cúc muốn nhắc nhở bác tài xế, thay vì gọi anh Đất, lại cứ kêu anh Thắng....Sau cùng đoàn đến Boston vào nhận khách sạn. Thư giãn một hồi, đoàn rủ nhau xuống viếng thành phố Boston. Lại bị mưa nên hai xe chạy vòng quanh khu phố để thấy được những nét đẹp cổ kính với những toà nhà xưa được xây lên trong khoảng những thập kỷ năm nước Mỹ độc lập, phố xá nhộn nhịp đông người. Đến chiều tối mọi người lại ghé phố Tàu. Nơi đây đoàn được gặp đồng hương Phan Thành Tâm lái xe đến gặp gỡ. Thế là có dịp hàn huyên tâm sự...rồi chia tay.

Ngày thứ Năm 07/10/10. Đoàn từ giả Boston vào buổi sáng sớm nên không bị kẹt xe, trực chỉ hướng về New York. Chẳng bao lâu, hai xe vào thành phố New York. Chị Mai Lan đã khéo hướng dẫn nên mọi người được nhìn thấy nào là thương cảng sầm uất, những toà nhà của tỉ phú Trump, những nhịp cầu vĩ đại, xe chạy tràn ngập các nẻo đường, mà trước giờ chỉ thấy trong phim ảnh, cho đến khi vào China Town thì mới kinh hồn trước cái ồn ào, chật hẹp, muôn người chen nhau ở khu phố này. Chật hẹp đến nỗi không tìm được chỗ đậu xe, đành phải bỏ bà con xuống ăn uống rồi quay xe trở lại rước...Một cảnh tượng khó quên! Sau đó đoàn rời New York đi về hướng New Jersey viếng tượng Nữ Thần Tự Do. Sau khi mua vé, chúng tôi đợi lên tàu, từ nơi này mới thấy thành phố New York tráng lệ, vĩ đại, nổi tiếng trên khắp hoàn cầu. Thế là bà con tha hồ bấm máy chụp hình lưu niệm. Lên tàu, qua đảo viếng khu lịch sử, lưu trữ nhưng di vật của đoàn người đầu tiên đặt chân đến đây gồm: rương, hòm, áo quần, giấy dép, chăn, màn v.v...chụp hình và mua đồ lưu niệm, nhưng không thể đi thang máy để lên viếng tượng Nữ Thần Tự Do được. Thật ra, muốn lên viếng thì phải đi từ sáng sớm... Đoàn chúng tôi dạo quanh đảo chụp hình, rồi ghi danh chụp chung ảnh lưu niệm cho cả đoàn, đi loanh quanh một lúc xem và mua quà lưu niệm, thì các bức ảnh chụp chung cũng đã được rọi lớn ra cho chúng tôi, để mỗi người mai này khi trở về lại phần đất tạm dung, còn một chút gì để nhớ về một chuyến đi, một lần gặp gỡ, họp mặt! Tàu trở lại bờ, chúng tôi lên xe, trực chỉ về lại Virginia, khi đó trời cũng đã khuya. Sau khi nhận lại valise đã gửi bớt tại nhà chị Ba Hạnh (bởi lẽ cho nhẹ nhàng khi đi qua nhiều nơi), chúng tôi đến nhận phòng khách sạn, tắm rửa, nghỉ ngơi, để ngày mai đi thăm Thạch Động Lucerne.

Ngày Thứ Sáu 08/10/10. Viếng Thạch Động Lucerne. Công tâm mà nói, thì tôi đã có viếng một vài thạch động thiên nhiên, hùng vĩ đã được ghi vào Di Sản Thế Giới, thì thạch động này cũng bình thường, không vĩ đại, nhưng có điểm đặc biệt, họ biết dùng một chút tiểu xảo, nên cũng hay hay, đó là việc họ tạo dựng và gìn giữ những khu hồ nhỏ, nước trong như gương phản chiếu trở lại phần nhũ thạch phía trên trần, gương sáng trong của nước sẽ khiến người xem có cảm giác tưởng như nhũ thạch có từ 2 phía trên trần và dưới đất. Ngoài ra, cũng phải khen ngợi cách tổ chức chu đáo, sẵn sàng, gìn giữ di sản quốc gia với lương tâm và tinh thần trách nhiệm cao của con người nơi đất nước văn minh, tiến bộ. Và cũng với tấm vé đó, chúng tôi vào xem phòng triển lãm trưng bày tất cả các loại, kiểu xe nổi tiếng như Ford, Chevrolet, Dodge, G.M.C., Mercedes, ..v.v... của những thời xa xưa, chỉ dành cho những ai có tiền rủng, bạc bẽ hay quý tộc thích xài. Chuyến đi dự định xem rừng phong ở Skyline phải huỷ bỏ vì sắc màu chưa đủ vàng Thu. Đoàn về lại Virginia, tối đó, để chia tay với một vài thành viên phải rời đoàn sớm, đoàn đã ăn chung tại nhà hàng Minh, nổi tiếng ngon, ở vùng Hoa Thịnh Đốn.

Ngày thứ Bảy 09/10/10. Có nhóm người hồi cư sớm như anh chị Sang, Tình, anh Hải đã chia tay mọi người và là ngày tự do sinh hoạt, đoàn chia ra ba nhóm nhỏ: nhóm đi theo chị Mai Lan, gồm có anh Huỳnh Thôi, Anh chị Chí, chị ThịLang Wells, viếng vùng Washington, D.C. Nhóm thứ hai gồm có ông Hội Trường, chị Tuyết ra nơi hẹn gặp anh chị Kiều và Oanh, chị Xuân và cô em, ăn cơm gia đình do anh chị Kiều & Oanh mời. Nhóm thứ ba gồm chúng tôi Mỹ, Phát, Vương Hồng Ngọc, được vợ chồng anh Thái Tia, chị Mai đưa đi viếng nhà của vị Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ G. Washington. Tối thứ Bảy, các thành viên còn lại, đều tụ họp tại nhà chị Ba Hạnh, để cùng dự chung nhau bữa tiệc trước khi chia tay, để rồi mỗi người về lại trú quán của mình. Nơi đây, tôi xin có đôi lời tri ân đến chị Ba Hạnh và g/d, cùng g/d họ Thái (Thái Ngọc Dung, anh chị Thái Tia) đã đóng góp công sức, chuẩn bị, nấu nướng, dọn đãi liên tục, không màng công của khó nhọc, đã bỏ ra để đóng góp cho đoàn có được khoảng thời gian đẹp, trong khi đi thăm thủ đô, cho đến tận ngày cuối, tuy rằng còn lại ít người, chị Ba vẫn lo bữa ăn ngon miệng, đặc biệt với chiếc bánh kem ngon, bông hoa màu sắc hài hoà, tươi đẹp, thêm hàng chữ TAM BIỆT thật ý nghĩa, vẫn duy nhất do bàn tay nghệ nhân là anh Long đã chính tay làm lấy. Xin thêm một lần khen ngợi và cảm ơn đến đồng hương Ngô Long.

Riêng cá nhân tôi, xin phép được cảm ơn tất cả những đóng góp của từng cá nhân, cho chương trình **Hương Bưởi Lan Xa II** này, vì qua đó, tôi đã tìm lại được tin tức của một người bạn gái sau 40 năm, mà người bạn này lại là cô em ruột của chị Ba Hạnh. Xin cảm ơn chị Mai Lan, một hướng dẫn viên rất chuyên nghiệp và rất lịch duyệt. Sau cùng xin cảm ơn ông Hội Trường Lâm Sĩ Đất, đã tạo cơ hội cho mọi người, có được dịp họp mặt, du ngoạn, đã kết nối được tình đồng hương Biên Hoà đến với nhau từ những chân trời xa xôi, dù vợ! Cảm ơn công khó đã tự nguyện làm tài xế lái xe hơn 2500 miles, không lấy tiền công, đã hy sinh cho đoàn được vui vẻ thưởng ngoạn, vào những lúc ông phải ngồi đó một mình ôm tay lái, đậu xe chờ đợi ở những nơi không được phép đậu xe. Xin tán thán công đức này của ông Hội Trường. Xin chúc tất cả Quý đồng hương và quý thân hữu luôn khang kiện, có một sức khoẻ tốt, trên đôi chân vững vàng, để còn tiếp tục tham dự họp mặt vào những lần kế tiếp. Trân trọng trong niềm hy vọng sớm gặp lại.

Bảo Châu (từ Italy)