



BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 118

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

A 501(c) (3) Non-Profit Organization Tax ID: 20-0094475

10731 TRIOLA LANE. HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-922-5638 ** EMAIL: datlam1951@yahoo.com

Web Site: www.hoiaihuubienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2013, TẠI HOUSTON, TEXAS

LỜI CẢM TẠ

Trong tinh thần “Uống Nước Nhớ Nguồn” cảm tạ bậc tiền nhân đã góp công tạo dựng Biên Hoà, ngày Chủ Nhật 24 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm Quý Tỵ), Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh được tiếp tục tổ chức ngày Lễ Vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên lần thứ 11, tại thành phố Houston, tiểu bang Texas thuộc Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Ngày Lễ Vía hoàn tất và đã đạt được sự thành công viên mãn.

Chúng tôi, xin được đại diện Ban Chấp Hành và Ủy Ban Lễ Vía Đức Ông, chân thành cảm tạ tất cả Quý Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời giờ quý báu đến tham dự và góp phần lễ vật cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm và ấm cúng.

Chúng tôi cũng xin được gửi lời thân chào đầy chân tình và lòng biết ơn sâu xa đến Quý Đồng Hương ở khắp nơi như Hoa Kỳ, Úc Châu, Ý, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Việt Nam... đã không về được, gửi tài vật cũng như hiện kim để được cúng dâng của lễ tạ ơn, nhân ngày Lễ Vía Đức Ông năm nay.

Xin chân thành cảm tạ tất cả Quý Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà đã hy sinh mọi việc riêng tư để cùng chung lo tổ chức cho buổi lễ được thành tựu và viên mãn.

Kính chúc Quý Vị và Gia Quyên luôn được an khang và thịnh vượng, và cầu xin Đức Ông hiển linh luôn phù hộ độ trì cho tất cả chúng ta, con dân Biên Hoà khắp nơi trên thế giới.

Trân trọng.
TM/BCH/HAHBH
HT Lâm Sĩ Đắt

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU CÚNG LỄ VÍA ĐỨC ÔNG 2013

Trương Văn Mạnh (OH) \$50, Lưu Phước (TX) \$50, Lôi Phát (Italy) \$50, Nguyễn Hữu Hùng (KS) \$50 bông hoa và trái cây, La Năm (TX) sừng sa, chè đậu, Lâm Sĩ Đắt (TX) 300 chả giò, 20 cây chả lụa, 240 chai nước lọc, 01 thùng quýt, Nguyễn Thị Đậm (TX) \$200 mua 01 con heo quay và trái cây, Đồng Khánh Market (LA) 01 con heo quay, Giãn Bội (Biên Hoà) 01 con heo quay, Nguyễn Văn Bi (TX) 07 trái bưởi, 50\$ mua quýt và mâm ngũ quả, Hà Diệu Minh (TX) nhang đèn, Như Hạnh (TX) 2 mâm đồ chua, Tiến & Vân (TX) rượu cúng, lồng đèn, sừng sa, Nguyễn Kim Toàn (VA) \$100, Thái Ngọc Dung (VA) \$100, Liêng Nữ Trung (CA) \$20, Liên Nguyễn (WA) \$20, Trần Thị Ba (Huệ) (CA) \$100, Nguyễn Văn Lợi & Mai (CA) \$100, Lê Văn Thông & Ánh (GA) \$30, Phan Thị Nga (KY) \$20, Trương Bồn Thân (HI) \$50, Trần Văn Hùng (TX) \$30, Kiêm Bruning (TX) \$30, Tiêu Cửu (TX) \$50, Nguyễn Ngọc Sơn (TX) \$20, Bành Thiệu Mai & Tài (TX) 2 mâm mì xào, Trương Thị Ngọc Hương (Thụy Sĩ) 01 mâm bánh bao, Giãn Huê (Đan Mạch) 01 mâm bánh bao, Giang Đông (LA) 01 mâm bánh bao, Lê Văn Dữ (TX) 01 mâm cơm chiên và bông cúc chung bàn thờ, Thái Thị Sanh 80 ổ bánh mì, Hồng Vân Bakery (CA) \$100, Nguyễn Kim Lộc & Nghĩa (IL) \$100, Từ Liên (IL) \$20, La Nhung (CA) \$50, Trần Anh (Úc) \$30, Trần Bông (Úc) \$30, La Minh (WA) \$50, Bác Hiên (TX) \$20, Trần Thị Kim Thảo (TX) \$100, Hồng Ledford (TX) \$40, Chì Lê (TX) \$10, Ngũ Ánh Nguyệt (TX) \$20, Trần Văn Sang (TX) \$30, Nguyễn Thị Tinh (TX) \$30, Hà Đăng Minh (TX) \$50, Đỗ Thị Minh Tâm (TX) \$50, Thanh Nhã (TX) \$20, Ngô Khương An & Huyền \$50 và 2 chậu cúc, Madison & Jasmyne Roberts (TX) \$10, Huỳnh Văn Tâm \$20.

QUA CHỢ ĐỒN

Văn Lang

Nằm phía tả ngạn Phước Long Giang (sông Đồng Nai), có một khu làng nằm bên một địa thế đặc địa, nối các vùng với những giao lộ cả đường bộ hành và đường thủy. Vào những năm 1778, trong cuộc giao tranh giữa quân Tây Sơn và nhà Nguyễn, quân Tây Sơn đã dựng đồn lũy phía tả ngạn sông Phước Long giao chiến cùng nhà Nguyễn tại Nông Nại Đại Phố. Do dựng đồn lũy ở khu vực này, dân nhóm tụ và bắt đầu mua bán họp nhóm, thành chợ nhỏ rồi thành chợ lớn gọi là Chợ Đồn. Dù bao thay đổi thăng trầm, tên chợ bị con người đổi thay, song tên Chợ Đồn vẫn như một địa danh nằm lòng người dân nhiều nhất.

Thuở trước chợ nằm sát mé sông, về sau do nhu cầu phát triển nên chợ bị dời lên khu gò cao như hiện tại và sinh hoạt từ ngày đó đến bây giờ ngót cũng đã hơn trăm năm. Chợ có hai mặt tiền, một mặt giáp đường liên hiệp Biên Hoà – Sài Gòn; mặt thứ hai giáp giao lộ nội địa chạy từ Tân Vạn lên khu Tân Hạnh đi Tân Uyên, Tân Tịch... Chợ Đồn xưa bán các mặt hàng nhu yếu, thức ăn hàng ngày. Thuở trước, Chợ Đồn nổi tiếng với đặc sản bánh phồng và những nông sản mà người dân tự trồng trọt. Những buổi sớm tinh mơ chợ nhóm họp tụ thuở nào, những bà mẹ tằng tảo trong buổi chợ sớm mơ. Chợ Đồn còn nhắc nhớ những dải tạp phô của mấy chú Tàu đến đây sinh cơ cũng đã hai ba đời. Nổi tiếng nhất là tiệm mì Chú Di ở đầu dốc chợ gần trạm xe lửa, xích đến một chút có tiệm thuốc của thầy Bắc Cây Lớn, phía cuối dốc thì có tiệm bán tạp hoá phẩm của Chú Kèm... rồi bà Tư bán bún, chị em nhà bà Hai Liễu bán bún tươi, bà Năm bán dưa mắm nêm... tất cả những tên người, tên nơi thân thuộc như in hằn như những trang sử của Chợ Đồn, lưu tâm trong lòng những người con dân bản sở.

Cũng như bao khu chợ khác, Chợ Đồn có tự bao giờ, không ai có thể xác định được. Chợ là một nét văn hoá đặc sệt của miền Nam Phần, là nơi để những con người vất vả trao đổi những sản phẩm do chính sức lao động và mồ hôi của họ làm ra, rồi đổi lấy những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Có người ra chợ ngồi như một thói quen cố cựu, một thúng rau nhỏ cũng ngồi cho hết phiên chợ, chỉ mong sống được trong bầu không khí rộn ràng, tấp nập của người người. Con người ta vẫn cố giữ cái nét văn hoá lịch sử truyền thống thủ công, để giữ hồn cho chợ của người Việt. Khu Chợ Đồn, những năm 60-70 của thế kỷ trước cũng trừ danh những món ăn nổi tiếng không kém, nem nướng, banh canh đầu cá... của tiệm Hồng Hoa đến nay hoạt động cũng được ba đời luôn hấp dẫn những người phương xa tìm đến.

Người Biên Hoà thì xem Chợ Đồn như khu vực cận ngoại ô với phong cảnh yên bình, sông nước và những người dân chất phát. Những buổi chiều cuối tuần các cặp nam thanh nữ tú, đi chơi vùng núi Châu Thới, vãng cảnh chùa hay du ngoạn tại khu suối Lò Ô, trở về thường ghé thưởng thức món nem nướng cuốn bánh tráng với rau sống hay tô bánh canh đầu cá thơm phức nóng hổi, những ngày này quán Hồng Hoa rất đặc khách. Khu vực Chợ Đồn còn là khu vực còn sót lại những lò gốm phát triển khá mạnh, như thời của ông Năm Trí, gốm Dona, và vài chỗ làm lò lu... tạo nên cho vùng Chợ Đồn một vị thế là một vùng cận đô với những làng nghề truyền thống đặc sản của khu vực cũng xứng danh là một phần của xứ Bưởi thân thương.

Tất cả giờ chỉ còn một phần nhỏ và một phần trở thành dĩ vãng xa xôi, mà ít người còn nhắc nhớ, họa chăng chỉ những con người còn mang chút dư vị hoài cổ còn luyện chút tiếc thương kỷ niệm đã đi qua!



Ban Hương Chức Xã Bưởi Hoà



Đám cưới đi qua Chợ Đồn Cũ

Tạ Ôn

Tạ ơn tổ tiên mấy ngàn năm dựng nước
Dùng máu xương tô thắm mảnh dư đồ
Người ngã xuống trăm ngàn người đứng dậy
Để nghìn thu dân tộc khỏi vong nô!
Chúng con ngày nay sống đời lưu xứ
Nhưng tâm hồn hướng vọng cõi quê hương
Không phút nào chúng con quên đất mẹ
Trọn lòng thương thao thức chốn quê buồn.

Tạ ơn người chiến binh nay phế tật
Đã anh hùng máu thấm bãi sa trường
Xin cầu nguyện người hy sinh khuất bóng
Thôi vắn vường cõi thế mãi u buồn!
Tạ ơn những người còn đang tranh đấu
Cho quê hương rực sáng nghĩa nhân quyền
Trọn tuổi đời rực tàn trong lao lý
Che chở người có hồn nước thiêng liêng!

Xin tạ ơn những người dân bản địa
Đã mở lòng đón tiếp kẻ tha phương
Và chia sẻ giúp ta đời ổn định
Trong vòng tay kết chặt những tình thương!
Cám ơn nông phu tháng ngày gian khổ
Cho nhân gian được trọn bát cơm đầy
Người công nhân suốt ngày luôn lao碌
Xây dựng nhà che chắn gió mưa bay.

Xin tạ ơn đồng hương ta đoàn kết
Biết giữ gìn bản sắc của quê hương
Các bé thơ nói năng rành tiếng Việt
Biết dân ta ngàn thuở vẫn kiên cường.
Xin tạ ơn mẹ cha đời lam lũ
Vì bầy con sức lực sớm suy tàn
Mãi ghi nhớ những lời cha nhắn nhủ:
“Hãy gìn lòng cùng tổ quốc giang san”

Hàn Thiên Lương (Mùa Tạ Ôn 2013)

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU ỦNG HỘ HỘI

Nguyễn Văn Tạ (CO) \$50, Liêng Nữ Trung (CA) \$70, Nguyễn Văn Phó (CA) \$20, Thị Lang Wells (TX) \$50, Lê Văn (NC) \$50, Lê Ngọc Sâm (VA) \$30, Trần Thị Ba (Huệ) (CA) \$50, Nguyễn Văn Lợi & Mai (CA) \$50, Lê Văn Thông & Ánh (GA) \$70, Tâm Trương (TX) \$50, Trần Văn Hùng (TX) \$30, Kiêm Bruning (TX) \$100, Du Sử (CA) \$50, Tiêu Cửu (TX) \$50, Huỳnh Văn Thôi (GA) \$30, Trương Minh Sung (CA) \$30, Trương Thị Thanh Thủy (France) \$30, Lâm Ngọc Diệp (WA) \$50, Nguyễn Thị Bạch Liêng (CA) \$30, Trần Đại Tân Á (IL) \$50, Hồ Thủy (TX) \$50, Nguyễn Kim Lộc (IL) \$100, Huỳnh Thị Ngọc Ánh (TX) \$50, Hà Đăng Minh (TX) \$50, Đỗ Thị Minh Tâm (TX) \$50, Nguyễn Biên Hùng (TX) \$50, Lê Văn Thôi (TX) \$30, Trần Thanh Hùng (TX) \$30, Hồng Vân Bakery (CA) \$100, Hồ Thị Nguyệt (CA) \$50.

TỦ SÁCH VĂN HOÁ HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ - ÁN HÀNH BỘ SÁCH VĂN ĐÀN XỨ

BUỒI: Thầy Phạm Ngọc Quỳnh (Canada) \$200, Đỗ Ngọc Lê & Phạm Tuấn Tài (Texas) \$200 dollars, Lâm Hoàng Minh (TX) \$ 50 dollars, Cao Đình Danh (TX) \$50 dollars, Lâm Sĩ Đắt (TX) \$1000 dollars, Lâm Ngọc Dung (TX) \$50, Trần Thị Dung (TX) \$500, Nguyễn Văn Đáng (NC) \$130.33.

CHÙA BÀ THIÊN HẬU BỬU LONG: Nguyễn Văn Đáng (NC) \$50, Lâm Sĩ Đắt \$100. **SÁCH CỤ LAO PHỐ:** Nguyễn Tấn Thanh (CA) \$30, Nguyễn Văn Đáng (NC) \$20, Dương Văn Y (CA) \$300, Nguyễn Thị Xuân Yến (NC) \$20.

Chùa Phước Hội: Cao Đình Danh (TX) \$100. **NGÔI ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HỌ ĐẠO BIÊN HOÀ:** Cổ Kim Hồng Trang (TX) \$20.

Phân Ưu

Được tin buồn Thân Mẫu của đồng hương Phan Mỹ Thể là Cụ Bà Phan Thành (nhũ danh Nguyễn Thị Quý), Pháp Danh Diệu Cường, sinh năm Nhâm Tuất, tại Tân Uyên, Biên Hoà, đã từ trần vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 02 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 29 tháng 9 năm Quý Ty) tại Cagnes - Nước Pháp. Hưởng Thọ 92 tuổi. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu đến đồng hương Phan Mỹ Thể và toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Quý sớm được tiêu điều nơi Miền Cực Lạc, Cõi Niết Bàn.

Đồng Kính Bái

Gia đình Trần Quang Khôi - Gia đình Cô Ba Hạnh Dương - Ông Bà Châu Kim Nhân - Ông Bà Lâm Sĩ Đắt - Ông Kim Cao - Ông Bà Lai Kim - Ông Bà Lý Thanh Phi - Ông Bà Đỗ Như Thạch - Ông Bà Trịnh Văn Kiều - Lâm Á Nải và Lâm Lại Hương - Thái Ngọc Dung và phu quân - Thái Hiến Trung và phu nhân - Thái Thảo và phu nhân - Lý Quốc Tài - Phan Mạnh Dũng - Trương Thị Ngọc Hương - Trương Thị Thu Hà.

Phân Ưu

Được tin buồn đồng hương Nguyễn Văn Đức, Pháp Danh Chân Minh, sinh ngày 01 tháng 8 năm 1946 tại Tân Phú, Công Thanh, Biên Hoà đã từ trần vào lúc 5:35 chiều ngày Thứ Bảy 02 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 29 tháng 9 năm Quý Tị), tại tư gia ở San Antonio, Texas. USA. Hưởng thọ 68 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh đồng hương Nguyễn Văn Đức sớm được siêu thăng Miền Tịnh Độ.

Phân Ưu

Được tin buồn Thân Mẫu của đồng hương Lữ Công Tâm là Cụ Bà Lữ Văn Toàn (nhũ danh Nguyễn Thị Vinh), Pháp Danh Diệu Hạnh, sinh năm 1920, đã từ trần vào lúc 4:35 chiều ngày Chúa Nhật 03 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 01 tháng 10 năm Quý Tị), tại Long Thành, Biên Hoà, Việt Nam. Hưởng thọ 94 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Vinh sớm được siêu thăng Miền Tịnh Độ.

Phân Ưu

Được tin buồn Bào Huynh của đồng môn Lê Thanh Nhanh là đồng hương Lê Kỳ Quang đã từ trần tại bệnh viện Nguyễn Trãi, Sài Gòn, Việt Nam.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh đồng hương Lê Kỳ Quang sớm được siêu thăng Miền Tịnh Độ.

Đồng Kính Bái

Nhóm Thân Hữu Ngô Quyền

Phân Ưu

Được tin buồn Em Rẻ của đồng hương Ngũ Ánh Vân (cựu học sinh Ngô Quyền), Phu Quân của đồng hương Ngũ Thị Ánh Xuân là Giuse Nguyễn Văn Quỳnh, cựu Trung Úy Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà, sinh ngày 25 tháng 5 năm 1949, tại Bùi Chu, Việt Nam, đã từ trần vào lúc 8 giờ 05 phút sáng ngày 14 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Ty) tại Houston, Texas. USA. Hưởng thọ 65 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin Thiên Chúa thương xót cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Quỳnh sớm được về Nước Thiên Đàng.

Phân Ưu

Được tin buồn con trai của cựu Giáo Sư Đào Đức Thiện là Giuse Đào Đăng Khoa, sinh ngày 08 tháng 4 năm 1973 tại Hố Nai, Biên Hoà, đã từ trần vào lúc 6:35 phút chiều ngày Thứ Bảy 16 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 14 tháng 10 năm Quý Ty) tại Houston, Texas. Hưởng dương 41 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin Thiên Chúa thương xót cho linh hồn Giuse Đào Đăng Khoa sớm được về Nước Thiên Đàng.

Phân Ưu

Được tin buồn Cụ Bà Đinh Thị Khuyên (phu nhân của cố Giáo Viên Võ Văn Thời dạy lớp Pháp Văn và Tiếp Liên tại trường Tiểu Học Bồ Túc Nguyễn Du, Biên Hoà), Pháp Danh Thích Nữ Thiện Đức, đã từ trần ngày 17 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 15 tháng 10 năm Quý Ty) tại Victoria, Australia. Hưởng thượng thọ 96 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Bà Võ Thị Khanh (Melbourne, Australia), Bà Võ Thị Khánh (Sài Gòn, Việt Nam), Ông Võ Văn Thành (Bửu Long, Biên Hoà, Việt Nam) và toàn thể tang quyến. Nguyên xin hương linh Cụ Bà Đinh Thị Khuyên sớm về dưới chân Chư Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, an nhàn nơi Cõi Niết Bàn.

Đồng Kính Bái

Gia đình Lâm Sĩ Đát (Houston, Texas. USA)

Gia Đình Nguyễn Văn Đáng và Huỳnh Lê Tuyết (Cary, North Carolina. USA)

PHỤ BẢN BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 118
PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2013, TẠI HOUSTON, TEXAS.

RÌ RÀO THÔNG VÃY ... CHÓI NGỜI ÁNH SAO...

Lưu Phương

Nếu có ai hỏi: “cây thông Noel đẹp nhất ở đâu?”, chắc chắn tôi sẽ trả lời: “Là cây thông bạc ở nhà bà nội thuở xưa!”. Rất có thể mọi người sẽ cười rằng tôi có tâm nhìn hạn hẹp, theo chủ nghĩa cá nhân nhưng bởi mọi sự so sánh đều khập khiễng và mọi nhận định đều chỉ mang tính tương đối nên tôi vẫn cứ cho rằng ngọn thông bạc cùng ngôi sao lộng lẫy trên đỉnh thông cứ chớp tắt không ngừng của đêm Noel năm ấy cứ nằm mãi trong ký ức của tôi - không hề phai nhạt...

Cứ mỗi độ trời trở lạnh, không khí Giáng Sinh tràn ngập phố phường, thì tôi lại nhớ về mùa Noel nọ, lúc hãy còn là đứa bé “chưa kịp lớn”, nhưng cũng không còn nhỏ nhút nữa rồi.....Chiều hôm đó, tôi (cũng như bao kẻ có đạo khác) nôn nao mong được rời lớp học để về nhà sớm, chuẩn bị cho buổi lễ đêm, phải đến giờ tan học thì tôi mới được ra khỏi trường. Vừa mệt, vừa vui, tôi ba chân bốn cẳng chạy khỏi khoảng sân rộng mênh mông của trường Dục Đức, phóng vèo về nhà. Cô Bảy đã chuẩn bị sẵn mâm cơm để cả gia đình lúc đó (gồm ông bà nội, cô Bảy và tôi) ăn để có thể đến nhà thờ sớm, trước khi vào lễ để kịp tập dượt các tiết mục mình sẽ tham dự trong đêm lễ lớn này.

Vội vã lùa cho xong chén cơm, tôi nhanh chân thay chiếc áo đầm trắng, cổ chemise viền đỏ (không hiểu sao đã hơn ba mươi năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết của cái áo này, dù đã quên rất nhiều chuyện to tát hơn nó kia chứ?). Rồi leo lên yên sau chiếc honda dame để cô Bảy chở đến nhà thờ. Ngôi nhà thờ Tin Lành đã dần hiện trước mắt tôi! Tuy không thơ mộng như “nhà thờ nơi cuối phố - thấp thoáng sau ngàn dâu” ở xứ Đà Lạt mù sương của thi sĩ Nhất Tuấn, nhưng đối với tôi thì ngôi nhà thờ gần Dốc Sỏi này cũng hay ho không kém bởi những dây leo xanh ngắt phủ quanh các bức tường và đặc biệt nhất là mấy chậu cây to với những chiếc lá thuộc bài nằm trong sân, ngay trước cửa chính vào thánh đường luôn tạo cho tôi sự tò mò xen lẫn phần khích mỗi khi cầm chiếc lá ấy trên tay rồi cứ bán tin, bán nghi, chẳng hiểu nó quả thật có công dụng giúp mình dù cứ lười lỉnh, không chịu nhét chữ nào vô đầu mà vẫn luôn trở thành học sinh giỏi hay không?

Ôi, cái thời ngây ngô ấy giờ đã quá xa rồi! “tìm đâu, biết tìm đâu, đâu tìm?” (Hoàng Thi Thơ). Đã vào lễ! Tôi nhấp nhộm không yên trong hàng của dàn đồng ca thiếu nhi, cứ nhóng người, mở to mắt hết cỡ nhìn lên ban hát lễ của người lớn đang đứng trên bục giảng, cố tìm dáng dấp thân quen của cô Bảy, cô Mai “ga” (vì ở gần ga xe lửa), cô Oanh (con bà Sáu Bì),... và một số người thân khác,... để rồi thâm ganh tị với chiếc áo dài trắng họ mặc trên mình. Chao ôi, sao mà đẹp đẽ và thánh thiện đến như vậy kia chứ? Cứ nhìn, cứ mơ ... và ước ao ngày nào đó, đến phiên mình sẽ được khoác chiếc áo dài trắng tinh tuyền nọ, vĩnh viễn không còn mặc cái áo đầm trẻ con này nữa rồi, tôi đã trải qua trọn buổi lễ ở nhà thờ lúc nào không rõ. Và cũng oái oăm làm sao, khi đã được toại nguyện – không còn mặc chiếc áo đầm “petite” nữa- và đã khoác nhiều chiếc áo dài trắng lên người thì tôi lại ước ao được trở lại với chuỗi ngày thơ ấu xưa, để có thể mặc vừa chiếc áo đầm thuở nọ?

Tan lễ, tôi về nhà với cô Bảy để chuẩn bị cho buổi réveillon. Chà, nghe được thức suốt đêm là tôi cảm thấy vô cùng hào hứng rồi! Và nhất là có cảm giác “mình đã lớn” vì được dự “ké” với người lớn. Có lẽ cô gái “đi chùa Hương” cũng có hết tâm trạng như tôi lúc này mà thôi! Bàn tiệc dọn lên vừa xong thì nhóm thanh niên sinh hoạt ở nhà thờ đã kéo tới khá đông khiến bà nội tôi vui hơn một chút. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng những cuộc vui linh đình như thế đã gọi lại ký ức huy hoàng, vui vẻ thuở xưa mà đã khá lâu rồi, gia đình nội tôi không còn tìm thấy được – kể từ khi vận nước đổi dời

Tiếng cười nói huyên náo vang lên khắp nhà, ai ai cũng tìm chuyện để làm. Các nam thanh niên thì nhấc ghế đứng lên cao để treo những hộp quà lên cây thông, còn các cô thì phụ cô Bảy dọn tiệc,...lúc này thì tôi đã trở thành kẻ thừa thãi vì giữa cuộc vui chung đang hồi nhộn nhịp thì chẳng ai còn nhớ đến sự hiện diện của con nhóc này nữa rồi. Nhờ đó, tôi thoát khỏi chân sai vặt (“loong toong”) của cô Bảy và tự tìm cho mình một góc khuất để cùng dự buổi lễ nửa đêm đầy long trọng này.

Trong lúc mọi người vui vẻ đàn ca, hát xướng mừng đêm Chúa ra đời thì mắt tôi cứ trĩu dần, khép chặt lại,... và chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ...

Dụi mắt mấy cái liền, tôi mới tạm thoát khỏi giấc mộng và bất chợt nhìn lên ánh sáng rực rỡ của ngôi sao to ngay chóp ngọn thông bạc. Trong màn đêm huyền hoặc, ánh sao bỗng dung chói loà... sáng, sáng... như ngọn đuốc giữa đêm đông... . Cùng với màu bạc của cây thông, ánh sao ấy đã theo tôi suốt một quãng đời thơ dại... đến tận bây giờ..., cho tôi biết rằng “ký ức đẹp trong lòng mỗi người sẽ bất tử”!

Đêm khuya, sương lạnh, gió thổi vi vu,... tôi nghe như tiếng ngọn thông thuở ấy xào xạc đong đưa, nhắc nhớ về một đêm đông không thể nào quên trong đời.

“Biên Hòa vẫn mãi trong tim tôi...”

Lưu Phương



Mẹ Là Nữ Vương

*Lạy Nữ Vương vũ trụ
Là Đấng làm trung gian
Giữa người và Thiên Chúa
Nơi ẩn náu nỗi niềm*

*Hy vọng của chúng con
Xin cho hàng giáo phẩm
Yêu mến lửa công chính
Cho các đấng tu trì*

*Luôn hoà thuận yêu thương
Cho tín hữu chúng con
Biết tìm về Chân Lý*

Nguyện Cầu

*Lạy Mẹ Maria Trinh Nữ
Thánh thiện và đau khổ
Xin cầu cho chúng con
Biết mến Chúa yêu người*

*Đừng biếng lười cầu nguyện
Như lời Mẹ đã khuyên
Việc bác ái phải siêng
Cho con luôn trung kiên*

*Theo Mẹ sống vẹn tuyền
Triền miên con phạm tội
Dương gian con nhiều lỗi
Hay coi trọng cái tôi*

*Tìm về Mẹ Mân Côi
Xin giữ trọn giao bôi
Cho Đức Tin phục hồi
Đáp bồi thêm nhân đức*

*Cho Giáo Hội hiệp nhất
Con cháu về chính trực
Gia đình xin tỉnh thức
Lời thực dâng Mẹ hiền.*

Teresa Tuyết Som Trần

NHÀ THỜ BIÊN HOÀ

Nguyễn Văn Đăng
(Cary, North Carolina, USA)

Khi làn sóng truyền đạo Thiên Chúa vào Việt Nam cách đây mấy trăm năm, Lễ Giáng Sinh, mừng ngày Chúa ra đời được cử hành vào thời gian đầu lúc nào, không thấy có tài liệu ghi chép. Theo lịch sử, thì có sự tiếp xúc với các Nhà Truyền Giáo Thiên Chúa đầu tiên của các nước Âu Châu như Bồ Đào Nha, Pháp, Anh vào Đại Việt ở vào cuối thế kỷ XVI (1533) đến đầu thế kỷ XVII (1659), thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nhưng chỉ là bước đầu không chánh thức. Cho đến năm 1666, có hai giáo sĩ người Pháp từ Xiêm La lên vào Đàng Trong, làm lễ đạo Thiên Chúa, cho một số người dân trên sông Đồng Nai, trước sự hiện diện của vị quan triều đình Huế. Thời điểm này, chưa phải là nước Đại Việt chính thức công nhận đạo Thiên Chúa.

Đầu thế kỷ XIX (1802) Chúa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua, hiệu Gia Long, thống nhất lãnh thổ, đặt tên nước là Việt Nam, nhớ lại trước kia chịu ơn vị Linh Mục Pháp là ông Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) đã nhờ nước Pháp giúp đỡ ở thời lưu vong, nên vua Gia Long ban hành tự do tôn giáo, tự do đi lại truyền đạo trong nước. Như vậy từ thời gian này việc truyền đạo Thiên Chúa từ Tòa Thánh La Mã vào Việt Nam rất thành hành. Năm 1850 tỉnh Biên Hoà, Gia Định, Định Tường, và Vĩnh Long là một địa phận đạo Thiên Chúa Đàng Trong.

Ngôi nhà thờ Thiên Chúa Biên Hoà (toạ lạc nơi hiện nay) đã được đức cha Wibeau làm phép thánh ngày 12-11-1872, là một ngôi nhà thờ Thiên Chúa (Công Giáo) duy nhất trong thành phố Biên Hoà, lúc đó Pháp đã chiếm thành Biên Hoà, dân bản xứ phải chịu sự đô hộ của chánh quyền Pháp. Mãi cho đến sau 1954, lớp người Công Giáo từ miền Bắc di cư vào Nam, từ đó có nhiều nhà thờ được xây theo từng giáo xứ. Dựa vào các yếu tố lịch sử trên thì mùa Lễ Giáng Sinh mừng chúa Jesus ra đời đã từng được người Pháp cử hành đầu tiên năm 1872, cho đến nay trên 100 năm tính đến ngày mất nước vào tay Cộng Sản.

Ở vào địa thế thuận lợi cho giáo dân thường xuyên lui tới làm lễ. Nhà thờ Thiên Chúa Biên Hoà, có dáng dấp các thánh đường La Mã, mặt tiền hao hao giống "nhà thờ Đức Bà" (Notre Dame de Paris), trông rất đẹp cổ kính và nguy nga được xây ngay mặt lộ chính trong tỉnh lỵ, mặt tiền chánh diện nhìn qua Tòa Bó Biên Hoà thẳng ra sông Đồng Nai. Ngôi nhà thờ không lớn bằng "Vương Cung Thánh Đường" của Sài Gòn, chứa không hơn 200 đạo hữu đi lễ, vào thời kỳ sau này đông dân đi lễ, nên phải đứng nối dài ra tận cổng. Nhà thờ thuộc xã Bình Trước gần chợ tỉnh, và trường học, trên đường Hàm Nghi, con đường dài đi qua nhiều xã. Từ những ngày ban đầu chúng tôi rất xa lạ đối với tôn giáo du nhập từ phương Tây, từ khi bước chân vào trường học dần dà mới thấm nhuần được cái ý nghĩa của đạo lý triết học Thiên Chúa là đem lại sự bình an cho nhân loại, có được một đời sống yên vui ấm no cho người trần thế, trong khi đất nước tôi giặc giã triền miên, làm cho dân lành khốn khổ không tạo nổi một đời sống tương đối ấm no bình an. Cũng vì mục đích trên mà hàng ngàn năm trước Đức Chúa Jesus giáng trần, Ngài được sanh ra vào ngày 25 tháng 12 năm 354, Đức Giáo Hoàng Libêro thuộc Toà Thánh La Mã, công bố ngày 25 tháng 12 chánh thức là ngày "Lễ Giáng Sinh" Chúa Jesus.



Thời đó còn phôi thai, đối với văn hoá văn nghệ (toàn Pháp), mỗi lần có lễ hội, trường Tiểu Học Bó Túc Biên Hoà (Nguyễn Du) là nơi được "mượn sân" để phục vụ người đi dự lễ hội, bằng những màn chiếu bóng phim trắng đen, máy chiếu 16 ly, dễ di chuyển, của Ty Thông Tin tỉnh. Một kỳ Lễ Giáng Sinh nhằm vào phong trào kháng chiến đang bùng phát của Việt Minh, trước giờ lễ "giữa đêm" bỗng tiếng nổ lớn chất chứa xuất phát từ phía sau màn bạc. Sợ quá người lớn trẻ con kéo nhau chạy ra đường Hàm Nghi, tiếp theo vài tiếng súng nhỏ, sợ quá té đè nhau núp sát đất dọc lề đường Hàm Nghi, từ trường học cho đến cái đường muông, có hàng rào bông búp che bên trong là dãy phố bốn căn sang trọng, nơi gia đình của ông Phó Tỉnh Lý Quý Phát, có người con là Lý Quý Chung đang học tại trường tiểu học Biên Hoà, và 3 gia đình công chức của Toà Bó Biên Hoà.

Ngày nay, chánh thức hay không chánh thức dần dần người dân làm quen với ngày “Giáng Sinh”, họ cũng tham gia các cuộc vui ngày hội như người có đạo Ki tô. Chánh phủ Việt Nam Cộng Hoà (Đệ Nhất), đã ban hành những ngày lễ chánh thức của quốc gia trong đó có ngày “Lễ Giáng Sinh”.

Lễ Giáng Sinh, bây giờ đến mùa Giáng Sinh để nhận ra, là do người dân công giáo chuẩn bị trang hoàng hoa đèn cho ngày lễ, dân không có đạo cũng bị lôi cuốn theo không khí vui nhộn của ngày lễ hội. Trước ngày lễ vài tuần có thể nói là chợ Noel, thực phẩm thì bán những loại nấu ăn có liên hệ đến Lễ Giáng Sinh như bột mì, đường cát, kẹo, xô co la, bánh hop, đồ trang trí cây Noel, hoa huệ, trái cây...lồng đèn, bán nhiều nhất ở các tiệm sách Huỳnh Hiệp, Thiên Tứ, và các tiệm چاپ phô dục theo chợ. Thiệp chúc Giáng Sinh lẫn Tết Dương Lịch cho những ai không thể đến thăm viếng, mượn thiệp gửi lời chúc tụng nhiều điều tốt. Thiệp là những hình ảnh tôn giáo, cảnh tuyết trắng phủ mùa Đông, hoặc ông già Noel đánh xe đem quà cho trẻ con, kèm những lời chúc. Nhà thờ cũng như gia đình trang trí lồng đèn, vôi đèn màu nhiều sắc thắp sáng suốt ngày lễ. Những “vòng lá mùa vọng” kết tròn bằng lá xanh, trên có bốn cây nến màu, thông thường treo trên các cửa chánh, cửa sổ, trên bàn nơi dễ trông thấy, tượng trưng cho sự tranh nhau giữa ánh sáng và bóng đêm. Cây Noel, bằng cây thông ba lá nhuyễn xanh tươi, kết tụi hoa đăng đèn nhiều màu sắc trong sáng từ góc tới đỉnh cao, thật cao để nhiều người từ xa nhìn thấy, nơi chóp cao có đỉnh ngôi sao chổi thật to trắng bạc, tượng trưng cho một hiện tượng quan trọng vừa xuất hiện. thường được đặt cạnh cổng ngay lối đi vào nhà thờ.

Không chỉ có người có đạo Công Giáo, còn có người tín hữu Tin Lành, tuy tách ra nhưng vẫn cùng một mục đích truyền bá đạo của Chúa Jesus. Tin Lành cũng lấy ngày 25 - 12 làm ngày Lễ Sinh Nhật Đức Chúa Jesus. Biên Hoà có hai nhà thờ Tin Lành, một ở đường Phan Đình Phùng và một ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (Tân Lại), được xây vào thập niên 30, do mục sư Huỳnh Văn Ngà, người chịu trách nhiệm truyền bá và điều hành khu vực Biên Hoà-Saigòn-Thủ Đức-Bến Cát.

Khung viên nhà thờ Biên Hoà, lúc chưa xây trường trung học Khiết Tâm, nơi đó có mặt bằng rộng, có núi đá, trong hang đá những hình ảnh tượng trưng lúc Chúa Hải Đồng ra đời, gồm hình tượng Chúa mới sinh trong mán gỗ, đức mẹ Maria đứng cạnh đỡ khăn lên Chúa, thánh Giuse (Joseph), ba vị vua phương Đông đem lễ vật, chung quanh là các thiên sứ, mục đồng và gia súc bò, dê, lừa. Nơi này thuận tiện tụ họp đông tín đồ lễ đêm. Lễ được cử hành chánh thức vào ngày 25 tháng 12, nhưng thường được mừng tối 24 tháng 12, bởi do theo lịch người Do Thái thì thời điểm bắt đầu một ngày vào lúc hoàng hôn, không phải đến giữa đêm. Như vậy lễ chính ngày 25 tháng 12, lễ đêm gọi là lễ vọng, là đêm thu hút nhiều người tụ họp tham dự. Sau lễ giữa đêm nhiều gia đình khá giả kéo theo “tiệc giữa đêm”, thết đãi bạn bè, thời Pháp thường gọi là ăn “reveillon”, hay thường nói cho vui “ăn rồi dong”, nói vậy chớ ăn rồi cảm ơn ra về dâng hoàng. Trong bữa tiệc mừng thường có ổ bánh ngọt làm bằng bột mì đường cát, xô-cô-la kem, tiếng Pháp gọi là “Buche de Noel”. Theo truyền thống nước Pháp thì, thời vua Nã Phá Luân Đệ I (Napoléon 1), cấm dân Ba Lê (Paris) không được phép mở ống khói trong mùa lạnh, tránh cho khí lạnh xuyên qua đó mà vào nhà gây bệnh, tất nhiên là không đốt củi. Một thương gia nghĩ ra, chế một loại bánh ngọt đặt tên là “Buche de Noel”, có hình dáng giống khúc củi, cả nhà quanh quần cùng nhau ăn bánh ngọt quên lạnh.

Thời cận đại nhất là thời gian người lính Hoa Kỳ ở Việt Nam. Không mùa Noel nào không có cuộc vui và ăn uống ngon hơn mọi ngày. Không chỉ cho người lính Hoa Kỳ, mà các con em của lính Việt Nam cũng được phần quà mừng Giáng Sinh. Biên Hoà có các căn cứ quân sự lớn như Long Bình, Không Quân Biên Hoà, đều có quân đội Hoa Kỳ trú đóng.

Ngày Giáng Sinh, gia đình quân nhân ở Căn Cứ Không Quân Biên Hoà, năm nào cũng vậy, đem con em đến tụ tập nơi sân vận động đón ông già Noel đến tặng quà, theo đúng giờ hẹn một chiếc trực thăng xuất hiện, con em la hét, vỗ tay chào ông già Noel, đáp xuống sân. Ông già Noel thân to bụng phệ mặc áo lông thú màu đỏ, râu bạc dài đến ngực, mắt to đầu đội mũ chóp nhọn màu đỏ có viền dây tuyết trắng nhấp nhánh, tất cả trẻ em đều tỏ vẻ vui thích khi ông già Noel lần lượt phát quà trong trật tự nơi cửa máy bay trực thăng ông đứng.

Những hình ảnh quen thuộc thân mến này, nay còn đâu nữa, đã vào dĩ vãng, chỉ mong đừng bị lãng quên.

Nguyễn Văn Đáng