

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị: **Thơ Xướng-Họa Kỳ 138-Vườn Thơ Mới-Xuân Đã Về** của các thi hữu: Mỹ Ngọc, Tâm Quã, Hương Lệ Oanh VA, PTL, Minh Tâm, Nguyễn Cang. Hội chân thành cảm tạ quý vị tác giả. Kính mời. **Trân trọng.**

THƠ XƯỚNG-HOẠ KỲ 138 VƯỜN THƠ MỚI



Bài Xướng

XUÂN ĐÃ VỀ

*Trời xanh mây trắng nắng pha hồng
Xuân đã về rồi khắp núi sông
Bánh kẹo tưng bừng chưng cửa tiệm*

*Đèn màu rực rỡ quán cành thông
Giáo đường áo đẹp mừng Năm Mới
Phật tự nhang thơm đón Tết Rong
Đất khách nghinh tâm lòng trống trải
Hoa đào tống cựu sớm đơm bông.*

Mỹ Ngọc

Hoạ 1:

LẬP XUÂN

*Gió lộng trời trong thoáng nắng hồng
Vào Xuân rộn rã khách sang sông
Chợ hoa dựng sạp bày cây trái
Đường phố trưng hàng nghén lối thông
Tống cựu trống kèn đưa tiễn thờ
Nghinh tâm ca nhạc đón thuyền rong
Người xưa giữ lệ chơi hoa Tết
Tương ẩm luận đàm mai trở bông.*

Tâm Quã

Hoạ 2:

XUÂN VỀ

*Mấy nẻo đường quê rực nắng hồng
Xuân về tươi thắm khắp non sông
Rộn ràng đường phố người đông đúc*

*Rực rỡ hoa đèn dưới nhánh thông
Thư pháp ông đồ ngời múa cọ
Tâm tư phi bạch nét như rồng
Năm Thìn can giáp đời như mộng
Hoa nở muôn màu tựa pháo bông.*

Hương Lệ Oanh VA

Dec, 30. 2023

Chú thích:

Phi bạch là 1 kiểu của thư pháp, một lối chữ viết với bút mực khô sơ, trong nét chữ thường có những vết sơ trắng.

Lan Đình tự của Vương Hi Chi được xưng tụng là “Thiên hạ đệ nhất hành thư”, ngoài ra chữ chân, chữ thảo, chữ lệ, chữ phi bạch của ông, loại nào cũng rất tinh xảo, người xưa từng ca ngợi chữ của ông: “Bút mực đậm đà, tự thành một phái với vẻ đẹp riêng, thiên tư tự nhiên, phong cách, thần thái bao trùm một thời”. (Thư đoạn của Trương Hoài Cẩn 張懷瓘)

Giáp Thìn (chữ Hán 甲辰) là kết hợp thứ 41 trong hệ thống đánh số Can Chi của người Á Đông được kết hợp từ thiên can Giáp (Mộc dương) và địa chi Thìn (Rồng). Trong chu kỳ lịch của Trung Quốc xuất hiện trước Ất Tỵ và sau Quý Mão.

Thiên can địa chi 天干地支

Ngày xưa dùng làm kí hiệu kế toán số tự.

Thập thiên can 十天干 gồm có: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kị, canh, tân, nhâm, quý 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸.

Thập nhị địa chi 十二地支 tức là: tí, sửu, dần, mao, thìn (thần),
tị, ngọ, mùi (vị), thân, dậu, tuất, hợi 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未
, 申, 酉, 戌, 亥.

Hai thứ phối hợp với nhau thành vòng tuần hoàn (sáu mươi năm).
Bắt đầu là giáp tí 甲子, hết một vòng là quý hợi 癸亥. Thường
dùng trong phép làm lịch.

Hoạ 3:

XUÂN ĐẤT KHÁCH

*Mặt nước lung linh chiếu ánh hồng
Trời chiều bao phủ cả dòng sông
Giao thừa chờ đợi không nghe pháo
Năm mới bụi ngùi ngó rặng thông
Tuyết trắng mịn mù đưa Quý Mão
Đêm đông lành lạnh đón năm Rồng
Quê hương khắp nẻo màu mai thắm
Đất khách hoa đào chớm nở bông.*

PTL

Dec. 30, 2023

Hoạ 4:

XUÂN VỀ

*Vạn vật xinh tươi dưới nắng hồng
Cỏ cây khoe sắc rạng non sông.*

*Tết sang, đời mở trăm điều tốt
Xuân đến, trời ban vạn sự thông
Những ước thương yêu tràn quả đất
Thêm cầu no ấm suốt năm Rồng
Trần hoàn thay đổi mưa rồi nắng
Thuận tiết, mai đào lại trở bông.*

Minh Tâm

Hoạ 5:

XUÂN THA HƯƠNG

*Nắng vàng rực rỡ chiếu vườn hồng
Thấp thoáng Xuân về rạng bến sông
Mấy bận Xuân qua đời lận đận
Bao lần Xuân đến vận hanh thông
Tự do đổi lấy thân bèo dạt
Hạnh phúc đong đầy Tết mùa Rồng
Lữ khách mười năm không trở lại
Mong ngày đất nước sớm đơm bông.*

Nguyễn Cang

Dec. 30, 2023

Hanh thông 亨通: thịnh đạt, trôi chảy.