



BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 102

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

A 501(c) (3) Non-Profit Organization Tax ID: 20-0094475

10731 TRIOLA LANE, HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-922-5638 ** EMAIL: datlam1951@yahoo.com

Web Site: www.hoiaihoubienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2012, TẠI HOUSTON, TEXAS

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Ban Chấp Hành 2010-2013

Ban Cố Vấn

Ông Lê Văn Năm

Ông Lê Văn Trường

Ban Điều Hành

Hội Trưởng

Ông Lâm Sĩ Đắt

Phó Hội Trưởng Nội Vụ

Ông Ngô Khương An

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

Ông Kevin Đức Nguyễn

Thư Ký

Cô Đỗ Thị Minh Tâm

Thủ Quỹ

Cậu Bùi Anh Tuấn

T/B Lễ Vía Đức Ông

Trần Thượng Xuyên

Ông Ngô Khương An

(Kiêm nhiệm tạm thời)

T/B Đại Hội Tân Niên

Ông Nguyễn Văn Ngàn

Thông Tin và Liên Lạc

Cô Vân: 281- 261- 5844

Thư từ, chi phiếu xin ghi:

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

10731 Triola Lane

Houston, Texas 77072

điện thoại: 713-922-5638

datlam1951@yahoo.com

Thư Ngỏ

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Bảng Tin Hằng Tháng kỳ này đến Quý Vị thì phái đoàn “Hoa Bưởi Vượt Thái Bình Dương I”, Hội Ngộ Biên Hoà-Honolulu, Hawaii 2012, đang chuẩn bị lên đường đến quần đảo thần tiên Hạ-Uy-Di.

Sau hơn ba tháng, được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình, cộng tác, giúp đỡ của quý đồng hương và thân hữu khắp nơi, đặc biệt tại thành phố Honolulu, thuộc đảo Oahu, đã giúp cho chương trình thăm viếng đạt được thành quả hơn 90 % dự định, hầu tạo dịp cho đồng hương Biên Hoà và thân hữu nối kết tình đồng hương nơi hải ngoại cũng như du ngoạn những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Hội Ái Hữu Biên Hoà xin được cảm tạ công sức của gia đình đồng hương Hồ Ngọc Sơn (Chợ Đồn, Biên Hoà) đã hết lòng giúp đỡ chung lo việc tổ chức ngày hội ngộ tại Ala Moana Park vào ngày thứ Bảy 09 tháng 6 năm 2012, cũng như liên lạc với các hãng giao thông đặt xe du lịch 35 chỗ ngồi cho phái đoàn..., gia đình Lưu Thiên, và gia đình Trương Thu Hà đóng góp phần hướng dẫn phái đoàn những ngày du ngoạn ở Hawaii.

Bảng tin kỳ này, Hội cũng xin được thông báo cùng Quý Vị, vừa qua, diễn đàn của Hội đã bị một số emails có virus nhằm mục đích gây hư hại. Những địa chỉ emails này nằm trong danh sách Biên Hoà emails của Hội. Kể từ nay, Quý Vị dùng emails liên lạc với Hội xin cẩn thận và nên quan tâm khi liên lạc với các diễn đàn đồng hương khác. Sự trà trộn gài cán bộ Cộng Sản vào những hội đoàn hải ngoại là sự thật, khi những vị trong các ban điều hành vì ham danh lợi bị chúng dụ dỗ, mua chuộc...khi về Việt Nam hay ở nước ngoài.

Hơn tháng nay, Hội đã nhận được sự đóng góp tài lực cho ngày Lễ Vía Đức Ông, Đặc San Xuân 2013, Sách Cù Lao Phố... Vào thời điểm tháng Sáu thì có thể nói là hơi sớm, nhưng chúng tôi rất hoan nghênh đón nhận hầu được lo liệu trước. Bài viết đóng góp cho Đặc San Xuân 2013 Quý Vị có thể gửi về Hội để ban biên tập có dư giờ trình bày.

Chúng tôi nhận được nhiều emails, điện thoại và thư tín gửi về Hội đề nghị giảm bớt chi phí tem thư ngưng gửi bảng tin, đặc san, sách biên khảo...cho Quý Vị nào muốn vào diễn đàn Hội theo dõi tin tức, sinh hoạt; và cũng có ý kiến nên giữ nguyên sinh hoạt thường lệ, chúng tôi ghi nhận những ý kiến lành mạnh xây dựng này.

Sau khi hội thảo và bàn luận những đề mục trên, Ban Chấp Hành xin phép Quý Vị được tiếp tục sinh hoạt thường lệ cho đến khi hết nhiệm kỳ vào năm 2013. Kính mong luôn được nhận sự ủng hộ tinh thần và tài lực dồi dào của Quý Vị.

Trân trọng kính chào.



Quang Cảnh Xưởng Gốm



Điêu Khắc Gia Năm Trí

Đặc Sản, Ngành Nghề Tại Làng Bình Long (Bửu Hoà-Chợ Đồn, Biên Hoà) **Các Lò Lu – Lò Gạch – Nghề Gốm** *Lương Văn Tân*

Một trong những ngành nghề truyền thống lâu đời trong khu vực làng Bình Long không thể không kể đến là các nghề làm lu, hủ, gạch và mặt hàng gốm mỹ nghệ. Không biết nghề làm lu và gạch xuất hiện từ khi nào, chỉ biết các loại hình sản xuất này tồn tại không lâu chỉ trong khoảng vài chục năm song lại phát triển cực thịnh và có tiếng không kém các vùng lân cận như Tân Vạn, Hoà An (Chợ Lò Lu).

Nhắc đến các lò lu và lò gạch, người làng Bình Long vẫn còn nhắc nhớ những chủ lò có tiếng nhất như ông Hai Tùng (*Lưu Thành Trung*), ông Sáu Vinh (*Lưu Quảng Vinh*), ông Hai Cửa... Ban đầu, khu đất ở khu vực Xóm Bánh Phồng – gần Miếu Năm Ông hình thành lò gạch với quy mô rất lớn của anh em ông Hai Tùng và Sáu Vinh, phát triển rất thịnh, xe chở đất về làm gạch và lò nung suốt ngày đêm không ngơi nghỉ. Sau đó, những năm 1980 lò gạch phân hai và một bên sản xuất gạch và một bên sản xuất lu. Mặt hàng lu thời điểm này bán rất chạy cho thị trường đồng bằng sông Cửu Long. Lu sau khi thành phẩm được vận chuyển bằng đường sông xuống miền Tây. Lu được chuyên từ cơ sở sản xuất ra của sau rồi xuống bến sông nhà ông Bảy Điện (*Đoàn Văn Ngộ*) có tàu thuyền neo đậu chờ sẵn đến đón hàng. Cách vận chuyển cũng khá độc đáo, lu được đặt nằm ngang và lặn xuống, các người công nhân vận chuyển vô cùng khéo léo, thợ thạo việc có khi một lượt lặn hai cái lu mỗi tay một cái, thợ mới lặn thì lặn 1 cái lu và chậm hơn. Vì lượng hàng bán rất chạy và thuyền tàu tập nập nên đòi hỏi phải nhanh nhẹn cho kịp chuyến hàng.

Trong tâm hồn những đứa trẻ ngày xưa như chúng tôi hình ảnh những người thợ lặn lu luôn là một điều gì đó đặt biệt giống như những người làm xiếc điêu luyện. Những năm 1990 công việc sản xuất có phần giảm xuống do thị trường đang dần thu hẹp và đến nay cả lò gạch và lò lu đều không còn hoạt động nữa! Có một thời gian chuyển sang làm gốm nhưng cũng không lâu. Đến nay người dân làng Bình Long vẫn còn nhắc nhớ như một quá trình phát triển của người dân nơi đây qua từng giai đoạn.

Bên cạnh các lò gạch, lò lu nổi tiếng, một ngành nghề khác cũng từ đất không thể không nhắc đến đó là *Nghề Gốm*. Hai vị thầy về gốm và điêu khắc là thầy Quản Quới (Thầy Nhứt) và Thầy Năm Ôn (Độc Ôn) dạy tại trường Mỹ Nghệ Biên Hoà, đã đào tạo ra nhiều thế hệ học trò, sau này trở thành những người góp phần hình thành nên nghề gốm mỹ nghệ ở khu vực làng Bình Long những năm 1950.

Các vị tên tuổi như *Đỗ Văn Nam* (Ba Nam – sinh năm 1937, tốt nghiệp trường Mỹ Nghệ Biên Hoà năm 1956) ông là một người khá thành công trong ngành nghề này với các lò gốm và công ty gốm sứ nổi tiếng trước 1975 như gốm *DONA*,... Hiện thời ông Ba Nam vẫn đang sản xuất tại gia với tên công ty gốm *Kim Long*. Kế đến là ông *Nguyễn Văn Trí* (Năm Trí – sinh năm 1936 tốt nghiệp trường Mỹ Nghệ Biên Hoà năm 1953) ông thuộc hàng học sinh xuất sắc, khi ra trường đỗ Thủ Khoa, sau đó ông có mở lò gốm *Năm Trí* (ở khu vực xóm bánh phồng, gần gốm *Việt Thành* ngày nay), phát triển khá thịnh vượng những năm trước 1975. Người thứ 3 là ông *Đỗ Văn Bảy* (Bảy Đỗ, sinh năm 1932, tốt nghiệp Trường Mỹ Nghệ Biên Hoà năm 1953).

Nhìn chung, ngành nghề gốm mỹ nghệ ở khu vực làng Bình Long chủ yếu sản xuất các mặt hàng như chậu hoa, đôn voi, bình hoa và một số tượng mỹ nghệ khác... Còn nhớ những năm 1996 – 2000 khu vực làng Bình Long hầu như nhà nào cũng có trại nhận gia công rót khuôn gốm, xoay bình, chậu... Hoạt động sản xuất gốm mỹ nghệ phát triển cũng khá nhộn nhịp, song đến nay đã dần thu hẹp chỉ còn lại một số cơ sở sản xuất nhỏ, chuyên làm các mặt hàng xuất sang thị trường nước ngoài. Một nét phát triển trong các ngành nghề truyền thống của làng Bình Long, đến nay tuy chỉ còn sót lại rất ít nhưng đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành và khẳng định vị thế của vùng đất trong từng giai đoạn lịch sử.



CẢM NIỆM CHA MẸ

Non cao biển cả muôn trùng
 Cù lao chín chữ mấy ngàn cho đang!
 Vội trông núi Tỳ mây Hàng
 Ảnh hình cha mẹ đoan trang khác vờ
 Nhớ giọng nói, nhớ nét cười
 Nhớ tình săn sóc, nhớ lời dạy khuyên
 Cha mẹ ôi, một đấng hảo hiền
 Với lòng bác ái, với niềm từ bi
 Mẹ hiền ngọc điệp kim chi
 Gặp cơn biến loạn quản gì phong sương
 Mẹ hiền vện vẽ can thường
 Tam tùng tứ đức, đủ đường nghi gia
 Phụ thân rất mực tài hoa
 Thanh liêm cần cán cùng là nho phong
 Thêm mai gió dịu trăng trong
 Tưởng chừng cha mẹ thung dung viên đình
 Cha mẹ ôi, cảm đức sinh thành
 Tóc tơ chưa chút bao đành dạ con
 Đau lòng hiếu đạo khôn tròn
 Từ-Ô phản bộ sách còn chép ghi
 Ta hồ Thân-Phụ Từ-Vy
 Đoạn trường mấy khúc lâm ly trăm chiều
 Nhớ thương cha mẹ bao điều
 Trăng khuya cô tịch gió chiều thê lương

Thi Bá Trúc Tiên
 Đào Thị Trúc Tiên

Thơ - Thiên Ân Trần Thị An

(Belmont, North Carolina. USA)

Lòng Cha

Núi cao vời vợi ví lòng cha
 Bao la bề rộng biết đâu bờ
 Bạt ngàn rừng thẳm chim tung cánh
 Kiếp người ngắn ngủi khó vượt qua
 Sinh con ra dễ, nuôi con khó
 Từ thuở sơ sinh đến lớn khôn
 Cha phải nhọc nhằn khi con nhỏ
 Lo ăn lo mặc dạ đâu sờn
 Chông gai nào ngại bao lao khổ
 Dù phải hy sinh cả tâm thân
 Cha ơi! Có biết lòng con trẻ
 Thiếu cha, vắng mẹ lắm đau buồn
 Nay tuổi xế chiều con mới biết
 Cuộc đời không thể thiếu song thân
 Nghèo giàu mạng số đâu thay đổi?
 Nước chảy từ trên cao xuống trôi
 Thương cha khổ cực khi còn bé
 Chông chỏi gia đình được ấm êm
 Để đến một ngày cha ngã bệnh
 Bỏ lại người thân chốn thế gian

Nước Chảy Từ Cao

Nước từ cao xuống đất bằng
 Đó là luật định bao năm chẳng dời
 Bao giờ nước chảy lên khơi
 Trái luật Tạo Hoá, đất trời đổi thay
 Ta được khôn lớn hôm nay
 Là công cha mẹ bao ngày khổ nguy
 Bao la bề rộng khó bì
 Núi cao khó sánh, luôn ghi tạc lòng
 Cưu mang chín tháng chưa xong
 Rừng cây khó đếm, biển Đông khó lường
 Công cha khổ nhọc trăm đường
 Sớm hôm lao lực mỗi morn nuôi con
 Bao giờ còn nước còn non
 Còn trời còn đất vẫn còn nhớ ơn
 Dù cho nước cạn núi mòn
 Công cha nghĩa mẹ vẫn còn trong ta
 Một mai trở lại quê nhà
 Nợ đời phải sạch, ơn cha mãi tồn
 Lòng mẹ ví tựa nước non
 Bao la bề rộng, đá mòn không phai

Phân Ưu

Hội Ái Hữu Biên Hoà vô cùng xúc động khi nhận được tin buồn Thân Mẫu của đồng hương trưởng nữ Từ Liên (Chicago, Illinois. USA), hiệu nam Từ Văn Khải (Houston, Texas. USA) là Cụ Bà Lý Kiều (trước 1975 là chủ nhân tiệm thuốc Bắc - Cứu Tế Đường, kế tiệm چاپ pho Chú Mười Chiêm, khu chợ Biên Hoà), Pháp Danh Quán Hạnh, sinh năm 1920 Tân Dậu, tại Bình Trước, Biên Hoà, đã từ trần vào ngày 13 tháng 5 năm 2012 (nhằm ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Thìn) tại Houston, Texas. USA. Hưởng thọ 92 tuổi.

Sự ra đi của Cụ Bà là một sự mất mát quá lớn lao, không những cho toàn thể tang quyến mà cả đại gia đình Hội Ái Hữu Biên Hoà, vì Cụ Bà khi còn sinh tiền là bà mẹ đỡ đầu của Hội.

Ngược dòng thời gian hơn mười năm trước đây, từ những bước đầu چاپ chứng, những tháng ngày sinh hoạt của Hội còn ấu trĩ, Cụ Bà luôn khuyên nhủ, khuyến khích và giúp đỡ tận tình. Đặc biệt, Cụ Bà là một hình ảnh đáng mẹ hiền trân quý, một tấm gương sáng ngời mà đàn con cháu luôn quý mến và noi theo lời dạy dỗ của Cụ Bà “Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây” để hằng năm cùng nhau tổ chức ngày Lễ Vía Đức Ông.

Ngày nay, sinh hoạt của Hội dù đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp, nhưng đau buồn thay Hội thiếu vắng tình thương yêu của Cụ Bà, khi đất trời an bài mệnh số, Cụ Bà từ giả cõi trần này.

Đôi dòng thương tiếc, muôn lòng đón đau, anh chị em con cháu Biên Hoà đồng kính bái tạ và nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà sớm được tiêu điều nơi Miền Cực Lạc.

Hội Ái Hữu Biên Hoà/Ban Cố Vấn/Ban Chấp Hành/Ban Lễ Vía Đức Ông/ Đoàn Lân Thiểu Nhi Biên Hoà, Cựu Học Sinh Trường Dục Đức, Biên Hoà.

Đồng Kính Bái

Phân Ưu

Được tin buồn Thân Mẫu của đồng hương Lương Công Trứ là bà Đào Thị Ba (Cô Ba Thay, trước 75 là chủ nhân tiệm sắt Hoà Sanh, kế bên nhà bà Tư Đầy, khu chợ Biên Hoà) sinh năm 1936 tại Bình Trước, Biên Hoà, từ trần vào lúc 10 giờ 20 sáng ngày thứ Ba 15 tháng 5 năm 2012 (nhằm ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Thìn, tại Biên Hoà. Hưởng thọ 77 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng đồng hương Lương Công Trứ và cùng toàn thể tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh của bà Đào Thị Ba sớm được tiêu điều nơi Miền Cực Lạc.

Hội Ái Hữu Biên Hoà/ Ban Cố Vấn, Ban/Chấp Hành/Ban Lễ Vía Đức Ông

Đồng Kính Bái

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ BIÊN HOÀ-SYDNEY, AUSTRALIA 2012

“HOA BƯỞI VƯỢT THÁI BÌNH DƯƠNG II”

TỪ 12/9/2012 ĐẾN 24-9-2012

Thông Báo Về Việc Gia Hạn Ghi Danh

Chúng tôi xin được thông báo cùng quý vị về việc gia hạn ghi danh tham dự Chương Trình Hội Ngộ Biên Hoà-Sydney, Australia 2012, theo lời yêu cầu của một số đồng hương và thân hữu cần thêm thời gian, qua điện thư, điện thoại liên lạc, Ban Tổ Chức ấn định hạn chót ghi danh là ngày 15 tháng 7 năm 2012.

Sau ngày này, Ban Tổ Chức sẽ thông báo để Quý Vị bắt đầu mua vé khứ hồi. *Quý Vị mua vé khứ hồi qua các hãng hàng không từ nơi mình đang sinh hoạt đến phi trường Mascot Sydney, Australia vào ngày Thứ Tư 12 tháng 9 năm 2012. Nên chọn chuyến bay đến sớm. *Sau khi đã mua vé khứ hồi, xin gọi điện thoại 713-922-5638 hay email cho biết tên họ,...giống như trên passport để chúng tôi vào danh sách đặt phòng ngủ, mướn xe.....

**** Chương trình Hội Ngộ Biên Hoà-Sydney, Australia 2012 được Hội Ái Hữu Biên Hoà uỷ nhiệm cho đồng hương Nguyễn Nhật Tân & Thy Tài ở Sydney, Australia lo tổ chức. Xin Quý Vị liên lạc với anh chị Nhật Tân & Thy Tài, số điện thoại 0422319844 để biết thêm chi tiết cũng như giúp đỡ một tay cho chuyến đi quý hiếm này. Tại Hoa Kỳ, xin Quý Vị gọi số 713-922-5638 của ông Hội Trưởng Lâm Sĩ Đát.**

DANH SÁCH QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU ỦNG HỘ HỘI

Quỹ Hội: Phan Kiều Dương (France) \$200 Euros, Nguyễn Văn Tài (France) \$50, Oliot Dung (France) \$50, Kiêm Bruning (TX) \$50, Huỳnh Thị Hồng (NE) \$50, Trần Thu Cúc (Na Uy) \$100, Lý Văn Tâm (GA) \$100, Ân Danh (TX) \$60, Vũ Thị Hà (TX) \$50. **Đặc San 2013:** Trương Văn Mạnh (OH) \$25. **Sách Cù Lao Phố:** Nguyễn Văn Đáng (NC) \$20. **Lễ Vía Đức Ông:** Trương Văn Mạnh (OH) \$25, Vũ Thị Hà (TX) \$50.

PHỤ BẢN BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 102
PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2012, TẠI HOUSTON, TEXAS.

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bài viết Cha Tôi của đồng hương Trần Thị Nghĩa, bút hiệu Trần Hà Lộc gởi về Hội đóng góp chút tưởng nhớ đến bậc sinh thành dưỡng dục nhân ngày Father's Day, mùa vinh danh Cha. Hội chân thành cảm tạ đồng hương Trần Hà Lộc. Kính mời quý vị.

CHA TÔI

Trần Hà Lộc

(Chicago, Illinois. USA)

Tình cha ấm áp như vàng Thái Dương
Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan
Ân tình đậm sâu bao nhiêu, Cha hồi Cha già đầu yêu

(Tình Cha - Ngọc Sơn)

Tôi rất ghét chiến tranh. Chiến tranh đã mang đến cho quê hương Việt Nam nhiều tang tóc đau thương và đã cướp mất của tôi một người cha yêu quý ...

Năm 1953, đáng lẽ ba tôi chấp nhận tái đăng ký chuyên qua quân đội Việt Nam Cộng Hoà, ông lại quyết định ở lại trong quân đội Pháp, chỉ vì không còn bao lâu nữa, ông sẽ được giải ngũ và trở về nguyên quán theo ý nguyện, để lo việc trả hiếu cho cha già ...

Trong khi chờ giải ngũ, ba tôi được lệnh thuyền chuyển từ miền Nam ra miền Bắc, nơi chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Lạng Sơn, một chiến trường đang trong giai đoạn khốc liệt, khói lửa ngày đêm, tiếng súng không bao giờ ngừng nghỉ... và sau đó chẳng bao lâu, gia đình tôi nhận được tin báo, ba tôi tử thương vào những ngày đầu năm 1954; lúc ấy, tôi vừa 13 tuổi và cũng vừa thi đậu vào trường Trung Học Gia Long Sài Gòn.

Một cái tin xét đánh bên tai, đã khiến cả nhà tôi bàng hoàng xúc động, bùi ngùi thương xót cho ba tôi, riêng tôi và mẹ tôi khóc sùi... vì cái chết đến với ba tôi quá nhanh và quá bất ngờ... bởi hình ảnh buổi tiệc chia tay hầy còn đậm nét trong tâm trí chúng tôi, chỉ mới xa cách vài tháng thôi mà ba tôi đã hoá ra người thiên cổ. Tôi thương ba tôi vô cùng, nhưng chẳng biết làm sao để có thể đến nơi, vượt mắt ba tôi lần cuối và ôm ông thật chặt mà khóc cho thoải lòng trước giờ vĩnh viễn chia tay.

Trí óc non nớt, tôi nghĩ như vậy thôi, chứ làm sao có thể đến chiến trường Điện Biên Phủ lúc bấy giờ, giữa đạn bom âm ỷ; người chết có thể chết ban xác đến nhiều lần vì đạn pháo binh của Cộng Sản Bắc Việt từ trên núi "rớt" vào các đơn vị Pháp đang tập trung trong thung lũng Điện Biên Phủ...

Cha tôi tên Trần Công Thông, nguyên quán thôn Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Sống trong thời Pháp thuộc, ba tôi bị bắt buộc phải đi lính Pháp, như các ông Thống Tướng Nguyễn Văn Ty, Trung Tướng Trần Văn Đôn, hoặc một số đông người khác... chịu chung số phận, cùng hoàn cảnh phải đi lính quân đội Pháp trên chính quê hương của mình.

Tôi không biết ba tôi đăng lính vào đơn vị Pháp từ bao giờ, chỉ biết khi ba tôi mang lon Thượng Sĩ Nhất thuộc Trung Đoàn 22 Bộ Binh của Pháp (22è RIC) trú đóng tại Biên Hoà thì gặp và kết hôn với mẹ tôi năm 1940 và năm 1941 tôi được ra đời.

Tôi thương ba tôi, tôi nhớ mẹ tôi, tôi thường lầm nhảm câu ca dao bình dân:

Ròng châu ngoài Huế ngựa té Đồng Nai
Nước sông trong đổ lộn nước sông ngoài
Thương người xa xứ lạc loài đến đây

Mẹ tôi sanh quán xã Tân Ba, quận Tân Uyên, Biên Hoà, còn ba tôi gốc người quận Phong Điền, Thừa Thiên-Huế, đi lính, theo đơn vị rày đây mai đó rồi gặp mẹ tôi nơi vùng đất chợ Biên Hoà. Duyên trời dung rui.

Khi tôi lên sáu tuổi, bắt đầu học lớp năm trường Tiểu Học Tỉnh Ly Biên Hoà, thì mẹ tôi lại khăn gói theo ba tôi đóng đồn ở nhiều nơi Biên Hoà, Bà Rịa, Vũng Tàu, Gò Công, Đồng Tháp Mười ... Phần tôi được các anh chị cùng mẹ khác cha với tôi chăm sóc, lo việc cơm nước và đưa tôi đi học... và thường niên, vào mùa phượng nở, tôi được mẹ tôi về rước đi sống chung với cha mẹ tôi, nơi các trại gia binh, cho đến hết những ngày nghỉ hè, tôi trở về Biên Hoà, tiếp tục việc học.

Khoảng thời gian 13 năm, tôi sống với cha mẹ tôi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tình yêu thương của cha tôi dành cho tôi rất tròn đầy, tuổi thơ của tôi rất dung dị nhưng tràn đầy kỷ niệm khó quên...

Cuộc đời, chẳng ai đoán được những gì xảy ra ở ngày mai. Khói lửa chiến tranh trên quê hương Việt Nam đã cướp mất người cha thân yêu của tôi, lúc tôi là cô bé ở tỉnh lẻ Biên Hoà, vừa thi đậu vào trường Trung Học Gia Long Sài Gòn. Thuở ấy, một nỗi vui buồn lẫn lộn đã đến với tôi. Tôi rất hãnh diện được mặc chiếc áo dài trắng với phù hiệu bông mai vàng, nhưng rất buồn vì đã sớm đính miếng vải tang màu đen trên nền áo trắng và không giấu được gương mặt sầu ưu vào những ngày đầu nhập học.

Tình yêu thương của ba tôi dành cho tôi lúc nào cũng tràn đầy, mỗi khi có dịp rời đơn vị về thăm nhà, ba tôi đều có quà cho tôi và các anh chị cùng mẹ với tôi trong tình thương yêu triu mến, chở che ... Ba tôi đã lo việc cưới vợ cho ba người anh và gả chồng cho người chị cùng mẹ khác cha với tôi, mà mãi đến giờ này, các anh chị tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở đến ba tôi trong niềm kính trọng nhớ thương.

Trước ngày ba tôi theo đơn vị ra miền Bắc, ba tôi căn dặn mẹ tôi, cùng như tất cả anh em tôi những điều cần thiết, bảo phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau và ba tôi cũng bày tỏ tâm tình chân thật, là sau này sau khi giải ngũ, ba tôi sẽ trở về quê quận Phong Điền Thừa Thiên -Huế, để lo cho gia đình má lớn của tôi, đồng thời lo việc báo hiếu cho ông nội tôi... và chỉ có thể thỉnh thoảng vào miền Nam (Biên Hoà) thăm gia đình mẹ con chúng tôi.

Lần chia tay này, tôi có linh cảm, sẽ khó có dịp gặp ba tôi, vì từ miền Nam ra miền Bắc quá xa xôi, đường đi đến Điện Biên Phủ vô vàn trắc trở... nhưng tôi vẫn khắc ghi trong tâm khảm một niềm hy vọng có ngày gặp lại ba tôi khi chiến tranh không còn... Nhưng nào ngờ niềm mơ ước của tôi đã tan theo bọt nước, khi nhận được tin ba tôi đã tử trận nơi chiến trường Điện Biên Phủ. Gia đình má lớn của tôi ở quận Phong Điền, rước thầy nắn hình tượng của cha tôi và tiến hành nghi lễ ma chay, lập mộ theo tập tục ... Ngày đó, tôi đã khóc nhiều, tôi khóc thương số phận của cha tôi, sanh ra trong thời kỳ đất nước Việt Nam bị Pháp đô hộ và tôi cũng khóc thương tôi đã sớm chịu cảnh mồ côi...

Có một điều mang tính tâm linh, tôi cũng muốn trình bày nơi đây. Trong cuộc đời tôi, mỗi khi tôi gặp điều gì trắc trở, tôi đều van vái ba tôi, nhờ ông phù hộ và mỗi lần như vậy tôi đều toại nguyện...

Sau khi trúng tuyển vào trường Trung Học Gia Long, tôi cảm thấy mình có dáng vẻ quê mùa, người từ tỉnh lẻ lên thành, so với các bạn của tôi về trang phục và chải chuốt dung nhan, nhứt là các bạn tôi rất gọn ghẽ với mái tóc uốn quăn, còn tôi thì mái tóc dài lứt thướt, nhưng tôi không hề e dè hay tự ti mặc cảm đối với bạn bè, ngược lại, tôi đã sớm hoà đồng với mọi người; tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy mái tóc quăn gọn gàng hơn. Tôi bèn xin mẹ tôi cho tôi được uốn tóc nhưng mẹ tôi không đồng ý. Tôi rất buồn, rồi suy nghĩ miên man, xem có cách nào thuyết phục mẹ tôi được chẳng – tôi tìm được kế là nói dối mẹ tôi:

- *Mẹ ơi! Đêm qua con nằm mơ, thấy ba về ba nói với con là “Sao không xin mẹ cho con uốn tóc đi”.*

Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi cười ngất và bảo:

- *Xạo mây. Ba nào kêu mẹ cho con uốn tóc chứ?*

Tôi không nói thêm được lời nào, chỉ bẽn lễn và im lặng, vì rõ ràng là tôi đang nói láo với mẹ... Thế mà một tuần lễ sau, tự nhiên anh Hai tôi từ nhà riêng ra thăm mẹ tôi và nói rằng:

- *Mẹ à! Mẹ cho con Nghĩa uốn tóc đi, con trả tiền.* Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:

- *Tại sao? Anh Hai tôi trả lời:*

- *Đêm qua con nằm mơ thấy Thầy về, Thầy nói “Hai, em con muốn uốn tóc quá, sao con không nói với mẹ con cho em con uốn tóc đi!”*

Buổi chiều khi đi học về, mẹ tôi gọi tôi đến và nói: “*Mẹ đồng ý cho con uốn tóc đó*”, đồng thời thuật lại cho tôi nghe “*giác mơ của anh Hai tôi thấy ba tôi về bảo cho tôi uốn tóc*”.

Tôi rất đỗi ngạc nhiên về sự kiện tương thông tâm linh này. Tôi thầm cảm ơn ba tôi, trong niềm nhớ thương đến rơi nước mắt và cũng từ đó tôi thường nằm mơ thấy ba tôi hiện về. Trong những lần mơ thấy như vậy tôi thường hỏi ba tôi: “*Sao ba về được?*”, “*Người ta nói ba đã chết rồi mà?*” và lần nào ba tôi cũng trả lời là: “*Không! Ba có chết đâu! Nếu ba chết thì sao ba về được!*”

Những giấc mơ này, thỉnh thoảng tôi thuật cho vài người lớn tuổi nghe và được họ giải thích là ba tôi thật sự đã chết rồi và vì nhớ thương tôi mà ông hiện về cho tôi thấy như vậy. Tôi thầm nghĩ chắc ba tôi chưa được đi đầu thai, vì còn vương nghiệp gì chẳng!

Nghĩ như vậy, nên trong suốt thời gian lập gia đình và đi làm công chức ngành thuế vụ nhiều nơi, Bình Dương, Biên Hoà, Phước Tuy; chồng tôi làm việc nơi đâu tôi đi theo đó và bất cứ nơi đâu tôi đều lập bàn thờ, thường xuyên đốt nhang cầu nguyện Trời Phật cho ba tôi sớm được siêu thoát khỏi cảnh ta bà này... Tuy vậy, mãi đến năm tôi đã 26 tuổi, tôi vẫn còn nằm mơ thấy ba tôi; khi tôi làm chủ quán Thanh Sơn 2 Bà Rịa-Phước Tuy, những khi nhà hàng ế ẩm quá, tôi van vái ba tôi phù hộ “*Bán ế quá, Ba ơi!*”. Kỳ diệu thay, lời khẩn cầu được linh ứng - khách lần lượt kéo tới quán tôi càng lúc càng đông. Có thể đây là một sự việc ngẫu nhiên... nhưng cá nhân tôi cứ nghĩ rằng hồn thiêng của cha tôi vẫn theo đũa con gái của ông để phò trợ.

Đến năm 1971, trong khi tôi đang chuẩn bị dọn nhà trở về Biên Hoà, vì chồng tôi đã chuyển về làm việc ở Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Khu 3 (Biên Hoà), tôi nằm mơ thấy ba tôi hiện về thăm tôi, ông đứng phía trước nhà, chứ không vào nhà như những lần trước. Thấy ông, tôi mừng quá kêu lên: “*Ba về thăm con hả? Sao Ba không vô nhà?*”. Ba tôi vẫn đứng trước nhà, vừa cười vừa lắc đầu, rồi sau đó quay lưng về hướng tôi và cất bước đi dần mất dạng... Sáng ngày, tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua, tôi tự hỏi: “*Như thế là thế nào?*”, rồi tôi chợt hiểu, thì ra mười mấy năm qua ba tôi ở quanh quần theo tôi để phù hộ tôi... và bây giờ, chắc đã đến lúc ông phải đi đầu thay, chuyển kiếp hoặc miên viễn đi xa về Miền Tịnh Độ, mà giấc mơ đó coi như là giấc mơ cuối cùng. Ông đến chào từ biệt tôi, tôi nghĩ như vậy... và kể từ đó, năm 1971 đến nay tôi không còn nằm mơ thấy ba tôi nữa. Những giấc mơ kể trên tôi đều thuật cho chồng tôi nghe. Chồng tôi cười và trao cho tôi một chiếc hôn thương cảm, rồi nói rằng: “*Đó là lãnh vực tâm linh, khó mà giải thích cho người khác hiểu, chỉ có người trong cuộc chiêm nghiệm giấc mơ và thực tế, và tự cảm nhận sự linh ứng huyền diệu Nói theo thuyết nhà Phật “chỉ có người bung ly nước lên uống, mới cảm nhận được sự ấm lạnh của nước trong ly mà thôi”*”.

Tôi tin vào thuyết nhân quả, luân hồi và nghĩ rằng: “*Chắc cha tôi đã đi đầu thai từ đạo đó*”.

Đến nay, tôi đã hơn 70 tuổi đời, mà niềm thương nhớ về người cha đáng thương, đáng kính của tôi vẫn không nguôi. Nhờ Ông mà tôi có mặt trong cõi đời này và có cuộc sống hạnh phúc... Giờ đây, để đáp tạ phần nào công ơn của Ông, tôi tự nguyện làm một việc rất nhỏ, là tìm cách giúp đỡ những người chị cùng cha khác mẹ của tôi đang sống trong cảnh lầm than nơi quận Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Việc này tôi đã và đang thực hiện và tôi tin rằng cha tôi ở một phương trời nào đó đang mỉm cười và chứng giám cho việc làm của tôi.

Tuổi tác càng cao, tôi càng da diết nhớ về cội nguồn, quê hương, dân tộc; nhớ về đấng sinh thành dưỡng dục, mà cứ mỗi lần nhớ về cha tôi, tôi lại thích nghe những bản nhạc viết về xứ HUẾ, như “*Thương Về Miền Trung*” của Minh Kỳ, “*Đêm Tàn Bến Ngự*” của Dương Thiệu Tước, với tiếng hát của Duy Khánh hoặc Ngọc Hạ, và sau đó, tôi thường ngâm khe khẽ bài thơ tôi viết những khi thương nhớ cha tôi, cho chồng tôi nghe; và cứ mỗi lần như vậy, tôi lại được chồng tôi thương cho một chiếc hôn nồng nàn, đầy thương cảm.

THƯƠNG CHA NHỚ HUẾ

*Thương về xứ Huế xa xôi
Quê hương trân quý của người cha yêu
Miền Trung phong cảnh mỹ miều
Sông Hương núi Ngự luyến lưu bao tình
Tràng Tiền từng nhịp lung linh
Áo dài tung gió gọi tình ước mơ
Tóc thê - nón lá bài thơ
Huế xinh Huế đẹp mộng mơ trang đài
Vân Lâu vắng khúc Nam Ai
Ánh trăng Vỹ Dạ... thương hoài tình cha
Dòng sông An Cựu hài hoà
Mưa trong nắng đục chiều sa mây ngàn
Tiếng chuông Thiên Mụ ngân vang
Nam Giao tế tự Nam Đàn võng đưa
Hai lần thăm Huế ...trời mưa
Những xa vắng ghen những thừa thớt buồn
Nhớ thương đông vọng trong hồn
Thả thơ tìm chút cội nguồn riêng tôi
Tự đứng cảm thấy bụi ngùi
Nghe lòng se sắt... lệ rơi cuối chiều*

Trần Hà Lộc

Chicago, ngày 16-5-2012

Trái Dứa, Sỏi Thận, Phèn Chua

Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức

Mới đây có thân hữu hỏi ý kiến về bài thuốc chữa sỏi thận bằng dứa với phèn chua như sau:

“Mẹ tôi 52 tuổi, bị bệnh sỏi thận, có người mách chữa bệnh này bằng cách: lấy một quả dứa cắt một đầu rồi đục giữa quả xuống sâu 3cm, lấy 2 thìa cà phê bột phèn chua cho vào rồi đậy nắp lại. Đun quả dứa đến khi chín nhuyễn lấy ra 2 ly, buổi tối uống 1 ly cho bàng quang mềm ra và sỏi vỡ ra. Đến sáng hôm sau thức dậy uống ly còn lại cho sỏi tan ra, nằm nghỉ 30 phút sau đó đi tiểu, nước tiểu khai và đục như nước vo gạo. Xin cho hỏi có đúng như vậy không?”

Và cũng có hướng dẫn của một vị lương y là:

“Để chữa sỏi tiết niệu, người ta lấy 1 quả dứa gọt vỏ, khoét 1 lỗ và cho vào đó một ít phèn chua (0,3g) rồi cho nước vào đậy nắp lại ninh trong 3 giờ. Sau đó ăn các miếng dứa và uống cả nước. Dùng liên tục trong 7 ngày liền, nhiều trường hợp cho kết quả tốt”.

Về chữa sỏi thận với dứa và phèn chua

Chúng tôi đã cố gắng tìm xem có kết quả nghiên cứu nào xác định hoặc hỗ trợ công dụng trị sỏi thận theo kinh nghiệm dân chúng hoặc theo lý luận của một số nhà y học cổ truyền với dứa và phèn chua, nhưng mà chưa có cơ duyên tìm ra.

Sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi có ghi là dân chúng còn dùng rễ cây dứa làm thuốc lợi tiểu, chữa tiểu tiện khó khăn, đái ra sỏi thận. Có lẽ là uống nhiều nước rễ cây dứa có thể đẩy các tinh thể tạo sỏi trong nước tiểu ra ngoài cơ thể.

Bệnh viện chuyên trị bệnh thận Devasya Kidney bên Ấn Độ khuyên dân chúng muốn giúp thận lành mạnh nên tiêu thụ các loại nước dứa, chanh, cà rốt, chuối ... nhưng không giải thích tại sao. Cũng có lẽ là uống nhiều các loại nước này.

Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng thực phẩm có nhiều ảnh hưởng lợi và bất lợi đối với sự thành hình sỏi thận. Chẳng hạn:

- Với sạn calcium oxalate, nên giảm thiểu tiêu thụ món ăn có nhiều oxalate như chocolat, caffeine, các loại hạt, hạt tiêu đen, rau spinach, dâu, các loại đậu; đồng thời nên bớt muối, đường. Nên tiêu thụ chuối, gạo đỏ, oat, rye, bắp, cám, barley. nước trái cranberry, dứa, chanh cam. Bệnh nhân loãng xương cần bổ sung calci nên dùng loại calcium citrate. Dứa tương đối có ít oxalate calcium, một hóa chất của sỏi calcium.

- Với sạn uric acid, nên giới hạn tiêu thụ đạm động vật có nhiều purine/acit uric như thịt bò, thịt cừu, gà, cá sardine, gan và thực vật như nấm, pumpkins, cauliflower, các loại đậu, rượu bia, rượu vang để giảm uric acid.

- Với sạn cystine, giới hạn cá vì có nhiều methionine.

Về bài thuốc dứa phèn chua, chúng tôi nghĩ là ta có thể dùng dứa. Uống nhiều nước dứa có thể khiến cho các tinh thể tạo sỏi tiết niệu loãng ra, không kết tụ với nhau và loại ra ngoài qua tiểu tiện. Nhưng cũng xin nhắc lại rằng nhiều loại sỏi thận là những tinh thể kết tụ với nhau, khá cứng, đập mạnh mới làm vỡ được.

Riêng phèn chua thì nên cân nhắc một chút.

Phèn chua là muối kép của nhôm và potassium. Đây là chất mà dân chúng thường dùng để làm cho nước có vẩn đục trở thành trong: muối nhôm kết tụ các vẩn đục này, lắng xuống đáy, nhờ đó nước trở thành trong và dùng được. Tìm kiếm, chúng tôi chưa thấy ý kiến nào nói đến công dụng của phèn chua đối với sỏi thận, ngoài trừ một số thân hữu cho hay họ cũng đã dùng dứa với phèn chua và có kết quả. Tuy nhiên, theo Giáo Sư Nguyễn Lân Dũng, Việt Nam, thì phèn chua không có công dụng gì trong việc làm tan sỏi tiết niệu (Sách Hỏi Gì- Đáp Nấy). Đồng thời có người thắc mắc là liệu phèn chua có làm cho các chất calci trong nước tiểu dễ dàng kết tụ với nhau để đưa tới sạn.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho hay muối nhôm, tuy không độc, nhưng nếu tiếp xúc lâu ngày với lượng quá cao trong nước uống có thể gây ra rối loạn cho sự sinh đẻ, cho hệ thần kinh. Mới đây, vài nghiên cứu sơ khởi cho rằng chất nhôm có thể là rủi ro gây ra bệnh Alzheimer. Cho nên, để an toàn, có lẽ cũng chẳng nên dùng phèn chua với hy vọng “bàng quang mềm ra và sỏi vỡ ra”.

Mong nhận được ý kiến của quý vị có nhiều hiểu biết.