

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Tiến Sĩ Giấy Ở Việt-Nam** của **HCA**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng**.



TIẾN SĨ GIẤY Ở VIỆT-NAM

Có thể nói trên thế giới không ở đâu có nhiều tiến sĩ như ở Việt-Nam.

Đặc biệt các lãnh đạo của đảng Cộng-Sản Việt-Nam hầu như ai cũng có bằng tiến sĩ. Tổng Bí Thư Tô Lâm là Tiến Sĩ Luật Học, cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là Phó Tiến Sĩ bộ môn Khoa Học Lịch Sử tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Liên-Xô, Thủ Tướng Phạm Minh Chính có bằng Tiến Sĩ Luật và Kỹ Sư Xây Dựng và còn nhiều người nữa.

Trong Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh có Thượng Toạ Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, Bà-Rịa, có bằng Tiến Sĩ ở Đại Học Luật Hà-Nội, nhưng khi tìm hiểu ông ta không hề thi tốt nghiệp phổ thông (tú tài) nên trường Đại Học Luật Hà-Nội đã thu hồi bằng tiến sĩ của ông ta.

Trong những năm đầu của thập niên 1960 thế kỷ trước, lúc tôi còn học ở trường Đại Học Khoa Học và Sư Phạm Sài-Gòn, số người có bằng tiến sĩ ở miền Nam Việt-Nam có thể đếm độ vài chục. Riêng về bộ môn toán tôi theo học có các giáo sư tiến sĩ sau đây: thầy Đặng Đình Áng, Trưởng Ban Toán của Trường Đại học Khoa Học Sài-Gòn, Tiến Sĩ Toán tốt nghiệp ở California Institute of Technology, Pasadena, California, Hoa Kỳ năm 1958; thầy Trần Văn Tấn, Viện Trưởng Đại Học kiêm Khoa Trưởng Đại Học Sư Phạm Sài-Gòn, Tiến Sĩ Toán Vật Lý Lý Thuyết, Toulouse, Pháp-Quốc 1959; thầy Từ Ngọc Tĩnh, phụ trách môn Cơ Học Thuần Lý (Mecanique Rationnelle), tốt nghiệp Tiến Sĩ Quốc Gia tại Đại Học Sorbonne (Paris) về môn Toán. Sau khi tôi ra trường, có thêm vài giáo sư tiến sĩ toán về nước giảng dạy như: Giáo Sư Nguyễn Đình Ngọc (Thiếu Tướng Công An Cộng-Sản năm vùng), Tiến Sĩ Toán tại đại học Sorbonne, Paris, Pháp Quốc năm 1963; giáo sư Huỳnh Huỳnh, Tiến Sĩ Thống Kê Học ở Đại Học Iowa, Hoa-Kỳ năm 1969...

Trong các bộ môn khác, chúng ta có các giáo sư: Vật Lý Nguyễn Chung Tú, Hoá Học Nguyễn Quang Trình, Chu Phạm Ngọc Sơn, Thực Vật Học Phạm Hoàng Hộ, Địa Chất Học Trần Kim Thạch... và một số tiến sĩ khác, bên các trường Đại Học Văn Khoa, Y Khoa, Dược Khoa, Bách Khoa... và trong chính quyền Việt Nam Cộng-Hòa như Nguyễn Xuân Oánh, Nguyễn Văn Hảo...

Như đã nói trên, miền Nam chúng ta chỉ có vài chục tiến sĩ trong những năm đầu của chính quyền Việt-Nam Cộng-Hòa. Họ là những nhà khoa bảng có học thật, bằng thật và có thực tài đào tạo các thế hệ sau trở thành những công dân có tri thức về nhiều mặt để xây dựng một đất nước văn minh, tiến bộ.

Ngày nay, dưới chế độ Cộng-Sản, nạn bằng cấp giả tràn lan. Theo bộ Khoa Học và Công Nghệ của Cộng-Sản thì năm 2013 Việt Nam có 24.000 người có bằng tiến sĩ (sic!). Không có thống kê ghi rõ số tiến sĩ năm 2023 tức 10 năm sau Việt-Nam có bao nhiêu tiến sĩ, nhưng theo báo cáo tổng kết về giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tuyển được 3 ngàn 376 người học bậc tiến sĩ. Chúng ta lấy trung bình là 3 ngàn người tốt nghiệp mỗi năm, vị chi trong 10 năm qua có thêm 30 ngàn tiến sĩ, nghĩa là hiện nay có khoảng 54 ngàn tiến sĩ!

Ngay cả trong giới nghệ sĩ cải lương, cô đào Bạch Tuyết cũng có bằng tiến sĩ. Mấy ngày nay, cả báo lề đảng và mạng xã hội đều đề cập vấn đề bằng tiến sĩ của cô đào này.

Bạch Tuyết tên khai sinh là Nguyễn Thị Bạch Tuyết sinh ngày 24 tháng 12 năm 1945. Trước năm 1975, bà kết hợp cùng nghệ sĩ Hùng Cường tạo thành "Cặp Sóng Thần" cực kỳ nổi tiếng của sân khấu cải lương thời đó.

Bạch Tuyết kết hôn lần đầu tiên với danh thủ bóng tròn Phạm Huỳnh Tam Lang năm 1967. Cuộc hôn nhân sau này tan vỡ vì lý do riêng tư. Có tin đồn sau đó Bạch Tuyết quen biết với đại tá H

Đ N, tỉnh trưởng Bạc-Liêu, em họ của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.



Sau 1975, Bạch Tuyết lập gia đình với ông Charles – Nguyễn Văn Đức (Charles Đức), một Việt Kiều quốc tịch Pháp. Hai người có với nhau 1 người con trai tên Bảo Giang Valery Bauduin, hiện đang ở Mỹ.

Năm 1965, Bạch Tuyết nhận Huy Chương Giải Thanh Tâm cho diễn viên xuất sắc. Cũng trong năm này, bà được soạn giả Hoa Phượng và giới báo chí tặng cho danh hiệu “Cải Lương Chi Bảo” do sự thành công của vai diễn Lê Thị Trường An trong vở "**Tuyệt Tình Ca**". Danh xưng này gắn liền với tên tuổi của Bạch Tuyết.

Sau tháng 4/1975, Bạch Tuyết ở lại Việt-Nam. Năm 2012, Bạch Tuyết được nhà cầm quyền Cộng-Sản phong tước hiệu “Nghệ Sĩ Nhân Dân”.

Theo tài liệu của báo chí lề đảng trước đây, năm 1995, bà bảo vệ thành công Luận Án Tiến sĩ với đề tài "*Sự Thích Nghi Của Nghệ Thuật Sân Khấu Dân Tộc Cổ Truyền Của Các Quốc Gia Đông-Nam Á*" ở bên Anh và trở thành Tiến Sĩ Nghệ Thuật Cải Lương đầu tiên của Việt-Nam.



Nhưng hiện nay, cũng chính báo lề đảng đặt ra nghi vấn về bằng tiến sĩ của Bạch Tuyết. Báo Tuổi Trẻ Online số ra ngày 28/11/2024 viết như sau:

Một chuyên gia giáo dục tại Anh cho biết không tìm thấy tên nghệ sĩ Bạch Tuyết trong danh sách cựu sinh viên của Học Viện Kịch

Nghệ Hoàng Gia Anh (Royal Academy of Dramatic), viết tắt là RADA. Nghi vấn bà không phải cựu sinh viên và không có bằng tiến sĩ của RADA.

Mới đây mạng xã hội lại lan truyền thông tin về bằng cấp của nghệ sĩ Bạch Tuyết và cho rằng bằng tiến sĩ của bà là giả.

Việc bằng tiến sĩ của cô đào cải lương Bạch Tuyết là giả chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện”. Chỉ cần một máy điện toán và một máy in người ta cho ra một cái bằng tiến sĩ trong vài phút thôi. Nếu ngày xưa, các ông thầy của tôi phải bỏ ra mấy chục năm trời tha hương, trong tuần đi học, cuối tuần đi làm bồi bàn, trải bao cực nhọc mới có cái bằng tiến sĩ thì ngày nay ở Việt-Nam chỉ cần có quyền hay có tiền ngồi ở nhà cũng có bằng tiến sĩ.

HCA

3/12/2024